

TYDOSKRIF VIR LETTERKUNDE



JAARGANG 3 : NOMMER 3

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
University of Pretoria, Library Services

B. A.
~~Tydskrif~~
vir Letterkunde

KWARTAALBLAD VAN
DIE AFRIKAANSE SKRYWERSKRING

Redakteur:

C. M. VAN DEN HEEVER

Letterkundige Adviseurs:

D. F. Malherbe, H. A. Fagan, P. C. Schoonees,
F. J. Eybers en W. A. de Klerk.

JOHANNESBURG

1953

SEPTEMBER 1953

JAARGANG 3 : NOMMER 3

INTEKENGELD: 15/- (posvry)

Los nommers in die handel: 5/- per eksemplaar

Uitgegee deur

Die Afrikaanse Skrywerskring

Administrasie:

Professor Abel Coetzee, Posbus 1176, Johannesburg

Inhoud

	Bladsy
TOTIUS, C. M. van den Heever	5
GEDIGTE, D. F. Malherbe	10
JONGSTE BEDIENDE, M. Mok	13
GEDIGTE, Eliz. C. M. du Toit	37
DIE BOESMANVERHALE VAN EUGÈNE MARAIS, J. van Melle	41
GEDIGTE, A. J. J. Visser	51
DIE DIGTER LEIPOLDT: 'N HERWAARDERING, J. Kromhout	53
GEDIG, W. van Heerden	61
DIE DIGTERSKAP VAN S. IGN. MOCKE, S. C. Hattingh	62
GEDIGTE, Adèle Naudé	77
MARTINUS NIJHOFF, J. J. Human	79
GEDICHTEN, G. Jezelijn	85
DIE VERSTOTELING, Jochem van Bruggen	86
KWATRYNE, V. van der Westhuizen	93
BOEKBESPREKING	94
UIT DIE TYDSKRIFTE	100
NUWE AFRIKAANSE BOEKE, P. J. Nienaber	102

Afdrukke: D. Lawson: Totius.

Omslagontwerpe van Totius se Dibundels.

Totius +

C. M. VAN DEN HEEVER

Nie meer, nie meer, baie jare,
dan sal ek die raaisel weet,
dan sal 'k inblik in die ware
wesensgrond van my verdriet,
waar ek jare al in gemeet
gepeil het, maar verniet . . .

Nou is die raaisel vir die digter opgelos.

Die heengaan van Totius het ons met 'n gevoel van smartlike gemis gelaat. As 'n vriend, as 'n geleerde het hy 'n diep indruk op ons gemaak; nadat mens vir 'n ruk lank in sy aanwesigheid was, het die krag van sy persoonlikheid jou in stilte deurdring. Hy het jou nie probeer oorreed met indrukwekkende gebare, groot woorde en oordrewe beskouinge nie. Daarvoor was sy aanvoeling en denke veels te suwer. Sy geaardheid was dié van 'n teruggetrokke mens, en juis daarom was die invloedswerking wat daar van hom uitgegaan het, so stil en indringend. Hy was 'n eensame, wat graag in fyne en tere stemminge gelewe het. Sy poësie, wat die innigste en teerste is wat ons besit, kon daarom die uitdrukking word van 'n digter met 'n diep gemoedsgrond, van iemand wie se blik op die onsienlike dinge gerig was.

Uiterlik het hy met sy peinersgelaat en opgerigte hoof altyd die indruk van 'n idealis gemaak wat opgeneem is in 'n diep en onverganklike hoop; innerlik is hy, wat graag in eensaamheid „gekoester” wil wees, maklik weggevoer na tonele waar dit stil en wydingsvol is, veral na die weemoedige wilkerbome wat geboë oor die donker glansende water staan. Hy is van die mensewêreld „wat eindloos dryf en dreig en jaag,” van die onrus en die verhewigde verkeer, met al die hoë spanninge van die stadslewe, weggetrek na die vaal en verlate velde waar daar net hier en daar 'n waterplas tussen die harde polgras te sien is. In sy gedig *Eensaamheid* het hy hierdie verlange na verte en stilte onvergeetlik uitgedruk:

As ek maar net alleen kan wees,
En voor my veld oordek met gras;
Ver in die verte 'n waterplas,
Daar agter dan weer veld wyd
Wat wegsmelt in die dynserigheid.

Tot aan die einde was hy lief vir hierdie veld en hierdie ruimte. Hy het voorkeur gegee aan vertes en aan horisonne wat anderkant die vlakteswegsink. Die woorde, voorstellings en beelde wat hy gebruik het, was ook gewoonlik ontleen aan hierdie wêreld waar die konkrete en eindige geleidelik verloop en saggies wegsmelt in die oneindigheid. Luister hoe hy dit uitdruk in *Veldeensaamheid*:

Ek drink die ewige stiltes in
Waar niks die vrede om my verstoor,
Waar ek die wêreld kwyt is en
Myself in eindeloosheid verloor.

Ook in die verte is niks wat roer,
Die vee lê in die veld neer.
My voet het ongemerk gaan staan,
En my gedagtes dink nie meer.

Ek kyk my in die vertes weg;
Wat in my eng was, word weer wyd,
Wat swaar was, lig... is dit, my siel,
Geen oomblik uit die Ewigheid?

Dit is dan ook te verstaan dat daar, gesien hierdie liefde vir verwyding en vergesigte, so 'n voorkeur by hom vir die simboliese was. As hy na die werklikheid om hom kyk, het hy graag daardeur heen geskou na 'n veel dieper agtergrond, want die wêreld was vir hom net 'n verskynsel van 'n dieper geestelike werklikheid; die dinge wat ons daagliks aanskou, was vir hom onderworpe aan die genadelose wet van die verganklikheid, maar die gees wat daar agter werk en skep, bly onverganklik, en die uiterlike werklikheid bied vir ons net nou en dan die geleentheid om daarvan diep en blywend bewus te word. In sulke oomblikke lewe ons dan in die tydelose. Gedurende hierdie oomblikke, as Totius diep bewus raak van die onverganklike wat wonderbaar oprys agter die dinge wat ons sien en aanraak, is hy 'n digter in wie se poësie daar 'n geluid van waaragtigheid en diepklinkendheid kom; dan is hy 'n siener wat ontoeroer, die geheim aanskou wat alle groot digters besiel het om

gedrae verse te skrywe, en wat aan die stof waarmee die kunstenaar werk, die glans en afskynsel van dieper en ryker wêrelde gee.

Totius se aanvoeling van die onsienlike wêreld was dikwels so intens dat daar gekla is dat ons in sy poësie te min kontak met die sintuiglike wêreld het, dat 'n te dun band hom met die werklikheid verbind. „Ons leef hier sonder oogbewys,” sê hy self en wonder of hy lewe of geleef word. Sien hy dan nie dievlammende rykdom van die natuur nie en kan hy nie die ryke geskakeerdheid, die kleurige afwisseling daarvan vir ons weergee soos ander natuurdigters in verse wat tril en wat fonkel met baie fasette nie? Nee, daarna sal ons tevergeefs by Totius soek, want die wêreld daarbuite, hoe oorweldigend mooi ook vir die sintuie, deurdring hy met die waardes van eie siel, en die eie siel is ten slotte weer, as gevolg van sy godsdiens, gedrenk in die oneindigheid. „Die wêreld is ons woning nie,” sê hy, en sien net die vereensaming van wesens en dinge om hom.

Die digter wat nie sy gees gevul het met die ewig-vernuwende krag van die idee nie, sal knap verse uit sy verfynde sintuiglike waarnemings maak, maar ons sal ten slotte die groot tekortkoming daarin voel; 'n gedig wil meer wees as sintuiglike waarneming in gladgeslypte versvorm gegee; dit moet deur die verfynende omwerkende krag van die intuisie aan 'n hoëre lewe verbind word. Oomblik en ewigheid raak hier magies verweef. Dan kry die gedig 'n stroemende en fonkelende bekoring; dan word dit soos sterre wat ons skielik in die aand oor die bulte sien. Groot en trillend hang hulle teen 'n agtergrond van stilte en geheimenis. Vir 'n oomblik, in die tydstroom, het dit ons geroer.

Totius se steeds verwydende blik op wat hy aanskou, moes hom noodwendig voer na die Afrikaanse geskiedenis, na die pionierstydperk met die eenvoudige maar kragtige strewe, na sy voorouers, wat met natuur en God verenig was, waaraan ook die digter se siel so 'n verbondenheid gehad het en wat hy net so nederig en opreg as hulle bewonder en bemin het. Net soos Jan Celliers het ook hy hulle lewenswyse en beskawingsopvatting liefgehad, en dit steeds in skerp teenstelling geplaas met die onrustige en verwarrende wat deur die opkoms van die nywerheidsbeskawing meegebring is. Totius is dan ook genoem 'n digter van die verlede, of ook wel 'n digter van die ou paaie. Daarmee word bedoel dat hy in sy verse graag terugkeer na die tydperk van die Voortrekker Potgieter, wat afkerig was van die see omdat die vyand telkens daaruit opkom, dat die digter sy blik by wyle met 'n visionêre krag oor donker

Afrika laat gaan om aan ons te toon watter wegbereider vir die Christelike beskawing die Boer was, hoe hy teen die duisternis van die barbaredom ingedring het om, na sy skoonmaakwerk en wegbereiding, deur roekeloze onverbiddelike magte oorval te word wat hom en sy tradisie wou vernietig. „Waar is my graf?” vra die Trekker in 'n wêreld wat al sy spore wou uitwis.

Hierdie gedagte aan die ondergang van die ou Boerebeskawing bring 'n toon van weemoed in die digter se verse, maar hierdie weemoed is nie net aan die oorpeising van die tragiese ondergang van 'n patriargale lewenswyse te wyte nie, want van nature was Totius geneig na die swaarmoedige. Dit is trouens 'n eienskap van baie denkers en skrywers wat die voortdurende behoeftelikheid voel om dieper in te dring in die wonder van die lewe en van die dood, van die kom en verdwyning van mense en van hele beskawings. Smart is 'n vrug van nadenke. Sy siening wat dikwels so somber is dat dit afbuig na die troostelose toe, word tog ook weer aan die einde verhelder deur 'n diep en onwankelbare geloof in God, want Totius was 'n opregte Calvinis wat diep in die fynighede van hierdie leer afgedaal het, wat dit met groot kennis verkondig en verklaar het en die essensie daarvan in sy beskouinge opgeneem en ook in sy poësie laat deurstraal het.

Deur sy geloofsoortuiging en deur die waarde wat hy vir lewe en kuns geheg het aan 'n blywende deurwerking van die voorvaderlike tradisies het Totius as denker en as digter van die allergrootste betekenis geword. In sy digbundles het ons die ongeskondenheid van sy ideale al suiwerder vorm sien aanneem. Van *By Die Monument* af, wat in 1908 verskyn het, oor *Verse Van Potgieters Trek* (wat later omgewerk is tot *Uit Donker Afrika*), oor *Wilgeboombogies*, *Ragel* en *Trekkerswee* heen loop die helder lyn tot by sy laaste bundels *Passieblomme* en *Skemering*, en met daardie lyn is 'n digter se innerlike groei geteken.

Steeds het die digter, soos mens by iemand van sy aanleg kan verwag, suiwerder en fyner in sy uitdrukking geword, hy het die Hollands-gekleurde in die taal van sy ouere gedigte met 'n groter trefkrag van die Afrikaanse woord, beeld en wending vervang. So het Totius na die inhoud en vorm van sy vers, wat in *Passieblomme* tot ewewigtige eenheid versmelt, so kernsuiwer Afrikaans geword soos kan verwag word van iemand met sy karakteraard, van 'n geleerde wat so 'n gewigtige rol gespeel het met die vertaling van die Bybel in Afrikaans, sowel as van die versgevoelige wat aan ons die voortreflike verafrikaansing van

die Psalms geskenk het. Hierdie arbeid van die ontslape geleerde en digter is deur kenners met reg baie hoog geloof. Totius het 'n groot gedeelte van sy lewe met oorgawe en liefde gewy aan hierdie werk, wat vir baie geslagte ons volksgees sal beïnvloed. Soos hy self vertel het, was dit ook 'n tydperk waarin hy die fynighede, die karakteristieke uitdrukkingskrag en gevoelskakeringe van die Afrikaanse taal grondig leer ken het. Vir 'n digter beteken die indringende kennis van sy moedertaal vanselfsprekend 'n verfyning van sy uitdrukkingskrag.

Die vernaamste kenmerk van Totius se persoonlikheid was sy eenvoud, en dit het tot treffende uiting in sy werk gekom. Sy vertalings en berymings laat ons telkens wag en aarsel as ons dit lees, omdat ons deur 'n onvervangbare woord en juiste beeld of net deur die volkome wonder van die klare en deursigtige taal getref word. Totius se geleerdheid het hom nie na intellektuele hovaardigheid gelei nie, maar na die eenvoud van die suwer woord en gedagte, helder en diep soos die water wat hy in sy *Ou Put* beskryf. Hierdie eenvoud vorm trouens die grondslag van die wysheid wat in die Bybel uitgedruk is, en dis die goue aar wat loop deur die werk van alle groot skrywers.

Oor Totius as mens, as vriend, as hoogleraar, sal ons lank treur, want so 'n verlies laat in ons almal wat hom geken, liefgehad en bewonder het, 'n groot leemte na. Maar net soos in sy poësie wat die ou onsterlike gedagte verkondig dat die koringkorrel moet sterwe om te kan lewe, en wat die ewige hoop laat skemer deur die tydelike onbegryplikhede en verwarring heen, so verrys daar met sy heengaan die blywende van sy werk, die waaragtige Totius wat in ons letterkunde nooit vergeet sal word nie en wat ons steeds sal besiel. So vervloeи die tydelike in die ewige, of in die ontslape digter se eie woorde:

Daar is geen dood.

Wat lewe heet, is net die op en neer

As ons klein skuitjie al meer daal en klim;

En wat ons sterwe noem, is niks nie meer

As ons verdwyning op die gindse kim.

D. F. Malherbe

MOEDER

Wanneer die aand sy rooi wyn deur
die naakte eiketakke stort,
rus by die drumpel weer my voet
waar hy geleer het vaardig word,

en waar 'n kruik nog altyd wag
vir my wat verre togte maak,
deur vreemde poorte hunkrend gaan
en daar g'n ware laafnis smaak,

en sien die glansende koepeling
van hoë werke, onvoltooi:
die einder bly steeds ewe ver
hoe nuut die dag hom ook ontplooï.

Toe nader sy deur skemering
stil oor die vloer van my verlange,
so helder soos g'n dag dit maak,
die vreugde in trane op haar wange . . .

O troos wat ek so lank na soek!
My lippe roep versuimde dank,
maar afstand van die gulsighe jare
verteer die krag van aardse klank.

O troos wat ek so lank na soek!
Ag moeder, nou vergaan die pyn . . .
En sonder woorde 't sy gegaan:
dit was my brood en ook my wyn.

SKAAR EN SEKEL

Hoe werk die skemeraand in my!
Die ploegskaar ongebruik, verroes,
die riffels van die sekel swart,
wat eenmaal blink was vir die oes.

Bo hul verkrimpte handewerk
staan vak aan vak Afrika-wyd,
maar ek gewaar die groen en goud
en geeskrag van 'n vroeër tyd:

die sonlig op die heuwelbuik,
die sap van suikerkelke sink
in hingselemmers aan en aan,
en wie die blomsap vrolik drink,

het vir die natyd weggelê
die vrome sin en sekerheid
wat hul groot swye oor ons stort
soos uit 'n blomkelk oop en wyd.

Met aandrif in die halms gegryp
totdat die hand van lamheid sink,
totdat 'n laaste troue woord
met die sekел op die kluite klink.

Hul kort dag was aan vér-sien ryk;
die grond te groot vir hulle skaar;
maar toe die son sink, kyk toe het
hul reeds 'n bete brood vergaar.

Getroues, wees tevrede want
vlak by die drumpel van die Dood
groei vak aan vak op Gods bestel:
'n ander skaar versorg die brood.

EK IS 'N KORREL ...

En by die drumpel kniel ek nou
oormoedig soos in die kindertyd;
ek het so min wat my wou gee
'n dag van onbestendigheid.

Geruis van vlerke hoor ek kom
op die nag se blinde leegte aan,
of is't geluid van middagwind
wat teen my oor nog altyd slaan?

Ek is 'n korrel uit die aar,
gedors deur wind aanhouwend, seer,
gebrand in die holte van 'n kluit,
naak voor die slag van strawwe weer;

'n korrel troos, wie weet, vir een
wat rusverlore klae in nood,
'n korrel hoop wanneer die poort
sluit vir 'n arme sonder brood;

'n korrel klein met ander saam,
gebêre in die Tyd se skoot,
tot ons Gods meul se siwwé skud
en stene ons maal tot armste brood.

Jongste Bediende

M. MOK

De deuren van de H.B.S. vielen achter mij toe, de poorten van de maatschappij openden zich. Van het nauwomgrensde en vertrouwde stapte ik over in het grenzenloze en onbekende. Ik deed de stap niet vrijwillig, maar evenmin met tegenzin. Het had sinds jaar en dag vastgestaan, dat er van studeren niets kon komen, dat ik via de burgerschool op een kantoor zou belanden. Aangezien mijn aspiraties zich in een andere richting bewogen, had ik nooit gepoogd mij rekenschap te geven van de eisen, die een kantoorcarrière aan mij zou stellen. De school had mij daarbij geholpen. Zij onderrichtte mij in velerlei voortreffelijke zaken, maar met het handelsleven hield zij zich, altans in die jaren dat ik haar bezocht, niet bezig.

Ik liep door de straten van onze provinciestad, ik was vrij en had toch geen vacante. Het was beter, niet aan de dag van morgen te denken. Dan kon je je verbeeldelen, dat er geen einde kwam aan dit bestaan van slenteren, lezen, af en toe een schoolvriend ontmoeten en dromen van dingen, die wel nooit in vervulling zouden gaan. Maar er was nog iets, en dat was nu juist de dag van morgen, die ik trachtte weg te schuiven. De advertenties in het plaatselijk dagblad, de informaties, die mijn vader links en rechts inwon. Voelhoren uitsteken, heette dat. De advertentiekolommen waren zeer bemoedigend. Ze weigerden dag na dag te vragen naar een jongste of een aankomende bediende. Er bestond blijkbaar geen behoefte meer aan zo 'n functionaris. Ik had er vrede mee en verdiepte mij in de werken van een Frans poëet, die tegenwoordig niet meer meetelt.

Mijn vader, die geen Franse poëzie las, bezat daarentegen relaties. Met een ijver, die ik een betere zaak waardig achtte, verzamelde hij adressen. Op een dag liet hij mij los op niet minder dan drie firma's, twee in de morgen, een in de middag. Ik heb van dit avontuur slechts een schamele herinnering behouden: men stuurde mij weg met de mededeling, dat ik er nog wel van zou horen. Tot op de huidige dag heb ik er niets van gehoord. Ik schrijf dit niet toe aan grove onbeleefdheid, maar aan de stutelige indruk, die ik moet hebben gemaakt en die ongetwijfeld iedere wellevendheid te niet deed. Natuurlik kon het daarbij niet blijven. Er bestonden nog meer adressen, maar voordat ik mij daarheen

begaf, kreeg ik van mijn vader een college over het optreden van een sollicitant. Zijn opmerkingen maakten zo 'n diepe indruk op mij, dat ik er enkele van heb onthouden. In de eerste plaats moesten mijn haren goed gekamde en mijn nagels uitgehaald zijn. Ik moest mijn handen uit mijn zakken laten, terwijl ik sprak of werd toegesproken. Ik moest mijn woorden duidelijk uitbrengen; ieder gemompel of gebrom deed mij onmiddellijk een aantal sporten dalen op de ladder der achtung. Al met al moest ik de indruk wekken, dat ik grote belangstelling voor het werk koesterde en er steeds naar had gehunkerd, kantoorwerkzaamheden te verrichten.

Ik geraakt in een lichte paniek, toen ik deze vermaningen overdacht. Ik begon te begrijpen, dat hetgeen men van mij verwachtte, iets volkommen anders was dan het leven, dat mij voor ogen stond: een leven van studie en intellectuele werkzaamheid, een dwaaltocht door gebieden, waarin men weinig aandacht besteedde aan de reinheid van iemands nagels. Maar er bestond geen keus en met geprangd gemoed ging ik op een dag tegen het einde van de zomer op weg naar alweer een adres.

Mijn intrée was niet gelukkig. Inplaats van het kantoor liep ik het pakhuis binnen, waar een man juist een laag handwagentje met een kist er op naar buiten duwde. Ik sprong ijlings opzij en volgde met de ogen het wagentje, dat naar de wallekant werd gereden, waar de kist in een schip werd geladen. Telkens weer kwam er een wagentje aan, zodat ik niet alleen geen kans zag in het magazijn door te dringen, maar zelfs begreep, dat ik hier niets te zoeken had. Eer ik verder zocht naar de ingang van het kantoor, bleef ik nog wat kijken naar de mannen, die breed en sterk hun arbeid liepen te verrichten, een schouwspel, dat mijn lyrische inborst in hoge mate boeide. De hemel was blauw, de rivier lichtgroen; ik wende aan de gedachte hier te moeten werken.

Het kantoor lag naast het magazijn. Het onderste deel van de ramen was voorzien van een matglazen schot, zodat men geen blik in het interieur kon werpen. Ik deed daar ook geen moeite voor, maar liep door de openstaande deur de brede stenen gang in. Het was er ruim, koel en schemerig, ik had liefst het loket met zijn sommatie „Hier kloppen” voorbijgezien, maar daar ging het nu juist om. Ik gaf dus gevolg aan de aanmaning en keek even later tegen een rij bruine, brokkelige tanden aan. Tussen deze tanden door werd de vraag tot mij gericht: „U wenst?” Ik noemde mijn naam en de mij opgedrongen aspiraties. Er werd een deur-

naast het loket geopen en ik betrad het kantoor, een holle kamer, waar twee mannen aan weerszijden van een groot schrijfbureau over paperassen gebogen zaten. Zij keken even op en toen weer omlaag. Maar de man met het versleten gebit schonk meer aandacht aan mij. Wij stonden tegenover elkaar. Ik stak een hoofd boven hem uit, hetgeen niet belette, dat hij terstond een onweersprekelijke autoriteit over mij vestigde. Het besef daarvan priemde hij mij in met een reeks vragen, die mij een gevoel gaven alsof ik in mijn hemd werd gezet. Of ik kon machineschrijven, stenograferen, corresponderen in het Nederlands en de moderne talen? Op de eerste vragen moest ik ontkennend antwoorden; wat echter die talen betrof... Om mijn eigen onzekerheid op dit punt te bestrijden, haalde ik mijn cijferlijst te voorschijn, waarop enige achten en negens prijktten. Mijn tegenstander nam zijn pincenez af en bestudeerde het papiertje met zulk een critische blik, dat ik vreesde, dat alle fraaie cijfers op onverklaarbare wijze in nullen waren veranderd.

„Juist,” zei hij, terwijl hij mij het blaadje weer overhandigde. „Maar dat bewijst natuurlijk niets.” Hoewel hij zich niet overduidelijk uitdrukte, begreep ik precies wat hij bedoelde. Voor mijn gevoel was er echter wel iets bewezen, nl. dat ik nooit de geschiktheid zou verwerven om aan de eisen van het kantoorleven te voldoen. Ik dacht gelukkig aan de lessen van mijn vader en begon mijn zaak te bepleiten met een vurigheid, die iedere innerlijke overtuiging miste.

„Goed,” sprak hij ten slotte, „je kunt Maandag in dienste komen en je krijgt voorlopig tien gulden per week.” Ik moest mij verheugd betonen, hetgeen mij niet gemakkelijk viel, daar ik stellig had verwacht, dat ik er nog wel van zou horen. Reeds opende hij de deur en ik had maar te vertrekken. De mannen op de kade waren nog aan het werk. Ik liep de andere kant uit, bezwaard door een gevoel van verloren, vrijheid, vervlogen illusies.

•

Nooit heb ik begrepen, waarom mijn interpellant — hij heette Loomans — zulke hoge eisen aan mij had gesteld, want zolang ik op dat kantoor werkzaam was, werden mij louter karweitjes opgedragen, die een jongen van de lagere school had kunnen verrichten. Dat wil helaas niet zeggen, dat ik ze tot tevredenheid van mijn superieuren volbracht. Van het eerste ogenblik af regende het terechtwijzingen, waarschuwingen, scheldwoorden en verwensinghen op mijn hoofd. De drie employé's schenen elkaar daarbij de loef te

willen afsteken. In het begin was ik onthutst en terneergeslagen; na twee, drie dagen werd ik onverschillig en brutaal. Ofschoon ik inwendig soms kookte, bleef ik uiterlijk kalm. Soms nam ik een quasie-onnozelheid te baat, die hen van hun stuk bracht. Zo iets ezelachtigs als zich in mij had geïncarneerd, ging hun begrip te boven. Het onbegrip was wederzijds, want het wilde mij maar niet duidelijk worden, waar iemand de moed vandaan haalde, dag in dag uit deze holle ruimte te betreden, een glimmend, smoezelig jasje aan te trekken en zich in een krakende stoel te zetten, ten einde zich aan een cijfer- en schrijfwerk te wijden, dat mij peuterig en zinloos toescheen.

Bij hen vergeleken mocht ik mij gelukkig prijzen. Ik hoefde slechts een deel van de dag in het kantoor door te brengen. De rest van de tijd werd ik op boodschappen uitgestuurd: brieven en telegrammen verzenden, naar de bank lopen, kwitanties presenteren en meer van dergelijke werkzaamheden, die mij alle gelegenheid lieten, frisse lucht in te ademen en het stadsleven in mij op te nemen. Mijn belangstelling voor de buitenwereld had tot gevolg, dat ik stevast bij mijn terugkeer te horen kreeg, dat ik te lang was uitgebleven en mijn tijd verlummelde. Wat dit laaste betrof, was ik het met de kantoorheren eens. Het tientje, dat mij iedere Zaterdag in de handen werd gestopt, schonk mij geen voldoening. Het was waardeloos werk, wat ik deed, ver beneden mijn geestelijke stand, ja, van een beuzelachtheid, die mij vaak hels maakte. Ik sprak er met mijn vader over, maar hij vertelde mij, dat alle begin moeilijk was en dat ik moest doorzetten, dan zou ik zeker iets bereiken. Iets bereiken? Zo 'n gammel kantoorstoel zeker, zo'n troon der kleinburgers, der nijdassen, die voor hun verdrongen lusten geen andere uitweg meer hadden dan het afsnauwen en uitschelden van een knaap!

Maar wat baatte het, dat ik mij ergerde? In elk geval had ik mijn leven nog vóór mij, terwijl die anderen, hoe oud of jong zij ook mochten zijn, voorgoed vastgekleefd zaten aan hun kruk. En het was altijd nog beter in wind en weer onbenullige boodschappen te doen, dan je dagen met vinnig pengekras te doden in een zuur, rokerig lokaal.

Mijn situatie was zo miserabel niet, of ik vond enige troost. Ten eerste bedacht ik soms, dat mijn criticsators werkelijk gelijk hadden, als ze me een onmogelijk exemplaar vonden. Achteraf geloof ik, dat ik toch te goed over hen heb gedacht, want zo heel erg slecht was mijn werk nu ook weer niet. Ik moest soms vrij grote geldsbedragen van de bank halen of er naar toe brengen, en altijd lette ik er



D. LAWSON: TOTIUS

zorgvuldig op, dat de zaak tot op een cent klopte. Het innen van kwitanties was echter een werkje, waarvoor ik niet geboren scheen. Hoewel ik ook deze bedragen correct afdroeg, slaagde ik niet in het incasseren van enige kwade posten, zoals de heren ze noemden. Nu, iets wijzer geworden begrijp ik, dat ze mijn falen bijna uitlokten. Toen begreep ik alleen, dat ik te zachtzinnig otradt en de nalatigen niet met voldoende klem wees op hun plicht als debiteur. Ik herinner me een winkelier, die mij in zijn huiskamer ontving en mij bejegende met een onderscheiding, die slechts uit de grootte van het verschuldigde bedrag kon voortvloeien. Hij kleedde zich om zo te zeggen voor mij uit, sprak mij over dalende omzetten, twee zieke kinderen, verplichtingen waaronder een normaal sterveling moest bezwijken. Welnu, hij was het bezwijken nabij en had mij niets anders te bieden dan twee lege handen, die ik ontroerd kon drukken. Ik vroeg mij zelfs af, wat ik kon doen om het bestaan van deze man en zijn gezin te verlichten. De hele wereld leek mij somber, terwijl ik op de terugweg was. Ik wist dat ik niets kon doen, en wat is deprimerender dan machteloosheid bij een brandende behoefté om hulp te bieden? Maar opeens ging er een lichtende gedachte in mij op en, wat nog nooit gebeurd was, ik haastte mij naar het kantoor. Ik overhandigde de onbetaalde kwitantie aan Verbrug, de tweede boekhouder, een man met een kaal hoofd, die het altijd over commerciële principes had, een term, die hij waarschijnlijk lang geleden ergens had opgepikt en die hem nu als 't ware aan de lippen bungelde.

„Heeft Brand alweer niet betaald?” vroeg hij.

„Hij kan het werkelijk niet,” antwoordde ik op deze rhetorische vraag.

„Zo, zo, meneer, heeft u zich daarvan overtuigd?”

Ik negeerde de sarcastische toon en barstte uit: „Die man is er verschrikkelijk aan toe! Hij heeft me verteld . . .”

„Het interesseert me hoegenaamd niet, wat ie je verteld heeft! Er bestaan commerciële principes, waarvan we niet kunnen afwijken. Dat zul je nog moeten leren, voor je het hier tot iets brengt, wat ik overigens sterk betwijfel!”

Ik liet me niet uit het veld slaan, integendeel, ik gaf heftig als mijn mening te kennen, dat commerciële principes er niets toe deden, wanneer een gezin in nood verkeerde. „We moesten die man z'n schuld kwijtschelden!” besloot ik mijn tirade.

De drie heren barstten in een daverend gelach uit. Loomans hield zijn pincenez voor zijn borst en schaterde met wijd open mond, zodat het volle licht op de ruïne van

zijn gebit viel. Akkeringa, de derde man, was opgestaan en had zijn stoel achteruit geschoven, om meer ruimte te vinden voor zijn hilariteit.

Zij lachten zich werkelijk tranen, terwijl ik hen met stijgende woede en wanhoop aanzag. Het duurde even, eer ik de ware oorzaak van hun vrolijkheid begreep. „Hahaha! Wij! Wij moeten kwijtschelden! Hahaha! Hij is goed!”

Inderdaad, wat deed ik van „wij” te spreken? Vereenzelvigde ik mij met de firma? Stond ik niet alleen tegenover een phalanx van beschimmelde pennelikkers, in wier oren een simpele humanitaire gedachte als ik uitsprak even zonderling moest klinken als nachtegalenzang uit de strot van een kip? Ik had nog iets, ja, nog heel veel willen zeggen, uitschreeuwen, maar de woorden bleven mij in de keel steken. De vrolijke glans verdween uit de ogen van het drietal, zij schoven hun stoelen recht en namen weer plaats. Loomans gelastte mij: „Ga aan je werk! Berg de brieven op! Er is nog een hele mand vol!”

Ik ging op mijn stoel zitten en keek naar de muur vóór mij, zonder een vin te verroeren. Mijn gewone reactie, wanneer ik er genoeg van had. Maar ik had er nog nooit zozeer genoeg van gehad als nu, ik walgde. Met jeugdige hartgrondigheid spuwde ik in gedachten deze mannetjes als onverteerbare brokken voedsel ver van mij af. Het heeft heel wat jaren geduurde, eer ik de buitensporigheid van mijn verontwaardiging en afkeer inzag, eer ik deze volstrekt niet brave, maar ook niet bizar schurkachtige lieden in hun banale proporties leerde zien. Voorlopig bleef ik mij wonden aan ieder woord van hen, beschouwde ik hun wereld en de mijne als twee onverzoenlijke rijken, waartussen geen andere toestand dan die van oorlog denkbaar was.

Het paste niet helemaal in dit schema, dat de eigenaar van de zaak geen vijandig element was. Zijn houding was voor mij een bron van troost, ofschoon een bron die zeer spaarzaam vloeide. Mijnheer Van Holten verscheen gewoonlijk alleen 's Zaterdagmorgens op kantoor. Zijn verschijnen bracht een ommekeer in de houding der penneknechten te weeg. Zij bleken over reserves aan hoffelijkheid en gediensstigheid te beschikken, die mij ruim genoeg voorkwamen om er ook een weerloze jongste bediende enigszins van te laten profiteren. Van Holten, een man van middelbare leeftijd, met vriendelijke ogen, hoefde maar even te proosten, of de heren wensten hem in koor en van ganser harte, althans met nadruk, „gezondheid” toe. De boeken en paperassen, die hij ter inzage vroeg, werden hem voorgelegd met een dienstvaardige rapheid, waarover ik aanvankelijk versteld

stond. Zo konden zij dus ook zijn! Maar, wat mij nog meer intrigeerde, het was blijkbaar geen wet van Meden en Perzen, dat een jongste bediende door zijn meerderen als een voetveeg werd behandeld. De baas beval mij nooit iets, hij verzocht altijd. „Zou je misschien even . . .” Maar zelfs dit optreden zou mijn hartgrondig wantrouwen niet hebben weggenomen, indien hij daarbij, behalve zijn vriendelijk gezicht, niet onmiskenbare belangstelling had getoond — belangstelling voor het wedervaren van zijn jongste bediende! Hij informeerde naar mijn schoolopleiding, vroeg of het mij hier beviel (waarop ik een vaag, maar stellig geen ontkennend antwoord gaf) en op een keer, toen wij toevallig tegelijkertijd het kantoor verlieten, wilde hij zelfs weten, wat voor liefhebberijen ik er op na hield. Ik herinner me niet meer, hoe hij tot deze vraag kwam, maar wel, dat ik er op antwoordde met een vurige betuiging van mijn liefde voor letteren en kunst. Hij bleef even staan, met een uitdrukking van verwondering op zijn gezicht.

„Wat zoek je hier dan?” vroeg hij. Voor ik iets had kunnen zeggen, vervolgde hij: „Je lijkt mijn dochter wel! Die dweept ook met boeken, muziek en dergelijke!”

Het was een kort gesprek, maar voldoende om de stoutste fantasieën in mij op te roepen. Mijn ellendig bestaan zou niet lang meer duren, niemand anders dan mijnheer Van Holten zelf zou zich over mij ontfermen en mijn studie bekostigen. En dan — die dochter van hem! Hoe oud was zij? Waarom had ik haar nog nooit gezien? De familie Van Holten woonde aan de overkant van de rivier, geen tien minuten van het kantoor. De vrouw van de baas belde wel eens op, maar voor zover ik wist, was er van een dochter, noch van een ander kind, ooit sprake geweest.

Ik werd — het zal misschien weinig verwondering wekken — op slag verliefd op deze dochter, van wie ik uiterlijk noch leeftijd kende, maar die door haar artistieke aspiraties met mij was verbonden. Mijn verliefdheid stelde zich niet met gedachten tevreden. Ik schreef brieven — in dicht en ondicht — aan mijn onbekende aangebedene, brieven die ik niet verzond en ook niet verzenden wilde, daar ik ze haar eenmaal in persoon zou overhandigen — later, als wij elkaar hadden leren kennen en er geen geheimen meer tussen ons zouden bestaan.

Dit verrukkende vooruitzicht zette glans bij aan mijn leven, het deed mijn bloed sneller stromen, maar het maakte mij niet tot een betere kantoorbediende. Integendeel, ik werd verstrooid, borg brieven onder letters waar ze niet thuis hoorden en presenteerde kwitansies op adressen, waar ik

niets te maken had. Bovendien achtte ik het mijn plicht, zo af en toe eens langs het huis van mijn patroon te wandelen, ten einde te zien of ik misschien een gestalte kon ontdekken, die ik als zijn dochter mocht beschouwen. Het resultaat van deze uitstapjes was alleen, dat ik nog vaker dan vroeger bij mijn terugkeer op kantoor de bitterste verwijten over mijn langdurig uitblijven naar mijn hoofd geslingerden kreeg. Ze deerden mij niet, ze raakten slechts mijn opperhuid. Daaronder klopte mijn vurige liefde, sprak de stem van mijn verlangen, die door geen bijterige penneknecht kon worden overschreeuwed. Ik nam zelfs niet meer de moeite, brutaal te reageren. Wat kon het mij allemaal schelen? Als ik haar eenmaal had gevonden — en zij mij — wat stond mijn geluk dan nog in de weg?

Het duurde echter niet lang, of ik begon werkelijk mijn best te doen, het kantoor te waarderen. Want gesteld nu eens, dat Van Holten alleen die dochter had, dus geen opvolger in zijn zaak, en dat die dochter en ik kameraden voor het leven werden. Wat lag dan meer voor de hand, dan dat ik Van Holtens opvolger zou worden? Ik vond dit geen belachelijke gedachte. Per slot van rekening was de baas mij goed gezind en iemand zou hem toch moeten opvolgen. Weliswaar kon ik mijn enthousiasme niet sterk genoeg opvrijzelen om liefde voor mijn werk op te vatten, maar het driemanschap stelde mij wat dit betrof voor een onmogelijke taak. Zij hoonden en snauwden, zij vitten en scholden, zodat ik al mijn verbeeldingskracht te hulp moest roepen om mijn droombeelden te reden. Er vergingen bovendien vele weken, gedurende welke ik even weinig omtrent mejuffrouw Van Holten vernam als in die tijd daarvóór. Niemand kon van mij verwachten, dat ik mijn kwelgeesten om inlichtingen vroeg. Het onweer, dat dan was losgebarsten, zou mijn laatste reserves hebben vernietigd.

Ik bleef zwijgen, dulden en hopen. Ik bleef proza en poëzie schrijven, en ik gebruikte daarvoor zelfs de kostbare kantoorlijst. Het behoorde tot mijn plichten, een kasboekje betreffende de porto-uitgaven bij te houden. Menigmaal, terwijl ik geacht werd cijfers in het boekje te krabbelen, schreef ik enige lyrische regels, waarin van bezielde ogen en gouden haren sprake was. Deze aberratie leidde bijna tot een ramp. Eens, toen ik verstolen aan het dichten was op een klein strookje papier, werd mij dit onverhoeds door Loomans onder de handen weggetrokken. „Wat moet dat?” vroeg hij, terwijl hij zich gereedmaakte het manuscript te ontcijferen. Even zat ik als versteend, toen maakte zich een wilde angst van mij meester. Ik sprong op, ontgriste

hem het papiertje en verfrommelde het. De boekhouder werd razend.

„Dat is het toppunt!” riep hij uit. „Meneer zit hier z’n tijd te verprutsen en neemt daarbij een houding aan als een . . .” Hij wist blijkbaar geen vergelijking; tussen zijn geteisterd gebit door keek ik in het onwelriekende hol van zijn mond, waaruit een ongearticuleerd gekreun kwam. Ondanks mijn angst en verontwaardiging was ik koelbloedig genoeg om me af te vragen: Zou ie stikken? O, ik wou dat het waar was . . .

Maar hij stikte niet, hij liep naar zijn plaats terug met de woorden: „Jongetje, ik heb je door! Nu wordt het oppassen voor je!” Zijn collega’s wierpen mij vernietigende blikken toe. Ik werd echter niet vernietigd, integendeel, ik trotseerde hun blik, niet eens verontrust door de orakelachtige woorden van Loomans. Dat hij mij door had, geloofde ik geen moment. Kon zo’n uitgedroogde cadaver iets van hartstochtelijke liefde begrijpen? En dat ik moest oppassen, wist ik allang. Deze gedachte bezorgde mij overigens soms buikpijn, want Loomans kon my ontslaan en ik moest betwijfelen of ik dan de baas op mijn hand zou krijgen. Mijnheer Van Holten bejegende mij nog steeds vriendelijk, maar hij kwam niet terug op ons gesprek, laat staan dat hij enige neiging toonde, zich metterdaad voor mijn toekomst te interesseren.

Al mijn verwachtingen hingen aan een zijden draad en Loomans hield deze draad in handen. Het was een benauwende situatie, waarin ik enige verlichting trachtte te brengen door nauwegezette plichtsbetrachting. Maar mijn ijver werd niet, althans niet merkbaar, gewaardeerd en Lydia van Holten (zo had ik haar voor mijzelf gedoopt) vervaagde tot een beeld uit een wereld, die ik in mijn al talrijker wanhopige ogenblikken volkomen fictief achtte. Er moest iets gebeuren. Ik diende een initiatief te nemen. Maar — ik zeg het met schaamte — ondanks al mijn gepieker wist ik niets te bedenken. Het leek wel of mijn hoofd leegstroomde, als ik wilde overleggen hoe ik Lydia kon bereiken of ook maar achter haar ware naam komen. Nieuwjaar was al voorbij, sinds weken sjokte ik door sneeuw en modder van de ene stadswijk naar de andere, zonder dat ik acht mocht slaan op mijn natte voeten. Als ik op kantoor terugkwam, zocht ik de kachel op, vanwaar ik meteen werd weggesnauwd. Soms trok ik mijn schoenen uit, tot grote woede van de boekhouders, die dit een hoogst ongepaste vertoning vonden. „Anders krijg ik winter-

voeten," zei ik tot mijn verdediging, hetgeen een homerisch gelach ontketende. En er moest nog steeds iets gebeuren.

Op een Zaterdagmorgen verscheen de baas niet zoals gewoonlijk op kantoor. In plaats daarvan belde hij interlocaal op en gaf order, een bedrag in contanten aan zijn huis te laten afgeven. Verbrug overhandigde mij een gesloten enveloppe met de nadrukkelijke mededeling, dat ik deze aan mevrouw Van Holten persoonlijk ter hand moest stellen.

Er viel een lichtflits in mijn triest bestaan. Van mevrouw Van Holten naar haar dochter was slechts een korte weg. Ik moest in staat zijn die weg af te leggen. Met list of met geweld, dat kon mij niet schelen, als ik Lydia maar te zien kreeg. Mijn hart klopte onstuimig, toen ik er heen ging. Toch draalde ik, want list en geweld waren grote woorden, waarmee ik geen raad wist. In werkelijkheid was ik alleen maar vervuld van vrees en van een moedeloosheid, die mijn schreden als met lood bezwaarde. Ik liep de brug over en keek naar de rivier, waarin langs de oevers grote hopen vuile sneeuw waren gestort, die boven de waterspiegel uitstaken. Het leven ging zijn gang, onder een lage, sombere hemel en ik ging mijn gang van jongste bediende met ongerijmdheids aspiraties. Ik was mij helaas zo diep van deze ongerijmdheid bewust, dat ik links afsloeg, in plaats van rechts en pas na een minuut of vijf mijn vergissing bemerkte. Er was geen ontkomen aan, ik moest naar het huis van de baas. Nu kon ik het niet voorbijlopen, gelijk ik zo dikwijls had gedaan, met een steelse blik op deur en vensters, die mij nooit iets van de geheimen van het huis hadden verraden. Zouden ze het nu wel doen?

Ik bleef staan voor de donkergrone deur met de in sierlijke letters geschilderde naam: Ad. van Holten. Ik keek er naar alsof deze letters mij iets konden onthullen; het beeld van Lydia misschien. Maar ze bleven strak en dood, ze wilden niet meer zijn dan ze waren.

Ik trok aan die grote, ronde belknop, plotseling weer geagiteerd, want er schoot mij een stoutmoedige gedachte te binnen. Een dienstmeisje deed open, een hitje. „Is juffrouw Van Holten thuis?" vroeg ik.

Het hitje streek wat piekharen naar achteren en antwoordde met een lachje, dat de juffrouw er niet was. „Had u haar gesproken willen hebben?"

„Nee," zei ik, „ik kom voor mevrouw, van kantoor."

Ze keek me aan of ik gek was, en vermoedelijk had ze het niet zo heel ver mis. „Kan ik een boodschap aan mevrouw overbrengen?" vroeg ze.

Ik antwoordde, dat ik mevrouw persoonlijk iets moes overhandigen en het meisje wilde zich verwijderen. Maar ik hield haar tegen met een vrijmoedigheid, die mijzelf verbaasde en waarover ik me nu nog kan verbazen. „Luister eens,” zei ik, „komt de juffrouw vandaag nog thuis?”

Het kind begon weer te lachen. Ze was in haar soort niet lelijk, maar ik had al gemerkt, dat ze het dialect van onze stad sprak, waaraan ik een gruwelijke hekel had.

„Nee, de juffrouw komt niet thuis. Dat zal wel Pasen worden. Maar ik weet er eigenlijk niets van.”

„Hoe heet ze?” vroeg ik, en nu begon het meisje te schateren.

„Wat een rare ben jij!” zei ze. „Gaat dat jou wat aan?”

Maar niets kon mij meer van mijn stuk brengen. „Ja,” zei ik, „maar je hoeft niet zo te lachen. Je denkt natuurlijk . . . Zeg, heb je zin om morgen een ommetje met me te maken?”

Het was een onverwachte sprong, een noodsprong. Het hitje gichelde en maakte met haar hoofd een gebaar van: As je me nou! Maar ik pakte haar hand en zei: „Toe, ik vind je zo leuk. Morgenmiddag om twee uur wacht ik op je bij de Steenbrug.”

Ze gaf geen antwoord, maar liep nog steeds gichelend het huis in, om mevrouw Van Holten te halen. Deze verscheen even later, een grote, donkere vrouw, die me begroette met: „Zo, jongeman, wat is er van je dienst?”

Binnen een minuut had ik mijn boodschap gedaan, zonder dat deze mij veel verder tot mijn doel had gebracht. Ik wist nu hoe mevrouw Van Holten er uitzag. Ze was knap, hetgeen mij enige zekerheid gaf, dat haar dochter ook niet tot de lelijkerds behoorde. Ik wist nu bovendien, dat deze dochter niet thuis woonde en blijkbaar alleen tijdens de vacanties hier was. Verder had ik mij ervan kunnen vergewissen, dat de vestibule een witte ruimte was, afgesloten door een tochtdeur van glas in lood. Links stond een paraplubak en op de vloer lag een donkerbruine mat. Luttele gegevens, die mij van weinig of geen nut konden zijn, daar ik er nauwelijks nieuwe stof tot fantasieën uit kon putten.

Op kantoor verwelkomde Loomans mij met de woorden: „Je hebt zeker met mevrouw Van Holten een kopje koffie gedronken!”

„Paron,” antwoordde ik, „ze heeft me voor morgenochtend op de koffie gevraagd. Dan is mijnheer er ook.”

Hij keek me even aan, alsof hij me wilde geloven. Toen mompelde hij: „Vlerk!” en keerde zich om. Maar ik raakte in een vrolijke stemming, want ik was dan toch één heel

miniem stapje opgeschoten. Ik kend nu Lydia's ouders, haar daghit en de vestibule van haar ouderlijk huis. Morgen zou, wie weet, het hitje bij de Steenbrug verschijnen en dan zou ik verder worden ingewijd. Ik neuriede zachtjes, toen de telefoon ging. Verbrug nam de hoorn op en ik hoorde hem zeggen: „Ja, mevrouw . . . wat zegt u . . . hé, daar begrijp ik niets van . . . neemt u me niet kwalijk . . . ik zal het meteen nakijken en dan laat ik het u nog wel even brengen.”

Hij legde de telefoon neer en wendde zich tot mij met de woorden: „Zeg, hoe zit dat? Je hebt die envelop toch niet opengemaakt?”

Ik werd bloedrood en stamelde: „Welke envelop . . . ?”

„Er was een tientje te weinig . . . maar ik zal even mijn kas opmaken!”

Heftig zei ik: „Dat had u beter kunnen doen, voor u mij zo 'n vraag stelde!”

Waarop hij quasi-schertsend antwoordde: „O, ik acht je tot alles in staat!”

Dat ging me te ver, ik was op de scherts van deze heren niet gesteld.

Driftig liep ik naar zijn lessenaar en greep de telefoon.

„Wat ga je doen?” vroeg hij.

„De politie opbellen,” zei ik. „Ik laat me niet voor dief uitmaken!”

„Stel je niet zo aan,” sprak hij. „Ik heb toch maar een grapje gemaakt.”

„Als u weer een grapje maakt, zegt u dat dan uitdrukkelijk erbij!” verzocht ik.

Waarom was ik zo woedend, terwijl ik toch het vooruitzicht had, nogmaals naar den huize Van Holten te mogen wandelen? Opeens voelde ik mij weergaloos belachelijk. Wat een vent! Een afspraak met de daghit! Wat wou ik eigenlijk? Wat deed ik hier op dit rotkantoor? Waarom nam ik niet de benen — desnoods met een bom duiten? Die idiote eerlijkheid van mij, waaraan ik nota bene niet getwijfeld wenste te zien! Ik had best een dief willen zijn. Goed, ze konden mij in m'n kraag grijpen, maar ik zat nog liever in de cel dan hier m'n dagen te verbeuzelen en me geestelijk in het leven te houden met bloedeloos gefantaseer.

Verbrug had het tientje gevonden en weer kreeg ik een zorgvuldig gesloten couvert mee. Ik wist precies, wat hij ging doen, als ik weg zou zijn. Mevrouw opbellen, nederig zijn excuses aanbieden, met dezelfde slijmerige kruiperigheid, die mijn kwelgeesten jegens de baas aan de dag legden.

Het hitje begon meteen te grinniken, toen ze me weer zag. „De juffrouw is er nog niet,” zei ze.

„Verhip jij!” antwoordde ik. „En roep mevrouw nou maar, dan krijg je morgen een ijsje van me!”

Ze scheen me grappig te vinden, want ze verwijderde zich luidkeels lachend. Mevrouw Van Holten was van een overrompelende vriendelijkheid. Dat ik nu tweemaal had moeten lopen! Wou ik niet een kopje koffie hebben? Aha! dacht ik, daar ga je, Loomans! „Graag, mevrouw,” zei ik, en ik zag me al tegenover haar zitten, schijnbaar ongedwongen keuveldend, maar onmerkbaar het gesprek leidend in de richting van haar dochter.

Mevrouw ging me voor naar het einde van de gang en stak haar hoofd om een met glaspapier beplakte deur. „Toos, wil je meneer een kopje koffie geven?” En tot mij: „Ga maar even naar binnen, je krijgt het zo!”

Zelfs het feit, dat ze mij met „meneer” had aangeduid, kon mij niet verzoenen met de bittere ontgoocheling, naar de keuken te worden verwezen — een gelijke van de dienstbode, boven wie ik — oud-H.B.S.-er en toekomstig . . . ja, toekomstig wat? — me oneindig verheven voelde. Overigens was dit hetzelfde kind, waarmee iedereen mij morgenmiddag door de stad kon zien sjouwen. Dat ging niet! Mijn klasse-vooroordeel won het van mijn liefde voor de onbekende dochter.

„Ik moet je iets zeggen, Toos,” begon ik. „We moesten die afspraak maar niet laten doorgaan.”

Ze keek me aan, alsof ik Turks sprak. „Hé? Wat?”

Ik zat te draaien op mijn stoel. „Nou ja, ik bedoel morgenmiddag . . .”

Ze schaterde het uit. „Nee, die is goed! Dacht je heus, dat ik was gekomen? Ik ben daar gek!”

Ik had haar graag om haar oren willen slaan. Wat verbeeldde die meid zich? Ze mocht blij zijn, dat ik me had verwaardigd . . . Maar ik maakte de gedachte niet af, liet mijn kopje halfgevuld staan en nam de benen.

Vuur, zegt men, heeft een reinigende werking. Ik werd niet gedreven door deze overweging, toen ik alle schrifturen, die ik ooit aan Lydia had gericht, aan de vlammen prijsgaf. De uitwerking was trouwens nihil. Lydia bleef mij vervolgen, of moet ik zeggen, dat ik haar bleef vervolgen? Ook die vervolgingswoede van mij was vuur, innerlijk vuur, om het maar onomwonden te formuleren. Ik was een ongelukkig jongmens, dweepziek, gepassioneerd, rijk aan stoute fantasieën, een dromer, een geestelijk dronkene vaak — en daarbij gevangen in een allerellendigste omgeving.

De dagen waren voor mij nauwe, onwelriekende goten,

waar ik doorheen moest kruipen. Ik kwam mijzelf voor als een tot onherkenbaarheid toe vernederd en verwrongen mens, een weerzinwekkend insect, dat zich langs de aarde voortbewoog, getrapt en bespuwd door een troepje meedogenloze mede-insecten. Maar dit was immers niet uit te houden . . . Vandaar dat de vrije uren, de avonden, de nachten mij een compensatie boden. Wat doet een bewogen jongeling, die zijn manuscripten heeft verbrand? Hij gaat nieuwe vervaardigen. Wat doet het hart, dat vergeefse dromen heeft gedroomd? Het schept zich nieuwe dromen. Ach, gij onbekenden, die ik dit relaas te lezen geef, hoe zal uw oordeel over mij luiden? Meen overigens niet, dat ik het vrees. Want het kan niet scherper uitvallen, dan dat het welk ikzelf heb geveld, toen reeds, iedere ochtend, wanneer de wekker mij uit de slaap scheurde en ik het onzekere morgenlicht keek, waarachter zich een dag van taaie, trieste slavernij verborgen hield. Ik schrapte mij de prille baardharen van de wang en aanschouwde mijn spiegelbeeld met innige afkeer. Daar stond hij weer voor mij: de knaap met de ongewassen ogen, de onuitgeslapen dromer of de onuitgedroomde slaper — wat deed het er toe? Ik mocht dromen wat ik wilde, denken wat ik wilde, liefhebben, haten, prijzen, verachten — het liep alles dood in de gore goot, in de mestput van de dag.

Loomans, Verbrug, Akkeringa, zij vormden de fatale driestar aan mijn uitspansel. De schitterende lichtwolk, die Lydia heette, was te ver verwijderd dan dat zij de invloed van de nabije sterretjes kon te niet doen. Menigmaal — konden de stenen en de planken spreken, zij zouden het getuigen — heb ik mijn brood met tranen gegeten. En al moge Goethe dit een conditio sine qua non hebben genoemd voor de kennis der hemelse machten, mijn gehavende ziel was te dicht aan de vertwijfeling toe, om zich op haar ervaringen te beroemen.

O zeker, in de avonduren maakte ik soms een duizeling-wekkende vlucht. Maar vanwaar steeg ik op? Stel het u voor: mijn Alpentop was in die dagen een leerboek der Engelse handelscorrespondentie. En heeft er ooit een vogel geleefd, die blijvend in de ruimte kon vertoeven? Anders gezegd: ik keerde terug bij het verfoeilijke leerboek, dat mij had zien opstijgen.

Maar tussen vertrek en terugkeer . . . Inderdaad, dat waren schone momenten. Ik wandelde met mijn geliefde of ik bewoog mij door een denkbeeldig land, waarin ik geen mindere rol dan die van heerser vervulde. De Loomansen en Verbruggen kropen zelfs niet voor mij, ze bestonden

eenvoudig niet meer. Ik wenste hun vernedering niet, alleen hun radicale verwijdering. Ik zat onder een boom, die door de wind zachtjes werd bespeeld. Ik luisterde naar het ruisen, het doordrong mij, het deed mijn hart zwollen in mijn borst — met het onvermijdelijke gevolg, dat ik blank papier met schrijfletters overdekte.

Dit alles was volstrekt niet naar de zin van mijn vader. Niet dat hij critiek op mijn gedroom en geschrijf oefende. Daar wist hij niets van. Maar hij wenste af en toe een blik in mijn schriften te slaan, in mijn werkschriften wel te verstaan. En hetgeen ik daarin presteerde, was zowel naar hoeveelheid als naar gehalte uitermate pover.

„Wat voer jij eigenlijk uit?” vroeg hij.

„Ik vind het afschuwelik werk!” verklaarde ik.

Nu was mijn vader geen beul, maar wel een nuchter man. „Hoor eens,” zei hij, „je kent de omstandigheden. Je zult je er zelf bovenuit moeten werken. Heb je daar de capaciteiten voor, dan kom je er; zo niet, dan zul je je met je lot tevreden moeten stellen. Een mens heeft zijn omstandigheden grotendeels zelf in de hand.”

Het kon wel zijn, dat dit gezond geredeneerd was, maar mij stond het niet aan. Ik had zelfs grote lust, mijn vader te antwoorden dat ik maling had aan zijn theorieën. Want, nietwaar, ik zat met de gebakken peren en ik zag geen kans ze te verorberen. Maar wat kon hij, burgerman, begrijpen van de stormen, die in mij woedden? Van mijn wanhoop, mijn talrijke dromen en schaarse vreugden? Ik paste niet in het milieu, waarin ik was geboren, om maar te zwijgen van het kantoor, waarin het noodlot mij had neergezet. Ik was een arend, die met zijn vleugels sloeg, maar de tralies waren sterk en iedere vleugel slag deed pijn.

Ik zei dit alles niet tegen mijn vader. Niet alleen omdat hij mij niet zou begrijpen, noch omdat ik mij voor een dergelijke bekentenis diep zou hebben geschaamd. Maar omdat zijn gezag te hecht was, de macht van de gewone dingen zo groot, dat ik het niet aandurfde, het vuur van mijn opstandigheid al te fel te laten oplaaien.

Na alle wederwaardigheden, die hierboven zijn geboekstaafd, was ik dus nog steeds niet veel meer dan een galeislaaf. Het voorjaar begon zich te vertonen en ik had alle gelegenheid het waar te nemen, want de heren gingen voort mij de stad in te sturen met briefjes en boodschappen. Begin April zou het Pasen zijn en soms dacht ik daaraan, half hoopvol, half mismoedig. Lydia zou thuiskomen, ofschoon dit welbeschouwd niet zeker was. Maar zelfs indien al, wat zou ik er aan hebben?

Er gebeurde echter iets, een schijnbaar nietig voorval, dat mij toch één ogenblik volkomen verblindde. Op een Zaterdagmorgen gaf de baas mij een brief met de woorden: „Zou je deze even naar het postkantoor willen brengen? Hij moet aangetekend worden.”

Argeloos nam ik de brief aan, zonder op het adres te letten. Welke raadselachtige opwelling deed mij, die nog maar een minimum aan belangstelling voor de kantoorzaken koesterde — welke raadselachtige opwelling, zeg ik, deed mij onderweg de brief uit mijn zak halen en bekijken? Mijn adem stokte. Daar stond het, voluit: Mejuffrouw Guus van Holten, Pensionaat „De Hertenkamp.” En daaronder de naam van een Gelders dorp, welke naam ik in een discreet duister zal laten.

Er was geen twijfel mogelijk: deze brief was voor de dochter van de baas bestemd. Lydia was Guus geworden en haar onbekende verblijfplaats een nauwkeurig aangeduide plek binnen de Nederlandse grenspalen. Toen de eerste verbijstering begon te wijken, voelde ik mij door wilde voorname bestormd. Ik was inmiddels in het postkantoor aangekomen en ging naar een lessenaar, waar ik de brief nog eens aan alle kanten bekeek. Uiterlijk kon ik er niets nieuws aan ontdekken. Maar als ik hem eens voorzichtig openmaakte — o, niet om iets te lezen, dat mij niet aanging, maar om er een briefje van mijzelf bij te voegen. Enkele woorden maar: Guus, ik heb je lief. Ondertekend: een onbekende aanbidder. Ik doorzag meteen de dwaasheid van dit plan. Het zou niet veel moeite kosten, die onbekende aanbidder te identificeren.

Was er eigenlijk een reden, waarom ik mij zou schuilen? Nu ik haar adres wist, kon ik Guus op eigen gelegenheid schrijven, een epistel dat haar zou bedelen onder een vloed van hartstochtelijke ontboezemingen. En dan? Ze zou haar vader waarschuwen, en die zou me een verhoor afnemen, dat me reeds bij voorbaat kippenvel bezorgde. Dan bleef er nog maar één weg open: ik moest in eigen persoon naar dat Gelderse dorp reizen en mij brutaalweg bij Guus van Holten presenteren. Mijn overredingskracht zou wonderen doen, en als haar vader er van hoorde, zou hem niets anders overblijven dan ons zijn zegen te geven. Morgen was het Zondag, dus dan had ik tijd voor zo'n reisje. Inderdaad, maar wie zou het betalen? Ik had niet de vrije beschikking over mijn salaris, ik was nog minderjarig en ik voelde dit nu wel zeer pijnlijk.

Ik gaf de brief maar af aan het loket; dat moest in ieder geval gebeuren. Vervolgens wandelde ik in diepe gepeinzen.

terug naar kantoor, bezield van het stellige voornemen, de gegevens, die mij vandaag in handen waren gevallen, op de een of andere wijze te gebruiken.

Het werd ten slotte toch een brief, maar het duurde verscheidene dagen, eer ik hem verzond. Het schrijven bezorgde mij namelijk geen geringe moeilijkheden en leidde tot een nog ernstiger verwaarlozing van mijn studie in de Engelse handelscorrespondentie, dan waaraan ik mij reeds schuldig placht te maken. Een Zaterdagavond en een hele Zondag waren niet lang genoeg voor mijn herhaalde pogingen, heel de volheid van mijn gemoed in geschrifte uit te drukken. Van deze brief hing alles af; één verkeerde zinsnede, een woord maar, kon Guus afschrikken en al mijn dromen op de vlucht jagen. En zo ik niets liever begeerde dan mijn innerlijk bloot te leggen, mijn uiterlijke omstandighede moest ik zorgvuldig verborgen houden. Noch mijn naam, noch mijn adres, laat staan mijn dienstbaarheid aan haar vader mocht ik verraden.

Als pseudoniem koos ik Leopold de Schrijver en als domicilie het postkantoor. Niet voor niets was ik een trouw, zij het gedwongen, bezoeker van dit openbare gebouw. Dikwijls had ik mijn ogen laten gaan langs de bordjes, die de vele nuttige functies der P.T.T. aanduidden. Nu herinnerde ik mij het bordje „Poste restante” en de gelegenheid, die daarachter voor mij gereed lag. Maar de verdere feiten, mijn handel en wandel, mijn plaats op dit ondermaanse — hoe moest ik daarmee aan? Ik was, ondanks mijn dromerijen, te zeer een zoon van mijn vader om mijn geliefde zonder gewetensbezwaren een romantisch geheel voor te liegen. Het liegen zou mij zeker vlot zijn afgegaan, maar het zou mij een niet te dulden gevoel van onwaardigheid hebben gegeven. Ik besloot eindelijk, alle hinderlijke feiten radicaal te verwijgen, ik kon er eenvoudig niet mee voor de dag komen. Na langdurig wikkelen en wegen, schrijven en herschrijven bracht ik de volgende ontboezeming tot stand:

Zeer geachte Mejuffrouw Van Holten,

Het zal u wellicht verbazen, een brief van een onbekende te ontvangen. Neen, wij hebben elkaar nooit gezien en ik kan mij slechts een vermoeden omtrent uw voorkomen vormen, doordat ik het genoegen heb, uw ouders van aanzien te kennen. Maar het uiterlijk, hoe belangrijk ook, is toch niet het voornaamste. Het gaat om de kennis van het innerlijk, het contact van mens tot mens, de uitwisseling der diepste gevoelens en gedachten. Wat dit betreft, meen ik mij tot u te mogen wenden. Niet omdat mijn kennis van uw innerlijk zeer grondig zou zijn, maar omdat ik er iets van weet,

en dit weinige geeft mij de moed, deze brief tot u te richten. Toevallig heb ik gehoord, dat uw belangstelling uitgaat naar boeken, muziek en in het algemeen naar alle zaken, die het hart verheffen. Toen ik dit vernam, sprong er iets in mij op, een gevoel van vreugde, een stil gejubel. Het was mij alsof ik een zielsverwante had ontdekt en ik heb dit gevoel niet meer van mij kunnen afzetten. Uw beeld vervolgt mij sinds weken en maanden; iedere ledige minuut vraag ik mij af, hoe ik met u in contact zou kunnen komen. U vindt dit ongetwijfeld wonderlijk en dat is het ook. Maar mijn gevoelens zijn zeer diep en oprecht, daarvan ben ik zeker en daarvan zou ik ook u willen overtuigen. Ik zou u graag alles willen zeggen wat er in mij omgaat, maar dat kan nog niet. Het is trouwens zoveel en u speelt er zo'n grote rol in. Mijn leven is niet altijd gemakkelijk, maar het feit, dat u er bent, maakt het mooier, rijker en voller. Een droom, die ik laatst had, wil ik u schrijven en dan zal ik deze brief afsluiten.

Ik wandelde met u langs een brede, snel stromende rivier. Het water was blauw en de hemel was ook blauw. Ik voelde mij zeer ontroerd en ik zei tegen u: „Zo stroomt het leven ook.” En u antwoordde: „Ja, maar er zijn toch momenten, dat wij stilstaan, dat de tijd niet meer beweegt, dat alles stil en goed is.” Ik was erg blij met u woorden, want ze bewezen mij zoveel.

Mag ik u vragen, mij te antwoorden, al is het maar een enkel woord? Ik zou er zo gelukkig mee zijn.

Ik wens u het allerbeste en verblijf in afwachting,

Uw onbekende vriend,

Leopold de Schrijver.

Toen ik deze brief in de bus liet glijden, restten er nog tien dagen tot het Paasfeest. Ruimschoots voldoende om Guus te bereiken en haar in staat te stellen mij vóór de vacantie te antwoorden.

Ik voelde mij gevrijwaard voor indiscreties. Niet eer ik de bewijzen van Guus' genegenheid bezat, zou ik het masker afwerpen. En wie kon mij dan nog wat maken? Ik had een nauwkeurig afschrift van mijn epistel vervaardigd en iedere avond, zodra ik geacht werd mij aan mijn handelcorrespondentie over te geven, haalde ik dit afschrift te voorschijn en las het door, telkens weer met stijgende aandoening. Het was een goed stuk, een gevoelig brok proza, mijn ziel trilde erin. Het was oprecht, maar niet ongepast, ontroerend, maar niet sentimenteel.

Mijn leven kreeg weer dezelfde glans als in de eerste dagen van mijn verliefdheid. Het had een richting, een doel. Deze richting voerde onvermijdelijk naar het postkantoor.

Ik kon er niet komen, zonder een blik te werpen op het loket, waarboven het bordje „poste restante” hing.

Ik had mij er graag willen neerzetten, wachtend op het ogenblik, waarop de lichtblauwe, naar viooltjes geurende enveloppe (zo en niet anders toverde mijn fantasie het mij voor) in een van de vakjes werd gedeponeerd. Maar ik moest mijn ongeduld bedwingen. Ik had mijzelf plechtig een wachttijd van een week opgelegd. Dat was een termijn die ik redelijk achtte, hoewel ik herhaaldelijk in de verleiding kwam, mijn gelofte te schenden. Indien ik mij er aan hield, kwam dit minder door een grote mate van standvastigheid dan wel door een onbestemde vrees voor het moment, waarop ik, aan het loket staande, te horen zou krijgen, dat er geen antwoord was. Ik dorst het nauwelijks te denken, ik klampte mij uit alle macht vast aan een onzinnige hoop, de befaamde strohalm van de drenkeling.

Tergend langzaam schoven de dagen op, met hun gewone hagelsglag van schimpscheuten en terechtwijzingen. Ze raakten mij alleen in zoverre als ze mijn verwachtingen opzwepten. Wacht maar, dacht ik, aanstonds zijn de rollen omgekeerd! Ik zou ze wegbezemen, die kereltjes, ik zou ze naar mijn pijpen laten dansen en vervolgens een schop onder hun glimmende broek geven.

Maar eindelijk was de week, die ik mij gesteld had, voorbij. Ging ik nu die morgen spoorslags naar het postkantoor? Wie dit gelooft, heeft mij niet leren kennen. Het is hem nog niet duidelijk geworden, hoe in mij vrees en verlangen met elkaar worstelden, hoe de angst voor een bedrogen hoop mij bij de keel had en mij reeds in gedachten wegsleurde van het rampzalige loket. Niets geringer dan mijn toekomst lag daar te wachten, gehuld in een blauw couvert of — onthuld door een naakte afwezigheid, een ijzig niets. Ik deed mijn boodschappen aan een van de andere loketten en wierp af en toe een steelse blik naar de hoek, waar ik voor het gericht moest verschijnen. De moed zonk mij in de schoenen. Maar ik wilde blijven geloven en leidde mijzelf af met de gedachte, dat het nog te vroeg was, nog één dag te vroeg. Morgen — ja, morgen, maar dan ook zonder omwegen, resoluut als een vent, die voor de duvel en zijn ouwe moer niet opzij gaat.

Het zweet stond mij op het voorhoofd, toen ik het gebouw verliet. Mijn knieën knikten. Ik had een gevoel alsof ik aan de rand van een afgrond had gestaan en op het laatste nippertje was teruggedreinstd. Maar dat was het juist! Ik had niet mogen terugdeinzen, ik moest springen en dan — in Godsnaam ... Ik vervloekte mijn lafheid, ik bleef stilstaan

en zei hardop: „En morgen zúl je gaan!” Een voorbijganger klopte mij op de schouder en sprak: „Doe dat vooral, jongen!” Ik keek in een vreemd, grijnzend gezicht en rende weg. Voor mijn part viel die kerel in puin, voor mijn part viel het hele kantoor, de hele wereld in puin.

Toen ik op kantoor terugkwam, bleek mijnheer Van Holten er te zijn, iets wat midden in de week zelden gebeurde. Ik was dan ook verrast. Angstig bespiedde ik hem: zou hij iets weten, iets laten merken? Maar hij behandelde mij als steeds heel vriendelijk. Blijkbaar wist hij van mijn brief niets af. Een absurde gedachte trouwens. Leopold de Schrijver was Lodewijk de Schrijver en ik was ik! Maar ik viel bijna van mijn stoel, toen hij werd opgebeld en ik hem hoorde zeggen: „Ja, kind, ja zeker!” Mijn hart sprong op en neer, de brief, die ik in mijn handen hield, danste mee. Ik sloot mijn ogen, ik hoorde niet meer wat hij zei; er drong nog slechts een vaag gegons in mijn duizelend hoofd. Toen ik weer enigszins tot mijzelf kwam, had hij de hoorn alweer neergelegd. Ik moet er beroerd hebben uitgezien, want hij kwam naar mij toe met de woorden: „Wat is er, jongen? Wat zie je bleek!”

Als om zijn woorden te logenstraffen werd ik bloedrood. Ik zag ook de boekhouders in mijn richting kijken. Dat wilde ik niet! Ik verachtte ze meer dan ooit, die huichelaars, die natuurlijk medeleven wilden veinzen, nu de baas belangstelling voor mij toonde. Van schaamte en ergernis, maar ook van wanhoop kreeg ik tranen in mijn ogen.

„Kom eens even mee,” verzocht mijnheer Van Holten en ik volgde hem naar zijn privé-kantoor, waar hij haast nooit zat. Daar moest ik tegenover hem gaan zitten. Hij keek me zo deelnemend aan, dat ik op het punt stond los te barsten, in tranen of in een wilde ontboezeming van mijn gevoelens. Maar ik beet mij verwoed op de lippen: geen zwakheid, geen onvoorzichtig woord!

„Vertel eens, voel je je niet goed? Is er iets dat je hindert?”

„Nee, mijnheer,” antwoordde ik nauwelijks hoorbaar.

„Je schijnt me erg nerveus te zijn. Ik vraag me af of je wel geschikt ben voor kantoorwerk.”

Ik zweeg en hij ging voort: „Heb je omgang met jongelui van je leeftijd? Heb je vrienden?”

Hier scheen zich een prachtig perspectief te openen en ik antwoordde: „Nee, mijnheer, maar ik zou het wel graag willen.”

„Kom, dat moet toch mogelijk zijn. Je bent toch bij de hand genoeg. Sluit je bij een club aan!”



DEKKERSWEED
VERDIE VAN DONGEN

Ach nee, hij ging niet verder op de weg, die ik reeds ontsloten zag. Hij stond op en gaf mij een hand. „Moed houden! Als je flink bent, kom je er altijd!”

Zelden heb ik mij zo terneergeslagen gevoeld als na dit korte gesprek. Hier was iemand, die belangstelling voor mij had, maar ze baatte mij niet. Hij was immers niet van plan, een hand uit te steken om mij uit de modder te trekken. Wat dat betrof was hij net als mijn vader, die eiste dat ik mij er zelf uithaalde, zoals Münchhausen.

En dan dat telefoongesprek. „Kind” had hij gezegd. O ja, dat had hij ook tegen zijn vrouw kunnen zeggen of desnoods tegen een andere dochter dan Guus, zo hij een andere dochter had. Maar ik voelde met onomstotelijke zekerheid, dat Guus en niemand anders aan de telefoon was geweest. Had ze mijn brief ginds nog gekregen of was hij haar nagestuurd? Het was ook mogelijk, dat ze hem op het pensionaat hadden laten liggen of zelfs opengemaakt. Ik had duidelijk als afzender mijn pseudoniem vermeld en daaronder „poste restante” . . . Eerste nu schoot mij te binnen, dat zulke pensionaten er strenge regels op nahielden en dat men er wel eens zou kunnen vallen over zo'n verdacht vaag adres. Ja, zo zou het wel zijn. Het luchtkasteel van mijn verwachtingen was ineengestort. Ik zat niet eens met de brokken, er was alleen maar een luchtledig overgebleven, dat mij de borst beklemde. Ik had een gewaarwording of ik moest stikken; ik moest weg van hier, de straat op, lopen in het wilde weg, alleen met mijn wanhoop. De stem van Loomans doorkliefde mij. „Hé, wat voer jij daar uit?”

Ik kromp ineen en nu merkte ik, dat ik bezig was geweest een brief te verscheuren, die ik moest opbergen.

„Verdraaid nog aan toe!” schreeuwde Loomans en zijn lorgnet viel op de grond.

„Ben jij helemaal gek geworden! Wat bezielt je eigenlijk?”

Nu de baas was vertrokken, bestond er geen enkele aanleiding meer, mij te ontzien. Ik wilde dat ook niet, we moesten het uitvechten. Maar ik kon niet vechten, ik voelde mij machteloos. Ik gunde deze lieden de aanblik van mijn vernedering niet. Zonder een woord te zeggen liep ik naar de kapstok en ging de deur uit. Het drietal was blijkbaar met stomheid geslagen, ik hoorde geen geluid meer.

Het regende, de keien waren glibberig en ik had moeite mijn evenwicht te bewaren. Ik zag trouwens nauwelijks waar ik liep. Het kon mij niet schelen, ik had niets meer te verliezen. Het noodlot had toegeslagen, ik was verpletterd.

Nergens in de hele wijde wereld bestond er nog een toevlucht voor mij. Een mislukt kantoorbediende was ik, nee, dat niet eens: een mislukt duvelstoejager. Een warhoofd, die zijn fantasterijen voor goede munt had aangezien, die er op gewed had en nu merkte, dat het louter vals geblikker was geweest.

De rivier stroomde langzaam, het water was bijna zwart. Ik kon mij er in gooien, verzinken, zonder dat de wereld een verlies zou lijden. Twee, drie regels in de krant. Thuis zouden ze tranen storten, mijnheer Van Holten zou mee-warig zijn hoofd schudden. De penneknechten zouden een zucht lozen en zeggen dat ze altijd wel gedacht hadden, dat er niets van mij terecht zou komen. En daarna zou iedereen overgaan tot de orde van de dag. De annalen der literatuur zouden mijn naam nie vermelden. Het geschrif, dat ik op mijn kamertje had verborgen, zou worden gevonden en aan de vuilnismans meegegeven.

Onverhoeds betrakte ik mijzelf er op, dat ik in het postkantoor stond. Hoe kwam ik hier? Gevlucht voor de regen? Of gedreven naar een laaste toevlucht, naar het straaltje hoop, dat ergens achter de wolken nog moest schijnen? Ik moest nu doorzetten, al was het nog geen morgen. Geloften waren waardeloos, angst was belachelijk, sinds mijn ondergang feitelijk reeds was voltrokken. Ik liep naar het loket, waar het altijd stil was. Het loket, dat mij, ondanks zijn kille zakelijkheid, dagen lang als de toeganspoort naar een andere wereld was voorgekomen.

De ambtenaar keek mij aan. Ik kende hem en hij kende mij. De ambtenaar wisselden nogal eens van loket en sedert maanden had ik deze man bijna dagelijks gezien. Ik verschoot van kleur, nu ik de naam moest uitspreken, die hij onmiddellijk als een vervalsing zou doorzien. „Hebt u ook . . . ?” Maar hij vroeg lachend: „Verwacht je een brief van je meisje?” Ik had hem willen slaan; ik klemde mijn lippen opeen en hield mij krampachtig vast aan de stenen balustrade.

„Hoe heet je eigenlijk?” vroeg hij.

„Leopold de Schrijver,” antwoordde ik zo zachtjes, dat hij zich naar mij toeboog en verzocht: „Zeg het nog eens. Ik versta je niet!” En nogmaals sprak ik die idiote naam uit, dat verzinsel, die lege huls. Mijn voorhoofd was nat van zweet. De ambtenaar keek in de vakjes en terwijl hij dit deed, vlamde mijn hoop nog even op, een laaste levensteken. Er waren verscheidene brieven en het was toch nog altijd mogelijk . . . Maar toen hij zei, dat hij niets kon vinden, voelde ik mij bijna opgelucht. Ik zou immers niet eens heb-

ben geweten, wat ik moest beginnen, wanneer er werklijk antwoord was geweest. De schaamte bij een ontdekking zou mij hebben gedood. Dan nog liever deze nederlaag, waarvan ik het bitter overigens nog niet ad fundum had gesmaakt.

Ik moest terug naar kantoor, stellig niet omdat ik door berouw werd geplaagd, maar omdat ik ontzag had voor mijn vader. Het was Verbrug, die mij begroette met de vraag: „Zo, ben je wat opgefist?” Ik zei geen woord en begaf mij aan mijn werk. De heren namen verder geen notitie van mij, het incident scheen gesloten.

De volgende morgen was van een wonderlijk gerucht vervuld. Ik had weinig geslapen, geworsteld met het verleden, waarmee ik wilde afrekenen, en met de toekomst, waarin ik geen gat zag. Ik verrichtte mechanisch mijn onbenullig werk en ik dacht, dat ik het zo wel zou blijven doen tot het eind van mijn dagen. Eensklaps werd mijn oor getroffen door een gesprek, dat de boekhouders met elkaar voerden. Ze spraken in mijn aanwezigheid altijd op gedempte toon, als samenzweerders. En ik vond dat goed, want het bewees mij wat ik bewezen wilde zien: dat ik er niet bij hoorde. Maar nu was er toch reden tot belangstelling.

„Ik ben er niets op gesteld,” zei Loomans.

„Wat moeten we met zo'n kind?” vroeg Akkeringa.

„Vrouwen op kantoor — niks gedaan!” verklaarde Verbrug.

„Een gril van de baas, die blijkbaar geen raad weet met z'n dochter,” zei Loomans weer.

Goeie hemel! wat was dat? Kwam Guus van Holten op kantoor werken? Ik dorst niets te vragen, ik zou alleen een snaauw hebben teruggekregen. Maar wat ik had gehoord, was duidelijk genoeg. Dit veranderde alles! Hoewel — een meisje met artistieke aspiraties in dit verschrikkelijke hol, hoe viel dat te rijmen? Goed, maar het betekende dan toch ... Ik werd weer hoogst zenuwachtig en dreigde alles verkeerd te doen. Ik trilde van het hoofd tot de voeten, maar van lieverlee begon ik inwendig te jubelen. De wereld, enkele minuten geleden nog een woestenij, was op slag veranderd in een bloeiende tuin. Ik begon zelfs te neuriën, maar Akkeringa beet mij toe: „Hou op met dat gebrom!” Ik hield mijn mond, niet eens geërgerd, zonder de behoefte er een boos woord tegenin te zeggen.

Die avond leed mijn studie weer ernstige schade. Ik zette een groot gedicht op, over de liefde, dat ik Guus bij de eerste de beste gelegenheid in handen wilde spelen. Het bevatte niets van persoonlijke aard, ik wilde geen argwaan wekken,

maar wel haar bewondering voor mijn gaven. Wederom sliep ik slecht, maar hoor heel andere oorzaken dan de vorige nacht.

Er restte nog een halwe dag werk vóór de Paasdagen. Het was Zaterdag. Naarstig luisterde ik de gesprekken der boekhouers af, maar ik kon geen toespeling op de grote gebeurtenis meer vernemen. Wat ik gisteren gehoord had, was echter voldoende.

Ik bereidde mij voor op een paar prettige feestdagen. Het was voorjaar, in de wereld en in mijn gemoed. Mijnheer Van Holten verscheen die morgen niet. Ik had gehoord, dat hij met zijn gezin naar zee was vertrokken. Hoe zou Guus er uit zien, als ze gebruind was door de zon? Of liever: hoe zag ze er eigenlijk uit?

Tegen twaalf uur riep Loomans mij apart in het verlaten privé-kantoor. Hij nam zijn pincenez af en keek mij niet onvriendelijk aan, hetgeen mij een huivering van weerzin bezorgde. Zijn gebit was, sinds ik hem voor het eerst had ontmoet nog bruiner en brokkeler geworden.

„Luister eens,” zei hij. „Mijnheer Van Holten meent, dat het beter is, als je je op ander werk toelegt. Er zit wel wat in je, maar voor het werk hier ben je minder geschikt. Daarom heeft hij besloten, je je ontslag te geven. Hier heb je je salaris voor de afgelopen week en ook tien gulden voor de komende week. Je hoeft niet meer terug te komen. Het beste verder, hoor!”

Hij reikte mij twee bankbiljetten aan en stak mij vervolgens de hand toe. Ik was zo verslagen, dat ik die akelige, slappe hand nog drukte ook. Ik keek naar een stoel, ik hield het meubelstuk vast in het oog, om niet te vallen.

Luttele minuten later verliet ik het kantoor, voor de laatste keer. Ik had tegen geen van de drie heren meer een woord gezegd, minder uit boosheid, dan omdat ik het werkelijk niet kon.

Ofschoon het een zachte dag was, met heldere zonneschijn, liep ik huiverend langs de kade, in de richting van mijn huis.

Eliz. C. M. du Toit

KOEROEMAN

Kaaimansblomme,
geel en pers,
lê op die seekoegat
Malle-Oog.
'n Geweble
water-voetspoor
lê in die wal van
Malle-Oog.
Dis die merk van
Koeroeman,
gladde, grasgroen
waterman,
wat vangstrikke
van watergras
vir mensekinders span!

Koeroeman, ek wonder
wat jou vangkuil bevat?
Koeroeman, wat bêre jy
daar in jou watergat?

(Koffers vol gedagtes
donker soos die nag;
flesse vol van tranе
uit 'n dooie dag!)

Waterkruike
hef hul kelke,
wit bo donker
Malle-Oog.
Wat swem op
in ringe boontoe,
uit die slyk van
Malle-Oog?
Dis Koeroeman,
die waterman,
wat sy groen
slyk-webbe span —
valstrikke
van watergras
wat mensekinders vang!

Koeroeman, ek wonder
wat jou kuil bevat?
Wat is dit wat jou kluister
aan jou watergat?

('n Swart siel van slyk,
vol sonde en smart;
kole vuur vir oë,
'n ysband om die hart!)

DIE HARP

Ek vind 'n harp
met sewe snare
hang langs 'n fontein,
waaruit strome
helder water
meng met donker wyn.

In die deur-
mekaar akkoorde,
as ek daaraan raak,
hoor ek soms
'n vreemde tema
wat my hartseer maak.

Soms snik die snare
soos die see
in die hol hart van 'nrots;
soms klater dit
soos reën op water
wat in riete klot;

soms tril dit soos
die bome teen
die rooi lug voor die dag,
soms is daar trané
in die lied,
soms deur die trané 'n lag.

My mond moet dan
by die harpespel lag,
maar trané wel op in my oë;
die water wel
my voete oor
en troos my onvermoë.

Dié wat voor my
aanbeweeg
 in hul donker ry —
hoor hul toe
die harp hier sing,
 en gewaar hul my?

Die fontein van
lewe skiet
 omhoog in silwer boë:
ek moet vir die snik
van die harpsnare lag,
 maar trane wel op in my oë . . .

OU TIEN-TOON-EN-ELF-RIB

Jan Blomparra
het een Allersielenag,
'n uil in die kerkhof
geskiet teen middernag.

Toe ruik hy boegoebrale,
hy sien die dwaallig brand,
en ou Tien-Toon-en-Elf-Rib,
gryp hom met droë hand!

Toe ruik hy vlier en tiemie en
die mufsoet geur van dood,
en op Allersiele gee hy
'n skree van sterwensnood!

Jan Blomparra is
een Allersielenag
deur ou Tien-Toon-en-Elf-Rib
gesteel . . . op middernag!

DIE GESLUIERDE

Sý, wat diepste in my staan,
in sewe sluiers gesluit,
is nie van ons wêrelde nie,
ken 'n ander tyd.

In haar oë lê ekstase;
om haar lippe, drôom;
onder haar vingers vorm die appels
aan die lewensboom.

Haar geaardheid en haar lag
is oud, is baie oud!
Haar liedere's van die oertyd;
haar stemval, silwer en goud.

Binne haar sewe sluiers
gloei sy soos die maan
wat oor 'n hoë lugruim
in donker wolke gaan.

Vreemde glansweerkaatsings,
yl, bewegings, val
alóm haar, en alóm haar,
soos diep in 'n kristal.

Sy droom in daardie skemer
wat haar blankheid bind,
hoe sy op silwer vlerke
kan uitsweef op die wind;

droom dat 'n see van glorie
se vlamme om haar beef,
waardeur sy, ongebonde,
op silwer wieke sweef ...

Wat is werklikheid vir haar?
Bestemming? Of begeer?
Vir háár, wat ruimtes groter as
die vorm ken, beheer?

Drie Boesmanverhale Van Eugène Marais

J. VAN MELLE

Eugène Marais het in sy bundel *Dwaalstories* drie verhale wat my getref het. Hulle is, soos hy in sy inleiding meedeel, verhale wat 'n ou Boesman vir hom vertel het en wat hy kort daarna in skrif opgestel het. Mens kry by die lees daarvan die vermoede dat die skrywer getrag het om die vertellinge so trou moontlik weer te gee, en dat hy nie die stof, wat aan hom verskaf was, verwerk het tot iets wat na sy oordeel mooier of interessanter sou wees nie. Al wat hy waarskynlik gedoen het, is om die verhaal duideliker te maak, sodat witmense dit met 'n bietjie moeite sou kan volg. Ons wil hoop dat dit so is, want dan sou ons aan die hand van die verhale belangrike veronderstellings kan maak.

Daar is, soos gesê, rede om aan te neem dat Marais die verhale nie noemenswaardig verander het nie, want dit lyk vir my onwaarskynlik dat hy dit sou kon gedoen het sonder dat dit by aandagtige lesing merkbaar sou wees. Dat hy self die verhale sou samegestel het, lyk vir my nog onwaarskynliker, want Marais is nie 'n kunstenaar wat groot prosa geskryf het nie, en die genoemde drie verhale is so meesterlik dat ek twyfel of hy ooit in staat sou gewees het om vertellings van so 'n hoë kunsgehalte te lewer.

Die verhale waarna ek verwys, is *Riet Alleen In Die Roerkuil*, *Die Lied Van Die Reën*, en *Die Reënbul*. Vir hulle wat die verhale nie ken nie, wil ek kortliks die inhoud weergee.

Riet Alleen In Die Roerkuil was die naam van 'n jong Boesman, 'n naam wat sy oupa, miskien vanweë sy rusteloosheid, vir hom gegee het toe hy nog baie klein was. Hierdie jong Boesman was 'n baas-hardloper en daarom het hulle hom gebruik om boodskappe weg te bring. Toe kom daar 'n dag van groot angs vir die stat waar „Riet-alleen-in-die-roerkuil“ gebly het. Wat die groot gevvaar was waarvoor almal so bevrees was, word nie meegedeel nie maar mens kry die vermoede dat die gevvaar gedreig het

van die kant van 'n vyandige stam. In hulle nood besluit die raadsmanne van die stat om hulp te gaan vra by 'n sekere Rooi Joggom, waarskynlik die kaptein van 'n stam of stat wat hulle vriendelikgesind was, en hulle kies Riet om die boodskap na Rooi Joggom te bring. Dit was 'n ver afstand soheentoe maar Riet sou, as hy nie teenspoed sou kry nie, die reis in 'n dag kon aflê. Vroeg, nog voor die rooidag uit was, draf hy weg.

Dis 'n simpatieke figuur, hierdie „Riet-alleen-in-die-roerkuil.” Hoewel daar amper nikks van hom gesê word nie, behalwe dat hy verbasend lank en vinnig kon hardloop, word hy tog gaandeweg al hoe meer 'n mens vir wie ons simpatie kry. 'n Jong Boesman, vrolik en lewenslustig en baie trots op die feit dat hy so 'n goeie hardloper is. Maar hy het een groot fout, 'n fout wat hom na die ondergang sal voer. Hy is nie voldoende waaksam nie. Hy is te seker van sy vermoë om sy opdrag uit te voer, en vrees nie genoeg sy vyande nie. Hy is ook nie genoeg bewus van die erns van sy roeping nie. Dit maak dat hy sy tog nie volbring nie en dat hy tot 'n smadelike dood kom. Voor sy vertrek het sy pa hom nog gewaarsku: „Pas op vir Nagalie,” het hy gesê. „Sy het sterk toorgoed. As jy verkeerd loop, word jou lyf so styf gespan as die snaar van die groot ramkie.”

Maar Riet-alleen het min aandag aan die waarskuwing van sy pa gegee en vol selfvertroue draf hy voort. Dan word verhaal hoe Nagalie dit regkry om herhaalde male sy oë te verblind sodat hy dinge sien wat nie daar is nie, dinge wat hom ophou en hom sy kosbare tyd laat mors.

Eers kry hy 'n jong meid wat daar voor hom in die pad dans en hy laat hom verlei om saam met haar daar rond te warrel, tot sy oë oopgaan en hy sien dat dit nie 'n jong meid is wat daar voor hom en rondom en teenoor hom dans nie maar 'n dwarrelwindjie wat die stof soos 'n suil optrek wat daar staan en dans en ronddraai. Nie alleen het hy daar baie tyd verloor nie maar die dwarrelwind het ook nog sy speelding wat hy op 'n miershoop neergesit het, opgeneem en ver weggegooi. Daar was nie tyd om dit te soek nie en hy moes sonder die opbeurende en kraggewende musiekinstrument verder. Hy dink nou wel aan Nagalie maar by 'n volgende verleiding het hy haar alweer vergeet. Dit is nou in die gestalte van 'n Boesman wat langs die pad sit.

„Hoe loop jy dan so stadig vandag?” vra die vreemdeling. Hierdie vraag laat Riet se trots opstaan en die een woord tart die ander met die gevolg dat hulle besluit om met mekaar reisies te hardloop. Maar hulle hardloop nie reisies

in die rigting van Rooi Joggom se plek nie, maar terug met die pad waarmee Riet gekom het. In sy begeerte om die ander te wys dat hy beter kan hardloop as hy, vergeet hy alles: sy sending, sy pa se waarskuwing, sy slegte ervaring van flus; en op versoek van die ander man hardloop hulle nie opdraande in die rigting waarin hy reis nie maar afdraande, terug in die rigting van sy eie plek. Vir die tweede keer was sy oë betower gewees en toe hy regkom, gewaar hy dat wat hy vir 'n jong Boesman aangesien het, niks anders as 'n wildsbok was nie. Na nog meer avonture, ontstellender nog as die voorgaande, kom hy met dagbreek, geheel en al verbysterd in sy eie stat aan. In die duisternis het hy teruggeloop in die rigting vanwaar hy die more gekom het, en toe hy laat in die nag vure sien, meen hy dat dit die vure van Rooi Joggom se woonplek is. Eers toe hy die skerm binnewinkel en sy boodskap begin opsê, gewaar hy dat hy tussen sy eie mense is. Nagalie met haar toorgoed en toorstokkies het hom baasgeraak en die planne van sy mense verydel. Hulle woede en teleurstelling was so groot dat hulle hom daar en dan om die lewe bring. „En daar het hulle die vuurtjie van Riet-alleen-in-die-roerkul doogemaak.”

Die verhaal is sober vertel, maar duidelik van tekening en ryk aan inhoud. Dis die uiting van 'n fyn dramatiese sin en van 'n duidelike begrip van die eise van 'n kortverhaal. Waarskynlik is dit 'n storie wat vir eeue van ouers aan kinders oorgedra is en gemaak is in 'n tyd toe die Boesmans 'n veel groter mate van beskawing gehad het as vandag, terwyl sommige besonderhede seker later aangebring is om die storie te laat aanpas by nuwe lewensomstandighede.

Indien die storie, met ander van sy soort, nie so baie oud is nie, dan sien ons hier die merkwaardige verskynsel dat 'n ras, wat gereken word om een van die onbeskaafde en agterlikste rasse van die wêreld te wees, nog in hom ronddra nie slegs 'n vermoë om met verf merkwaardige tekeninge te maak en met hamer en beitel pragtige realistiese afbeeldings en taferele op klippe uit te kap nie, maar ook nog in hom het 'n fyn letterkundige smaak wat hulle in staat stel om pragtige verhale te skep. Maar ons is geneig om te veronderstel dat die stories baie oud is omdat van dieselfde storie dikwels variasies bestaan. Hulle laat jou dan dink aan 'n mens wat diep weggesak het van sy eertydse hoë peil van beskaafde lewe na 'n lae staat van armoede, morsigheid en kragtelosheid, maar wat nog altyd in spraak en maniere sy vername afkoms openbaar.

Die volgende verhaal het as titel: *Die Lied Van Die Reën*. Dit word genoem: „n Koranne-storie,” maar dit openbaar dieselfde sin vir die dramatiese as die storie: *Riet-alleen-in-die-roerkuil*. Hierdie verhaal beeld vir ons uit die magtige invloed wat musiek kan hê in die lewe van mense. In hierdie geval is dit 'n goeie invloed, namelik om hardvogtigheid te laat smelt tot sagmoedigheid en selfsug te laat omkeer tot medelyde.

Onder 'n aantal statte van 'n sekere stam was dit 'n wet dat in tye van hongersnood die een die ander moet help. Een van die statte, genoem die Bessiebome, was meer bevoorreg as die ander want daar was gewoonlik nog water en kos as dit by die ander statte al opgeraak het. Derhalwe het op daardie stat dikwels die plig gevallen om die ander by te staan in hulle nood. Maar na 'n tyd het 'n nuwe kaptein-tjie die leiding in daardie stat gekry, 'n trotse en harde man wat, toe hy die hongersnood sien kom, besluit om nie vir die ander te help nie. Hy het sy plek so sterk verskans dat die ander dit nie kon waag om hom met geweld tot ander gedagtes te bring nie, en toe die dors en hunger sterk word, het hy rustig daar temidde van sy oorvloed gesit sonder om hom aan die smeekbedes of verwyte van die ander statte te steur. — „Hy het skanse gemaak en vanggate rondom en die paaie met gifstekers volgelê, en die skuins-water met haakdoringtakke toegeslaan, en aldag pronk hy op die werf rond en snags en smorens blaas hy op die groot tromp. En sy kleingoed op die rand van die werf spot met die volk wat verbyloop. „A-we” sê hulle, „die grys bobbejane grou wortels in die harde grond en voor dag suig hulle die ooggendwater van die grasblare. En niemand van Das-se-kant of van die ander werwe mag naby die water kom nie, en hulle wat naby die skaduwee van die bome kom, moet die mooi woord sê en boegoe onder die arms van Jakob Makding sprinkel.”

Maar hierdie harde man het 'n kwesbare plek in sy gemoed gehad namelik sy gevoel vir musiek. Want die ou meid Nasi-Tgam het van hom gesê: „Ek hoor dat die een by die Bessiebome groot woorde praat dat daar nie ander spelers is duskant die rivier nie. Jakob Makding het groot geword onder sy mense oor hy baie liedjies kan maak en daar was geen een wat saam met hom kon speel nie.”

En hierdie ou meid het nog meer gesê, woorde gepraat wat blyk gee van groot wysheid. Sy het dan gesê: „As ek in die holte van die nag naby die Bessiebome kom dan hoor ek mense loop onder die wind. Dis die doories van Heitsi-Eibib wat die wet van die Bessiebome gemaak het. Waar

is die baasliedmaker? Want die dooies wat onder die wind loop, sê dat as die man kom, die beste liedmaker, sal Jakob Makding slap word sonder een slag. Die winter sal oor hom trek; sy blare sal afval."

Nou was daar in een van die statte 'n jong vent wat besonder mooi kon speel maar waarvan niemand geweet het nie, 'n baasspeler en 'n baas-liedmaker, maar so beskeie en teruggetrokke van aard dat niemand van sy kuns geweet het nie. Sy speelding verberg hy altyd sodat niemand dit ooit sien nie en as hy gaan speel, gaan speel hy in die eensaamheid waar geen mens hom hoor nie. Sy naam was Krom Joggom Konterdans. „Hy was die eerste een wat 'n viool met vier snare gemaak het. Hy het die oues by die vuur hoor vertel dat die baasgeluidmakers vanmelewe fyn snare gedraai het uit garingvleis van die witrugratel en dat elkeen vir 'n maand gestryk word met elandswortel tot elke draad 'n spinnerak is. En die horinghout, wat in die klipskeure groei, word met wit sandklip geskuur totdat dit in die wind gons, en dan word die gate oor 'n tambotie-houtvuur gebrand en dit was die viool van die baasspelers wat die Grootrivier deurgetrek het met Jonkman Afrikaner. En Krom Joggom Konterdans het die ratelsening gevat, en lank in die berge gesoek; en saans as die kleingoed uintjies grou, dan haal hy elandswortels uit in die sandvlakte; en hy het die snare gedraai en gestryk tot hulle soos haeldrade lyk; en saans op die slaapmat vryf hy die horinghoutdop totdat dit dreun soos die wind in 'n groot spelonk.”

So werk die groot kunstenaar aan sy viool terwyl die oues in die staat raad soek. „En toe die Raad binne woel, het hy 'n vuurtjie van tambotietakkies agter die bokskerm gemaak en vir laas stryk hy die snare met die vars sop van elandswortel totdat hulle lyk soos die reën wat deur die vuurlig skiet; en hy kleur die horinghout in die tambotie-rook, en hy rek sy strykstok van kwaggastert, en hy span die snare en draai die ore vas en hy stryk saggies met die boog.”

Maar op 'n dag kry hulle hom waar hy in die veld speel en die ou meid Nasi-Tgam weet meteens dat sy nou die een gevind het wat Jakob Makding tot ander gedagtes sal bring.

„Dit was die tyd toe een van die kleingoed van die vet meid van Putkuil die pylkop ingesluk het, en sy het al die mense uitgenooi om te kom huil. Dit was die grootste huil van daardie droogte. Hulle het die maer skaap wat die jakkals gevang het, oop gesny, en elkeen het 'n koeël stertvet gekry. En Klein Kort Joggom Konterdans loop

deur die veld van die werf om uintjies te soek en sy viool is in sy hand.

En toe die oues voor die strooihuis huil, skree die kleingoed: „Hier kom iets. Dit gaan soos 'n slang in die droë gras.” En hulle hoor die speel van die viool, en hulle begin met die voete, en die oues staan op en hulle sê: „Arrie, is daar 'n bruilof in die land?” En toe hy naby kom, stamp almal met die voete.

En binnekant lê die kleinding dood aan die pylkop. En die ou meid Nasi-Tgam gaan hom tegemoet, en sy waai die groot swart karos, en sy gaan hom tegemoet met 'n kalbas maas en 'n hand gelykvol stertvet. En van ver af sê sy: „Heitsie, die Krommetjie. Die geel bobbejaantjie wat agteruit kyk en die tier laat stuit. Hy is dit wat Makding die wegtrekpad sal wys en wat die Bessiebome sal red.”

Dan doen Klein Joggom Konterdans wat die meid Nasi-Tgam van hom eis en hy gaan met sy viool na die Bessiebome. Dit word soos hier volg beskryf:

„En die oggend, met die word van die dag sit Konterdans op die Spitsklip binnekant die werflyn van die Bessiebome; dit is op die punt van die Skuinswater; en hy draai sy rug na die werf se kant. En voor hom lê die harnosterspieël van Nasi-Tgam, sodat hy alles agter kan sien; en hy is blink gevrywe met die stertvet. En om sy kop hang drie mierkat-veldklossies; en om sy nek is die groot koperring van Heitsi-Eibib.

En hy maak die lied van die reën.

En Jakob Makding, toe hy sy tromp vat en sy mond ooprek om te blaas, toe bly hy so staan. En sy kleingoed storm van die werf se kant en hulle skree: „Ons Ta, ons Ta, daar is een op die bakenklip by die Skuinswater wat net sy rug wys. En die mense dans in die skerms.”

En Jakob Makding gryp sy kapmes en hy roep na die oorlogsvolk, maar daar is nie antwoord nie. Hy hoor hulle sê: „Klips, maar dis die baasspeler daardie een.”

En Makding slaat die groot tamboer en hy roep: „Vandag nooi ek al die aasvoëls uit. Vandag gaan die groot slag by die Bessiebome wees.” En hy bekruipt Konterdans agter die doringskerm van die Skuinswater.

En Konterdans sing die lied van die reën en hy speel op sy viool.

En Makding siet sy eie volk gaan hom tegemoet, en hulle dans en sê mooi woorde vir Joggom Konterdans. En bo-op die bult siet hy die ou meid Nasi-Tgam, en sy sprei die swart karos wyd uit, en agter haar kom die volk van al-

die ander werwe, met kalbasse en eierdoppe klaar vir die water, en hy voel sy hart word slap.

En Krom Joggom Konterdans speel die lied van die reën. En toe gooi Jakob Makding sy kapmes in die Skuinswater, en gaan sit in die stof, en hy roep: „My kleingoed, my kleingoed, julle ou ta se ryperd is dood.”

En dié dag het die ou meid Nasi-Tgam die wet van die Bessiebome weer vertel, en dit was Krom Joggom Konterdans wat die water uitgedeel het.”

Dit lyk of in hierdie verhaal nog 'n oorblyfsel van simboliek aanwesig is want die mededeling dat die ou meid Nasi-Tgam, die swart karos wyd uitsprei, dui waarskynlik op swart wolbankie wat opkom. Indien dit so is, maak dit die verhaal nie mooier nie, maar minder suiwer en bring dit 'n verwarringe gedagte daarin. Dit kan ook wel wees dat Nasi-Tgam se manier om die swart karos wyd uit te sprei 'n simboliese gebaar is en in dié geval is dit letterkundig heeltemal verdedigbaar om dit in die verhaal te vermeld.

Hoe dit ook al sy, wanneer ons die storie lees bloot as 'n realistiese verhaal, sonder om enige simboliek daarin te soek, dan is dit 'n pragtige storie.

Wat mens ook tref, is die simpatieke wyse waarop die hoofpersone beskryf word. Selfs vir Jakob Makding is mens geneigd om aan die einde van die verhaal sy eertydse hartvogtigheid te vergewe.

Die verteller het ook 'n groot sin vir humor gehad en telkens moet mens glimlag oor die geestige manier waarop dinge meegeleef word. Dit was nie net Krom Joggom Konterdans wat 'n groot kunstenaar was nie maar ook die man wat van hom vertel.

Die derde verhaal vertel ons van 'n ou meid wat saam met haar twee kleindogters in die berge woon. Bevrees vir haar toorkuns het die mense haar uit die stat gedryf en nou woon die drie daar eensaam en verlate in die berge. Die eensaamheid en die verlange na hul stat is te veel vir die een jong meidjie en sy word mal. Dan verdrink sy haarself in die gat water waar sy elke more gaan water skep. Haar naam was Nampti. Sy was die een wat altyd gelag het en toe hulle na die kloof getrek het, het van die jong volk baie keer berg toe gegaan om vrugte te soek. Want dit was mooi meidjies wat die tamboer kon slaan en by die dans voorgestaan het.

Maar die ou meid staan hulle voor en swaai met die arms en sy sing 'n toorlied wat die hart swak maak.

„Die vaal valkie maak haar nes in die krans.
Verniet kom die weerwolf en die jakkals.
Verniet loer die rooi mierkat.
'n Klip val van die hoogte af.
Die bloedspoor staan vlakte toe.
Haar nes is veilig.”

Van die berg af kan Nampti die roke van haar stat onder in die vlakte sien en sy word al hoe treuriger. Sy lag nie meer nie. Sy sing wel, maar dis 'n lied van droefheid.

„Wat word van die meisie wat alleen bly,” sing sy,
„Sy wag nie meer vir die kom van die jagters nie.
„Sy maak nie meer die vuur van swart doringhout nie.
„Die wind waai verby haar ore.
„Sy hoor nie meer die danslied nie.
„Die stem van die storieverteller is dood.
„G'n een roep haar van ver nie.
„Om mooi woorde te praat.
„Sy hoor net die stem van die wind alleen.
„En die wind treur altyd
„Om hy alleen is.”

Vroeg in die more as sy gaan water skep, staan sy lank in die water en kyk, en eendag terwyl sy weer so staan en droom, hoor sy 'n lied sing en dit lyk vir haar of die lied uit die water kom. Dit sê:

„Die spore van die Hart van die Dagbreek.
„Lank het ek dit in die dou gesien
„Voor die son dit doodvee.
„Die klein spoortjies van Nampti
„Wat my hart laat sing.”

Toe sy by die huis kom, vertel sy wat sy gehoor het, maar haar suster sê: „Jy hoor dinge en jy sien ander dinge wat nie is nie. Dit is jou dinksnare.”

Maar haar ouma dink weer op haar manier daaroor. „Dis 'n ongesondheid wat daar bly,” sê sy, „ek sal jou toorgoed gee om in die water te gooi.”

Sy doen wat haar ouma haar gesê het en die volgende dag gooи sy van die toorgoed in die water. Die uitwerking was verbysterend want meteens is daar 'n groot roering in die water en staan daar 'n jong jagter by haar op die kant. Hy is blink van al die ringe en om sy nek is baie kraale. In sy hand is 'n lang boog. Hy lag vir Nampti en sê mooi woorde vir haar. Dan sê hy dat, voor sy die volgendeoggend weer kom, sy haar aanhanggoed moet omsit.

Die volgende more gaan sy, versier soos 'n bruid weer na die skepplek waar die jong jagter al vir haar sit en

WILGERBOOM
BOGIES.
VERSE-VAN
TOTIUS.

.PIERNEEF.



wag. Saam met hom gaan sy dan die water in, na wat hy sy tuiste noem.

Wanneer haar ouma en haar suster haar kom soek, kry hulle net haar spore.

Hierdie tragiese verhaal is ook mooi vertel. Eers sien jy die verlange van die meidjie waar sy van die berg af staan en kyk na die vuurroke van haar stat en waar sy staan en kyk hoe die mans en jong Boesmans uittrek om springbokke te gaan jag. Daarna hoe sy by die gat water sit en droom. Eers kry jy die dromery, en daarna die sterker verbeeldingsvlugte. Sy weet dan nog dat dit verbeeldingsvlugte is en wil hulle verdryf. As sy 'n snaakse miswolk op die water sien, sê sy nog: „Dit is die trane in my oë,” en as sy hoor hoe 'n stem soetjies 'n liedjie sing, 'n lied wat van liefde spreek, die liefde van 'n vreemdeling wat haar spoor volg en haar gedurig gadeslaan, trag sy haarself reg te ruk en sy sê: „Dis die klein kindjie van die wind wat sing.”

Maar later, as haar verstand almeer benewel word, kry sy hallusinasies waarby sy nie meer twyfel aan wat sy sien nie. Sy sien 'n jong jagter met 'n lang boog in sy hand en hy is pragtig versier met ringe en kraale. Hy praat mooi woorde met haar en wil hê dat sy sy bruid moet word en as sy weer kom, in bruidstooi moet wees. Sy is so seker van wat sy gesien en gehoor het dat sy die volgende ooggend kom soos hy verlang het met haar aanhanggoed omgesit, versier soos 'n bruid. Hy neem haar dan met hom die water in, na sy tuiste.

So is die verhaal. Maar nou het die verteller daaraan vasgeknop 'n geloof as sou daar in die watergate van die bergklowe 'n reëngod of reëngees woon wat eenmaal 'n mooi meisie, „die Hart van die Dagbreek,” na sy woonplek gelok het. Dit maak die verhaal verward. Twee dinge, die geskiedenis van 'n jong meidjie wat van hartseer haar verstand verloor en die geskiedenis van die vereniging van 'n mooi meidjie met 'n reëngees. Heel waarskynlik is hier twee stories deurmekaar gevleg; maar daar kan ons hier nie rekening mee hou nie; hier het ons alleen te doen met die storie soos dit hier vertel is. 'n Boeiende storie wel, met mooi onderdele, maar as geheel nie 'n eenheid nie. Tog, ondanks hierdie groot tekortkomming, 'n buitengewoon lesenswaardige storie.

Bogenoemde drie verhale laat my dink aan 'n paar beelde wat ek bokant die poort van 'n „hofje” in die Hollandse stad Dordrecht gesien het. 'n Hofje is 'n tehuis vir ou

mense; 'n aantal klein wonings rondom 'n pleintjie, deur 'n muur afgeskei van die straat. Daar is verskeie sulke hofjes in Dordrecht en bokant die ingang van een van hulle staan die beeldje van 'n ou mannetjie en 'n ou vrouwtjie, beide nie alleen swak en klein nie maar kennelik ook suffrig, en hulpbehoewend. Daaronder staan die woorde:

„Frissche jonckheit, fiere jeught,
Siet wat dat gy worden meught.”

Hierdie woorde sou mens kan skryf bokant die geskiedenis van baie volke wat een tyd talryk, sterk en beskaafd was maar wat gekom het tot armoede, stompsinnigheid en magteloosheid. En hierdie woorde sou mens heelwaarskynlik ook kan skryf bokant die geskiedenis van die Boesmans. Want dat daar eenmaal 'n tyd was dat hulle op 'n peil van beskawing geleef het veel hoër as waarop hulle die laaste eeu geleef het, is wel waarskynlik. Ons sou behalwe hulle letterkundige smaak meer dinge kan noem wat daarop wys maar in hierdie verband kan ek slegs hulle oorgelewerde verhale noem. Want by watter onbeskaafde nasies kry jy sulke pragtige stories? By Kaffers? By Eskimo's? By Rooihuide? Vergelyk hulle selfs met ons eie Westerse, meestal lawwe, dwase of onbeduidende volksverhale en dan moet jy wel tot die gevolg trekking kom dat daar in die Boesman iets is, of was, wat volkome in stryd is met sy teenswoordige staat.

A. J. J. Visser

MEI

Europa het haar wang gestreel,
gelag en speels beveel:
Jy gaan 'n dor Karoo, dié maand
verower, kind. Vertrek vanaand.

'n Visser het haar afgelaai
een misnat nag by Hoedjesbaai.
Sy het tussen bokkems opgestaan
en flink die Swartland binnegegaan.

En hier moes sy die boere na
haar rigting en bestemming vra:
„Wit ryp.” „Hel son.” „Die aarde is dom
en steur nie aan seisoen of blom.”

Van Laingsburg tot by Norvalspont
by kaaaltes, koppies, skape rond
soek sy vergeefs na hul wat sê:
Ons wil die land vol blomme hê.

Selfs hy wat weggegaan, gedwaal
en uitgestyg het bo die kraal
se misreuk het haar met die vuur
van hartstog van hom weggestuur:

Jy sien hier net 'n wildernis
wat blind vir julle skoonheid is:
Erosie, warrelwind en sweet
solank die son die hemel meet.

Vir ons 'n paradys, 'n fees
waarby jy nooit 'n gas kan wees:
skaapvleis en biltong, voleet, lag
tot na die misvuur dood vannag.

Die oog waaraan sy haar moes bind,
kon sy in so 'n klipkop land nie vind.
Na dertig dae, by Hoedjesbaai
het vissers haar weer ingelaai.

ORPHEUS

Die smeking van sy harp, kitaar en fluit
het in die doderyk se nou portaal
gaan tent opslaan en aanhou wag tot uit
die donker skag hul blink en sterk weer haal
die flam waarna sy liggaam jare brand:
Begeertes wat soos steenkool oud en swart
gepuur het tot 'n blink-wit diamant
en diep verberg was in sy koue hart,
is oopgeskroei. Sy hande pluk die snaar
tot hy haar hartklop in die dreuning voel;
'n simfonie wat aangroeи en bedaar
as sy haar hartstog om en om hom woel.
Die vroeer liefde kan weer voortbestaan
om hy geblinddoek oor die snare slaan.

DINGAAN

My dade is 'n swart rivier wat vloeи
vanuit 'nrots — die blou graniет wat God
gesplint en in my opgebou het tot
'n sfinks van drifte wat al groter groei:

My kalwers vreet die struike uit my hand
tot hul die gif in het; hul steier-spring
en laat die kortasgaai so diep indring
dat bloed uitspuit en sprinkel oor die land.

Al wei daar langs Tugela nou 'n bul
wat pynlik aan my roem begin te kou;
al keer hy nou my verse aan en klou
hy met 'n warm hand my dreiging stil,

Die ondier wat hier kom om baas te kraai
sal my indoenas vang en nek omdraai.

Die Digter Leipoldt: 'n Herwaardering

J. KROMHOUT

Om Leipoldt se digterskap te herwaardeer, is 'n vererende taak wat ek graag uitvoer. Met die oog op die beperkings wat 'n enkele tydskrifartikel oplê, en gedagtig aan Goethe se bekende uitspraak, sou ek liewers wil praat van „'n poging tot herwaardering” of „grondslae vir 'n herwaardering,” want meer as hooftrekke of rigtingslyne kan nie aangestip word nie.

Dit wil nie sê dat die opdrag onbillik of ongemotiveerd is nie. Inteendeel, met die dood van Leipoldt in 1947 is sy werk afgesluit om in onpartydige oënskou geneem te kan word. Die literatuur *oor* hom — omvangryk, maar fragmentaries — is egter nog nie afgesluit nie, hoewel dit minder word, nou die bron opgedroog het. Maar agter alles wat nog oor Leipoldt geskryf word, skuil die gevaar van populêre begrippe wat begin vaswortel, omdat tydafstand en geestelike gemaksug neig tot die aanvaarding van deur ander geskrewe waardering en kritiek instede van die eie lees en die persoonlike ervaring. Ook omdat elke kunstenaar van formaat nou eenmaal die herinnering van sy nageslag binnetree as die groteske vergroting van net een, of enkele, van sy fasette.

Vandaar die wenslikheid om digters en skrywers periodiek te „herwaardeer.” Wat Leipoldt betref, bevat hierdie artikel uiteraard nie meer as 'n paar steekproewe nie. 'n Sintetiese benadering met 'n karakterisering en plekbepaling van Leipoldt as digter is aangedurf in my (nog te verskyne) D.Litt.-proefskrif, terwyl ek hier boonop sterk wil pleit vir die eventuele publikasie van Leipoldt se versamelde werk, sy dit dan voorlopig 'n volledige en behoorlike uitgawe van sy gedigte.

Elke herwaardering bring met hom mee 'n verskuiwing van waardes volgens die heersende opvatting van 'n gegewe tydstip. So 'n waardebepalende proses kan hom slegs beroep op tydsgebonden waardemeters, waardeur die geldigheidsduur van 'n bereikte oordeel ondergeskik gemaak word aan die grille van letterkundige konjunktuurbewe-

gings. En as waardes wissel, sal opnuut gemeet moet word. Hoe onvas ons maatstawwe werklik is en hoe wankelbaar gevestigde kunsteorieë, bewys die faktor „variabele grootheid” — soos historici soos Huizinga en Romein dit noem — uit die geskiedenis: Antonides van der Goes wat in sy tyd ewe beroemd was as Vondel; Tollens wat as tydsfiguur ontsaglik baie vir die Hollandse digkuns beteken het; Beets met sy „piramidale” sukses in die negentiende eeu; om nie te praat van die „ritme” van die populariteit van Bredero of Bilderdijk, Multatuli of Gorter, of van Milton, Shelley, Keats of Byron nie.

As ons dus Leipoldt wil herwaardeer — of, om dit anders te stel, sy „plek” wil bepaal — kan dit nie geskied in 'n gees van 'n tot mislukking gedoemde vasstelling van die rekenkundige plek of rangorde of van 'n soort historiese kampioenskap nie. 'n Vrugdraender prosedure sou wees om te wys op aspekte van sy digkuns wat voorheen onvoldoende, of glad nie, beklemtoon is; om sy aandeel in verhouding tot presterende mededigters te ondersoek; om sy invloed op en navolging deur ander te bespreek, met vermelding van sy tekorte en hoogtepunte, sy bekendheid en gewildheid; en veral om sy invloed op die groot publiek nie te onderskat nie, waar hy duisende mense nader aan ons natuurskoon en aan 'n besef van besielde poësie gebring het, gewone mense wat die digter leer liefkry en waardeer het — 'n onberekenbare bydrae maar van onskatbare waarde in ons letterkundige ontwikkelingsgang.

Ons kan met veiligheid beweer dat maar 'n minderheidspersentasie van Leipoldt se digterlike opbrengs vandag algemeen bekend is. Dit is veral dié gedigte uit ons eie „tydperk van aandoening,” dié wat hulle, soos Opperman dit stel na aanleiding van Totius (*Standpunte* 6, bls. 29), op die „klaargemaakte gevoel” beroep, wat eerste bekendheid verwerf het. Daarnaas: Leipoldt se vernaamste natuurgedigte en slampamperliedjies, 'n aantal belydenisverse en aansporingsgedigte, 'n bietjie reis- of reportage-poësie, enkele historiese gedigte — en daarmee is ons belangstelling in Leipoldt vir bloemlees-, resiteer-, toonset- en tiperingsdoeleindes op 'n end. As daar nog na 'n oorsigtelike beeld gestreef word, word die weg van die geringste weerstand gewoonlik gevolg met beklemtoning van Leipoldt se sogenaaende „ontwikkelingsgang.” In dié verband moet onthou word dat die chronologiese verskyning van Leipoldt se digbundels hoegenaamd nie altyd korreleer met die ouderdom van die inhoud nie. 'n Ontleding van die eerste verskyningsdatums in tydskrifte en koerante van die gedigte in

bv. *Dingaansdag* (1920) en *Uit Drie Wêrelddele* (1923) toon aan dat die laasgenoemde bundel oor die geheel geneem 'n ouer digbundel is as die eerste. Veral konglomeratiese samestellings („sameraapsels” in menige opsig) soos die latere bundels *Die Moormansgat* (1948) en *Geseénde Skaduwees* (1949), en selfs *The Ballad of Dick King and Other Poems* (1949) onderstreep die gevare van 'n sodanige beskouingsmetode in Leipoldt se geval.

Ten tweede was daar by Leipoldt van 'n veronderstelde ontwikkeling—in die sin van vooruitgang—weinig sprake. Van sy beste werk het in sy debuutbundel verskyn, en van sy laaste gedigte is daar baie wat nie bo geleentheidsverse of 'n oninspirerende herhaling van vroeëre temas uitstyg nie.

'n Vondeliaanse ontwikkelingsgang het die vroegrype Leipoldt nie geken nie. Teen die agtergrond van die hele Afrikaanse poësie — waaraan hy 'n baanbrekende aandeel gehad het deurveral ons volkspoësie tot kunspoësie te verhef — was Leipoldt se reputasie reeds gevestig, feitlik gekanoniseer, lank voordat hy, soos ook Kloos, daarmee die graf ingegaan het.

Naas voldoende voorbeelde om hierdie bewerings te staaf, wil ek hier terloops aantoon hoe 'n bepaalde gevoelsvergestalting van Leipoldt hom oor 'n lang tydperk — van die Engelse Oorlog (a) oor Wêreldoorlog I (b) tot Wêreldoorlog II (c) — byna onveranderd gehandhaaf het. Ek kies minderbekende fragmente:

- (a) (1) Oh England, what is this that thou hast done?
— O deed so black, so steeped in coward shame
That we, thy British subjects o'er the seas
Must weep hot tears of bitter self contempt
To bear so foul a name. Alas! Alas!
Thou dost not know, or see or feel. Deaf, dumb
And stony blind, thou reelest to thy ruin...
- (2) If some day, our lost nation, trembling wakes
To see in very deed what her great seer
Saw in a vision — in the highest Heaven
Now hourly blackening o'er her island home
The flash and gleam of the uplifted sword,
The awful glimmer from the strong white arm
Of God's avenging angel — on that day
When England cowers in lonely shame and pride
Will one friend, only ONE, spring to her aid?
(beide uit *Scheepers*, in *The New Age*, Londen,
27 Februarie 1902).

- (b) (1) My plig? Om hier te sterwe, my bloed hier te vergiet
Vir haat van haat geérwe, lands-eer en volks-verdriet?

Vir nyd wat nydig asem, en eer wat staan gekroon
Met swaweldamp en wasem van veldes waar hy woon?

Vir verder breuk van skakels wat volk aan volk moet heg,
Om waar te maak orakels wat profeteer geveg?

Vir skending van wat edel en hoog en heilig bly,
Om later te gaan bedel en sielsgebrek te ly?
(*Op die Slagveld*, in *Die Brandwag*, November 1915).

- (2) So mag dit wees as ons hiernamaals kom
Diep in die dodeland waar geeste woon
Wat eenmaal vleis en been op aarde was,
Dat één ons aantref — één wat bloed van ons
Op aarde was en vir sy lewensland
Nog liefde oorhou: „Wat gebeur daarbo?
Hoe staat dit met my land?” En ons moet sê:
„Só staat dit met my land: Verdeel, verspil
Die kragte wat, verenig, seë bring;
Vermink die mannemoed, verbreek die mag
Wat eens die wilde woestheid kon bedwing.”
En hy wat hoor, sal, soos Sordello, roep:
„O wee my land, wat tot 'n slaaf versink!”
So mag dit wees as kind se kinders vra
Vertelsels uit die jare lank verby
En luisterend roep: „Hoekom het ons vandag
Nie wat ons vroeër had nie?”
(*Die Aanroeping*, in *Dingaansdag*, 1920).

- (c) (1) O kyk, dis kinders, vrouens, mans wat kla;
Dis wit gesigte, bloed-bevlek, wat staar
Met wyd-geopende oog wat nijs gewaar,
Bo hemel toe en van die hemel vra
Vergelding vir hul martel-Golgotha . . .

Hoe sal ons hom uiteindelik beloon
Die self-verhefde herder, held en heer
Van pure potklei, wat vandag probeer.
Sy troubreuk, valsheid en verraad verskoon
Met huiglery wat reg en waarheid hoon?
(uit die dubbelsonnet *Hitler*, in *The Forum*,
21 Oktober 1939).

Laat elke potkleipatriot maar skree
Oor volk en vryheid en 'n ideaal ...

'n Lafaard, meer veragtelik duisendmaal
As die sluipmoordenaar wat die galg beklee ...

Kom kruip, jul kleinere wurmpjes van weleer
Wat oor die wêreld se geskiedenis
Vuil voetspore getrap het ...

Kom spartel in die vuilnis en die drek
Waaruit jul stam ...

(uit 'n reeks van sestien gedigte in *De Stoep*,
Curacao, April 1944).

- (2) Wat sal ek antwoord as my kleinkind vra,
Met die engele-stem wat elke kind behou
Van wonders-weet vanwaar: „Kan Oupa nou
Vir ons vertel hoekom die mense kla
Daar is vandag nie meer 'n Holland nie ... ?

Sal ek dan paai met praatjies oor die Trek,
Dingaan se dwinglandy, Retief se dood,
Die weë van ons volk in barendsnoed ... ?

Of sal ek durf om eerlik te bely:
„My kind, ek het daar skuld aan, tot my spyt,
Dat Holland dood vermoor is. Daardie tyd
Was ons aan siel en gees en moed bankrot.
Ons was so mislik klein, so bangkat vrot,
Ons het besluit dat ons 'neutraal' sou bly.”
(uit dieselfde reeks, dele van gedig No. II).

Oor Leipoldt se sogenaamde „politieke ommeswaai” is reeds van verskeie kante betoog dat daar nie so-iets kon gewees het nie. Vanselfsprekend kom fundamentele lewensfeite en openbare optrede in die gedrang, wat byna almal dui op 'n sterk Engels-georiënteerdheid. 'n Versigtige analise van huis dié eerstelinggedigte (in die besonder *My nuwe Vaderland*) waardeur — mét die blydskap-om-diegedrukte-woord tydens ons tydperk van „patriotiese vertroeteling” én die neiging tot swart-en-wit skildering in nasionale sake — aan Leipoldt 'n pro-Afrikaansheid toege-dig is, kan egter die teenoorgestelde ook bewys. Veral vir sy na-veertiger voortbrengsels het Leipoldt — soos baie dit gevoel het — sy pen soms in gif gedoop. Ons dink aan die „klandestiene” *Stoep*-reeks, party gedigte in *Dick King*, ander wat nog ongebundel is; en dit tref ons dat hy die wondermooie *Die Einde* herdruk in *The Forum* van 28 Desember 1940 onder die titel *Follow the Gleam* ter bemoeidiging van... wie nou?

Maar 'n volledige beskouing van Leipoldt se verdeelde liefde vir „sy volk” — die ruime insig, die vryssinnige denke van die wêreldburger (vgl. sy redes vir sy verfloude belangstelling in die Groot Trek) teenoor sy volksvreemde liberalisme wat enersyds 'n hervormingsdrang tot nasionale eenheid nie uitsluit nie (hoewel die *Dick King*-gedigte opvallend stil is daaroor) maar andersyds die tyd vooruitloop en die pigmentskratiese standpunt van die Afrikaner negeer is hier nie moontlik nie. Leipoldt het te veel 'n „apostle of the opposite view” gebly. Dis 'n ambivalente geesteshouding — ek wil my nie in die vaarwaters van Van Wyk Louw se psigologisme begewe nie — wat deurgesyfer het in sy nasiebeskouings met talryke manifestasies van waaragtige vaderlands liefde. As sy „volk” maar net nie uit mense bestaan het nie („wat slechter is as vee”) maar uit visse, en as sy vaderland maar liewers die see was (al is dit ook „vol trane”) instede van Suid-Afrika, dan het hy nie die problematiek en die tragiek van ons ewige rasstryd ten prooi gevallen nie.

So ook: die bespiegeling en nostalgie wat aan die hand van 'n kompensasie-begrip, Skoonheid 'n al sterker neerslag in sy natuurpoësie vorm; die poseer van 'n lewensraaisel wat hy nie met kousale vraagstelling kan oplos nie; sy tema van „plig doen” as teëwig van persoonlike en nasionale papbroekerigheid; sy besef van geestelike inkongruensie weens sy „erfnislas” („misverstaan en halfpad sku”); sy vergeefse hunkering na die klassieke lydingsloutering waarhy die lye, soos ook sy „sienerskap,” meer as 'n waargenome

verskynsel as 'n eksistensiële ervaring toepas; die wysgerige grondslag — of gebrek daaraan — van sy eskatologiese gedigte; sy poëtiese liefdesbelydenisse — dit alles, en nog baie meer, is aspekte van Leipoldt se digwerk wat by 'n diepgaande, geïntegreerde studie nuwe perspektiewe open en by wyle verrassende bevindings oplewer.

'n Groot en veelsydige kunstenaar kan die eb en vloed van gewildheid beter trotseer as sy „mindere broeders.” Sy werk besit soveel kante dat daar, deur die eeuwendeling heen, altyd een of meer van sy fasette tot ons deurskitter. Ek meen dat Leipoldt produktief en „groot” genoeg was om 'n permanente plek in die ry van Afrikaanse digters te beklee. Dít ten spyte daarvan dat hy betreklik vroeg (vir praktiese doeleinades ná die verskyning van *Skoonheidstroos* en *Die Bergtragedie* in 1932) oor sy kreatiewe hoogtepunt heen was en dat hy gedurende sy laaste jare geen vernuwing of variasie gebring het nie, net akkumulasie.

Omdat dit nie vir hom nodig was om te vermy wat reeds gesê is nie, en omdat sy uiting streng individueel was, het Leipoldt, gesien die tydvak waarin hy geleef het, moontlik die grootste bydrae ten opsigte van oorspronklikheid in ons digkuns gelewer, ons modern-gepatroonde digters inbegrepe. Hy was minder aantasiaar deur invloed of mode — en daardeur minder derivatief — beide weens aanleg en tydsomstandighede. Maar as 'n isme- of reseplose digter met geringe spore van regstreekse invloed (en sy belesenhed, veral in die Engelse digkuns, was benydenswaardig) het hy hom in resenter jare min gesteur aan die gepostuleerde „verantwoordelike” digkuns en die kans op verdere verrykking van sy kunstenaarstotaliteit laat verbygaan.

Daarom dat Leipoldt, van wie wel groot invloed uitgegaan het (Opperman laat hom bv. keer op keer nie onbetuig hieroor in *Digters van Dertig* nie) deur sy tyd „vasgevang” is en as tydsfiguur (enkele bo-tydelike skeppings uitgesluit) sal voortbestaan. As stedebesinger (veral van Kaapstad, ook die reeks in *Bergtragedie*) het hy tog nie — soos die roepingsbewuster „jongeres” — met die opkomende industrialisasie en verstedeliking van die Afrikaner tredgehou nie. Sy verse is nie sosiaalgerig nie en die grootstadsmotief vind in hom geen verteenwoordiger nie.

Die tydsfaktor het ook die taalfaktor beheers: geen uitbuiting by Leipoldt van die „mistieke verborgenhede” van die taal, van die latente, evokatiewe krag van die enkele, onvervangbare woord nie. Leipoldt, met sy oneconomiese woordverbruik, was salig onbekommerd oor die Gorter-aanse ondoelmatigheid van die „eensydige simbool” en

temperamenteel ongneeë om alle uitdrukkingsmoontlikhede af te tas. Dis tekenend van hom dat hy in sy laaste gedigte dieselfde woordeskat en vormgewing behou het as in 1900.

Oor 'n digter soos Leipoldt — geniaal maar onewewigtig, veelsydig maar tog met minder snare op sy ramkie as wat deurgaans veronderstel is — word nie gou die laaste woord gesê nie. Om hom te karakteriseer, sal altyd minstens twee woorde, en dan nog teenstrydige woorde, gebruik moet word! Daar setel egter 'n lewendige kern in sy poësie wat steeds die onderwerp van studie en beskouing sal bly. Al word hy net onthou as die inleier van ons monodrama, van die natuursonnet, van sy slampamper-genre en as konsentrasiekamp-digter, dan het hy met daardie „braaklandarbeid” 'n onuitwisbare stempel op die Afrikaanse letterkunde afgedruk.

W. van Heerden

ONTLIGGAMING

Vreemd word die stap oor veld van blonde gras,
in teen die middagson laag en intens,
verby verwronge winterbome.

Sy tred word liggaamloos en sonder las,
asof hy uit na alle vertes kan,
soos een wat wandel nou deur drome.

Die skeiding tussen hede en wat was,
die afstand tussen werklikheid en wens,
is nie meer kenbaar en volkome.

Hy is nie in die tydsverband meer vas,
maar dryf weg, in die grenseloosheid van
die blou-grys miste opgenome.

Die Digterskap Van S. Ign. Mocke

S. C. HATTINGH

Op twintigjarige leeftyd publiseer Mocke sy eerste bundel verse nl. *Gedigte* (1932). Soos ons op hierdie stadium kan verwag, soek hy nog na rigting en staan terselfdertyd sterk onder die invloed van die vorige geslag Afrikaanse digters. Hy skryf hoofsaaklik opwekkingsliedere, stemmings- en natuurverse wat eerder van sentimentele gevoeligheid as van diep-menslike ontroering getuig. Sekere eienskappe tree egter op die voorgrond wat nie alleen in daardie tyd 'n nuwe klank was nie maar ook onteenseglik bewys lewer dat Mocke werklik digterstalent besit. Ons dink hier aan die openhartige en ernstige toon van sommige van sy gedigte, aan die geslaagde vormbeheersing by streng gebonde verse soos die sonnet, aan die stuwend, ritmiese kadens wat 'n nog sluimerende gevoelsbron suggereer — 'n sielsbeweging wat eers later suwer en oortuigend na buite sou tree:

O, trotse dood, wat vry jou septer voer,
En gierig eis wat ons die duurste hou,
Die band verskeur wat siele samesnoer,
Naywrig om te breek waar ons mag bou;
• Gereed om steeds die skoonste weg te vee,
Die beste wat die Lewe ons, helaas...
As dure kleinood selde of ooit kan gee;
Groot Regter van die Lewe, ons wat raas
En handestrekkend bid en ween om dié
Wat deur jou koue hand geraak word en beswyk...
Is ons so blind deur trane dat ons nie
Een oomblik na die skone in jou kyk?
Pligdraer van die Almag, steeds getrou,
Soos oor ons lewe, heers ook God oor jou!
(Dood)

Kalm en rustig skilder hy die verskroeide Vrystaatse vlaktes; die land is dor, kaal en verlate en tog vol bekoring:

En wasig beef die hitte oor die veld,
Waar steekgrassaad witgolwend heen galop,
Vér teen die Suide, waar die songloed smelt,
Steek yl vlieswolkies teen die stoiflig op . . .

(Die Vrystaat)

Die reeks sonnette *By die Graf van 'n Vriend* bevat mooi gedeeltes, maar illustreer weereens hoe die digter nog onder die ban staan van retoriiese wendinge en geykte taal. Daar in die kerkhof het gedagtes soos „wilde waters oor my siel geslaan.” Hy is met huiwering vervul oor die grusaamheid van die dood, oor die meedoënloosheid daarvan — alles is verganklik en val hom uiteindelik ten prooi:

Verganklikheid staan ewig soos 'n wag
Oor alles wat ons doen en droom en sê;
Hier om die graf waar jy in stilte lê,
En weet van raaisels wat vir my nog wag,
Groei weeldrig-skoon die blomme van die dag,
In sonnekoestring nypend toegekelk.

Maar die gewyde stilte van die kerkhof, waar die wind sag deur sipresblare speel, wek ook berusting, die vertroue dat daar 'n skoner lewe wag na die dood:

Waar jy is, o my vriend, moet vrede wees,
Die stilte hier vertel dit aan my hart . . .

Opwekkingsliedere wat vermelding verdien, is *Voorwaarts* en *Ode*, terwyl *Rustige Berge* en *Die Onbereikbare* van die beste stemmingsverse in die bundel is.

Sy tweede bundel *Vlugtige Aandrif* (1936) se titel is ontleen aan 'n vers van J. C. Bloem, nl. *Media Vita*:

Vanzelve wendt het hart, vol troostloos weten,
Zich van een leven af dat bidt noch vloekt,
Als het met de onfeilbare aandrift der magneten
De streek van zijn verteederingen zoekt . . .

Alhoewel daar vooruitgang te bespeur is in sy digterskap het Mocke nog nie daarin geslaag om heeltemal los te kom van die ou digterlike tradisie wat woorde en uitdrukking betref nie. Tog bevat hierdie bundel gedigte wat tref deur die eenvoud en spontaneïteit en veral die stemmingsvolheid wat dit openbaar. Pragtig is die siening in *Silhoeëtte*:

Teen die aandlug, rooi geverwe,
Streep mahemme, ry aan ry,
Tot die silhoeëtte sterwe,
Waar hul in die vertes gely.

En met ruisend vlerkgespartel,
kleiner, kleiner teen die dag,
Pyl 'n opgejaagde kwartel
In die donswit van die nag.

Dieselfde kan ons ook sê van gedigte soos *Herinnering*, *Arendvlug*, *Aan U Alleen* en *Liefde En Dood*. Laasgenoemde is 'n suiwer gedig, 'n voorbeeld van wat die digter werklik kan bereik as hy sy gedagtes natuurlik en onbevange verwoord:

Jy het jou hande om my hoof gelê,
En weinig deur die lange nag gesê.

Die sterlig het gekom en sag getaan
In die blou skemer van die wintermaan.

Waarom, my lief, was jy dié nag so stil,
Jou oë van 'n verre droom vervul?

Of het jou siel langs weë onverklaar,
Die donker weemoed van my siel ontwaar?

Jy het jou hande om my hoof gelê,
Asof jy, swyend, so aan my wou sê:

Hoe skoon ons droom, ons liefde ook hoe groot,
Beide is swakker as die donker dood.

In *Asperien vir die Muse* (1948) skryf Mocke 'n aantal satiriese verse wat toespelings bevat op literêre gebeurtenisse van omstreeks 1940. Hy noem dit „'n Klugspel in Agt Tonele” met die Muse, digters, skrywers en kritici as *dramatis personae*. Die sg. huiwerliriek en die „Poësie parlant” word skerp gehekkel. Hier is 'n voorbeeld:

Sing van die aktuele:
van trems en boutersele
en van die aandeelbeurs;
O ritme van die kabels,

UIT
DONKER AFRIKA



P.

**VERSE VAN
TOHUS**

musiek van duisend Babels
sou oorheers.
Sing van die trems en treine,
besing die Neon-seine,
skryf odes van die tronk en hospitaal . . .

Daar word gesinspeel op die twis uit daardie jare oor „weekheid en gespierdheid” in ons poësie en dan is dit die literêre kritici wat moet deurloop. Van een van hulle sê hy:

So bodemvas sy houding, en tog so wispelturig,
so konsekwent, so konsistent, en tog so ongedurig;
ai, so sjarmant veranderlik, en tog ook so bestendig,
en om homself te adverteer, so meesterlik-behdig.

Dis moeilik om te sê of sulke satiriese verse blywende waarde het; literêre opstootjies word gewoonlik baie gou vergeet.

In dieselfde jaar (1948) verskyn ook *Liedere van Salome en ander gedigte*, en daarmee begin 'n nuwe fase in sy digterskap. Die ritmiese stuwing in Mocke se verse is nou suiwerder en getuig van groter besonkenheid. Die beweging is natuurliker en eenvoudiger; hy staan byna heeltemal los van die gekunstelde poëtiese taal. Die eerste afdeling bestaan uit 'n aantal minnedigte wat 'n kentering in die digter se gemoedslewe aandui. Sy geluk is so groot dat dit hom met vrees vervul, want alles op hierdie aarde is tydelik en gaan verby:

Ons trou is nie aan hierdie aarde lief, al brand
ons sinne van geluk en juig ons mond
by elke aanskouing van die morestond;
al dank ons spraakloos God vir elke aand
wat vrede bring en wyding oor die land;
al voel ons tydelloos verbind met hierdie grond
soos in 'n diep en heilige verbond:
nie hierdie aarde, liefste, is ons vaderland.

Sy ontmoeting met Salome kondig 'n nuwe periode in sy lewe aan, „'n Nuwe en ongedroomde daeraadstilte.” Hoop, geluk en vrede vul weer sy wese. Hy vrees nie meer die geskimp van mense wat selfgenoegsaam praat van „deugde” nie en ander dinge as „kwaad” bestempel. Hy weet dat sy liefde suiwer is. Die deugsaamheid van mense is bedrog en hulle begrip van God onwaar. Die hartstog wat ruim en spontaan uit die hart opwel, bring die diepste vrede:

O die lig van die dou, lief, wat skitter
op die wei, in 'n sterligte aand,
en die maanblom se kelk, lief, is witter
as die vuur wat op altare brand.

Saam het hy en sy beminde bewus geword van hierdie wet van God: wat smadelik is en aards sal tot skoonheid omvorm word, alles wat stofgebonden is, sal bevry word; dit het hulle in hulle ontluikende liefde gesien. Daarom maan hy:

Dra elke leed, lief, sorgsaam in jou hart;
vertroetel dit; jy sal die roering voel
van daardie vrugkiem diep in alle smart.
Die pyn sal skroei, lief, as die vlerke woel
om los te kom; maar weet: In die kokon
lê ook die eerste juigvlug na die son!

Die volgende lied is weer 'n sonnet waarin die digter die gedagte uitspreek dat die siel genesing sal vind in die vervulling van hierdie liefde. 'n Hoë trots ontwaak in hom by die besef van die volkome oorgawe van die beminde. Maar daar ontstaan ook twyfel. Sal jy vrede vind? Sal daar geen náberou wees nie? Sal die ontnugtering nie dalk te fel wees as jy van die daad se leegheid keer tot die volheid van jou droom en blind jou hande in myne vind? Maar die liefde is 'n inspirerende krag. Sinnelike skoonheid wek die kosmiese verlange na eenwording met die „Al.“ Eenvoudig en tog treffend verwoord hy hierdie hunkering:

Al my verlangens is maar hunkeringe
na die één, verlore woord.
wat ek eenmaal in die sagte singe
van die hart gehoor't.

Ek weet nie wat die woord bedui het,
van watter droom dit was:
net dat die melodie my bygebly het
van wat volkome was.

Dieselfde eenvoud en soberheid verneem ons in die dertiende lied:

Wie met 'n kind se helder oë kyk
sien nog die tuine van Gods' koninkryk;

Wie luister met 'n kind se enkel oor
sal nog die Reisang van die engele hoor . . .

Na die hewige stryd kom daar kalmte. Die vrede en rus waarna die bemindes verlang het, is besig om werklikheid te word. In die laaste lied, wat 'n mooi stemmingsgedig is, wys die digter op die verganklikheid van alle dinge en die uiteindelike onderworpenheid aan die dood:

Hart wat moes wag en ween,
alle geluk en lye
wyk soos die najaarsreën.
Alle verlange en strye
vlug soos die herfsnag heen,
vergetelheid roep uit die wye
versluierde nag, met sy reën.

In die Gebede van die sterwende soldaat verneem ons ook 'n wysgerige onderstroom; dis 'n poging tot diepsinnige bepeinsing van kragte wat in oorlogstyd gewek en losgeaat word. In die atmosfeer van dood en vernietiging tree die lewensdrif sterk na vore; die soldaat vra genade om die dood nie te vrees nie. In die eensaamheid wat hom oorval, besef hy die verraad wat skuil in die „Woord”, is die Lewe wat hy diep bemin:

O woord wat die mooiste was,
Vryheid en Liefde en Hoop,
en die eerlike, manlike daad,
en treur oor jou donker verraad,
o woord wat my bondgenoot was.

Vir hom is daar slegs pyn en ontnugtering; die lewe wat hom soveel skoons beloof het, bring nou hierdie aand van bloed en verderf. Met diep ontroering verwoord die digter hierdie gevoelens in *Die Verraad en Vergiffenis*. Veral in laasgenoemde is die gevoelservaring diep en deurleef:

Gee aan hulle helderheid, Heer,
want ek, wat moet sterwe, alleen,
ek is al, ek is al wat nog ween.
Want hul oë is droog van haat
en hul harte hard soos steen,
ek wat moet sterwe alleen,
ek is al, ek is al wat nog ween . . .

In die vier kواترین wat nou volg, pleit die digter vir egtheid, menslikheid, beskeidenheid en durf. Daar is die praters en lawaaimakers wat slegs hulle eie leegheid en verval verkondig; die oppervlakkige denkers wat net hulle eie kleinlikheid en gekunsteldheid openbaar:

Noudat die einde daar is, man, vergeet
die huiglary van digter en profeet.
onthou maar net: die dood wat jy moet sterf
het beter manne nog as jy geérf.

wat baat jou lus as dit nie toornig word,
'n afgrond as jy nie daarin kan stort?
En wat is liefde wat jou skugter maak
en bang, selfs, om 'n vrou se kleed te raak?

In die derde afdeling vind ons die mooi *Ballade van die Tyd* en *Drie Sonnette* waarin die digter weer die lewensdrif voel ontwaak wat lank in 'n „winterslaap” verkeer het. Langs donker weë het hy gegaan op sy soektog na geluk, vreemde angste het hom oormeester; maar in hierdie somernag, in die streling van die koel wind, het hy meteens besef: „Die aarde was die diepste dors in jou.” In die gedig *Twyfel en Wete* beeld hy die skerp kontras uit tussen die man en die vrou in hulle instelling teenoor die geluk. By die man bly die teleurstellings en laste van die verlede 'n bron van onrus. Die bitterheid en opstandigheid in sy hart ontwy die vrede wat die liefde moet bring:

Herinnering is al wat bly; een lang wit pad
wat wentel deur die tyd wat agter lê,
alles wat hy deurlewe het, dit moet die hart
derf; alles wat skoon was, alle suiwer dinge,
het aan hom verbygegaan soos druppels reën . . .

By die vrou is daar aanvaarding; sy put krag en troos uit die liefde wat haar hele wese vul. En die skoonheid van die natuurdinge rondom haar versterk haar geloof in die toekoms:

In al die onrus het ons net die een
versekering: goed is die lewe en die aarde is mild;
van wat ons ly, van alle bitterheid sal net
die verre en vae heugnis eenmaal bly . . .

Die bundel word afgesluit met 'n aantal verse oor die Vrystaat en vier sonnette getiteld *Die Koue Tye*. Swerms trekvoëls verdwyn teen die aandlug; in die hart is daar 'n vreemde fluistering wat sê dat die lewe maar net soos die verre trek van voëls is „oor kimme waar die grys windwolke stroom.” Waarvandaan en waarheen bly 'n raaisel. Die gedigte *Droogte* en *Sprinkane* is plasties-beeldend en suggestief. Mocke se fyn waarnemingsvermoë word weereens treffend geïllustreer; die atmosfeer van die

droogte, bv. spreek uit elke woord en beeld: kroes-verlepte saad, korsige stronke, rooistof in riffels uitgespoel, die pantserluis wat sit „soos spykers aan die stam geklink.” En dan die ontwaking van die dwarrelwinde:

... 'n tuitjie stof
rank naby uit die stronke op en draai
'n klein sambreelbos uit die struiken los.
Die bossie kantel steil die hoogte in —
dit spin en spin.
En eensklaps het
die heksedans van dwarrels
op die bult begin.

In die sonnette *Die Koue Tye* word daar gesinspeel op die legendariese ghoera-speler van die Tamboekies. Met sy lied troos hy die oues van dae en beur hulle op, dan waar hulle alleen by die aandvuur sit. Die ghoera-speler is ook simbolies van die skoonheid en vrugbaarheid van die aarde. Met *Koue Tyd* word ouderdom bedoel. Hierdie sonnette is ongetwyfeld van die beste en rypste werk wat Mocke nog gelewer het. Die mens is onverbreeklik verbonde met die aarde en die kosmiese magte wat dit beheers. In sy jeug, in die volheid van sy lewe is hy nie so bewus van die aarde se roepstem nie, want die jongman verheug hom in sy krag en die jongvrou maak haar vir die fees bereid. Dis eers as die ouderdom kom dat die oor gestem word om die fyn klanke van die fluitspeler op te vang:

Die klank wat maar die ou taal van die aarde is
waaruit hy kom, waarin hy weer sal rus.

Die skoonheid van die aarde wat die mens met blydskap vervul, is altyd daar — selfs in die winter as die suidewind geniepsig sny en die spierwit kamgras op die heuwels soos 'n laken wuif. Die barre doodsheid is slegs skyn — die ontwaking van die lente naby.

Dan plant jy in sy hart 'n nuwe hoop:
uit barre doodsheid sien hy eendag groei
die rysige slangkop met sy goudgeel kroon;
dan sprei die gifblom wyd sy waaiers oop
en eensklaps in die dooie ougras bloei
die pers beslag van die grys bitterboon.

Daarom groei daar vreugde in die hart van die oumens as hy in die najaar die afskeidsroep van kraanvoëls in die skemeraande hoor, as die bos- en watervoëls hulle liedere laat klink:

Dan voel hy in die herfsland met sy leed,
'n ou, ou hoop wat dieper lê as vrees;
die hart klop rustig in hom en hy weet
ons leef maar net op aarde om bly te wees . . .

In sy jongste bundel, *Twee Lande*, kom Mocke se digterskap tot volle ontplooiing. Hy is 'n seun van die Vrystaat; hy het die land en sy mense, die boerelewé, die diere van die veld hartstogtelik lief. Daar bestaan by hom 'n gedurige hunkering na die eenvoud, die kalmte en wydsheid van die ou omgewing, hier waar hy vasgevang sit tussen die hoë betonmure van die polsende, rusteloze stad. En nou word daardie idilliese jeugland bedreig: daar is goud ontdek en nuwe stede verrys op die vlakke veld. Skerper as ooit tevore sien hy nou wat daar in sy onmiddellike omgewing plaasvind: die geestelike armoede en vernedering wat sy eie mense kenmerk en ondergaan, die onnatuurlikheid en futiliteit van die grootstadsbestaan. Aan die een kant wek dit felle opstand en verbittering teen die meedoënloosheid van die onheilspellende magte wat so onstuitbaar op die gewyde aarde toesak en aan die anderkant heimwee en deernis om die onherroeplikheid van die noodlotsgang.

In die eerste afdeling, „Die Nuwe Land”, sien hy angstvallig die metamorfose wat die land ondergaan: meganiese ploeë sny die reguit paaie wat lei na die nuwe stad; die telegraaf- en ladingspale wat in rye aangroei, maak die indruk van marsjerende soldate wat in geslote linies voorwaarts beweeg om die grond te verower; reusegeboue en mynstellasies verrys, die gruishope groei aan: vestings en skanse van die nuwe land:

Waar kim aan kim die land se grense sluit,
rys staalblink vestings, dringend, ongestuit;
die heliosein van mynstellasies blits,
die skanse gruis slaan daagliks nader uit.

Mocke maak skitterend gebruik van die kwatryns waar hy een afgeronde beeld of gedagte wil verwoord. Vernuftig skakel hy daarmee 'n reeks indrukke aanmekaar van ons sodoende 'n volledige beeld te gee van wat die omwenteling

alles inhoud. Daar is die ryk boer wat sy erfplaas verkoop het: hoe sal hy die dinge wat hom dierbaar was, sy sielerus, sy ideale weer terugvind? Die man wat eers voorman op die plaas was, bestuur nou die hysbak in een van die groot geboue. Verneem hy nog die bekende geluide wat die landelike atmosfeer gekenmerk het? Vroeg in die aand begin die dans op die maat van blêrmusiek; dan skuiwe die meisies op die sypaadjies uit, toonbeeld van menslike onbenulligheid. Hier volg 'n paar voorbeelde:

Van agtuur Lambeth Walk en Riel gedraai
by blêrmusiek deur strykorkes gesaai;
nou fladder hul op vaal sypaadjies uit
soos vlas oor plate kakiebossies waai
Hier word die fynplaat en die staaf gesmee
om spierkrag aan die nywerheid te gee;
maar word ook wapens hier bedink waaruit
'n tweede vryheidsoorlog nog sal spruit?

(Hoogoonde)

Deerniswekkend is die twee rondlopers uitgebeeld: *Die Hond* en *Die Mens*. Laasgenoemde is 'n roue beeld van die uitgesakte, verskopte mens van die stad, sonder ambisie, sonder hoop, sonder lewensdrif . . .

Sy voete skuifel oor die straat
deur bome-lanings nag-verlaat,
en êrens tokkel in 'n ry
die nagwaens stil by hom verby . . .

Daar huiwer skrynende weemoed deur die koeplets van *Meisie en Jukebox*. By 'n klein tafeltjie in 'n kafee sit sy en luister na die sentimentele jukebox-musiek; om die mond-hoeke 'n trek van weemoed — herinnerings wat heimlik brand: die huilroep van 'n kind, die skrikbeeld van 'n moeder-hospitaal.

Gryp vas die woorde; drink dit diep in jou;
en as vannag die donker jou omvou
sal nog die jukebox hartseer deuntjies speel
om jou in moeë sluimering weg te streeel . . .

Bitter die satire in *Vier Welsynsverslae*. Die verslae is koud, nugter, wetenskaplik sonder die reddende impuls van die liefde. Warm menslikheid, eerlike belangstelling, onver-

valste liefde — dis die eienskappe wat by die grootstadslewe met al sy nugter wetenskaplikheid ontbreek. Baie slagoffers pleeg selfmoord of sluit by die boemelaars aan:

Maar een nag het hy sonder spoor verdwyn
en toe die vroeë veldson oor hom skyn
is hy met liefde ingesweer, geslaan
tot ridder in die Orde van die Wyn.

Die groep *Vyf Bevoorregtes* bevat agtereenvolgens *Die Gasvrou*, *Die Pensionaris*, *Spotter op die Verhoog* en *Gasheer*. Al hierdie gedigte vertoon ook 'n fyn satiriese inslag: die vrou wat streef na sosiale eer, na uiterlike bewondering en maatskaplike erkenning terwyl sy die hoogste lewensaardes verbeur; die man van aansien in die samelewing wat geen geldelike sorge het nie, wat met eerbied deur sy huisgesin bejeën word en snags met welgevalle nadink oor al sy goeie werke; die eensaamheid en enge begrensheid in sy bestaan van die pensionaris op die laaste skof van sy lewenspad:

Twee dogters wat getroud is, stel belang
in hoe hy voel; in wat hy eet; en sorg
dat hy hom nie met aandele laat vang
of ingesleep word by die bank as borg ...

Van 'n mate van beredeneerdheid is sommige van hierdie verse egter nie vry te spreek nie; trouens dis 'n gevaaar waar satiriese uitinge baie selde aan ontsnap.

Byna huiweringwekkend is die toon van verganklikheid, die gewisheid van uiteindelike verval wat spreek uit die mooi gedig *Grootstad aan Ryk Vrou*. Vir die vrou word die grootstad gesimboleer deur die afskuwelike en weersinwekkende; maar hy antwoord:

Dis ek wat snags jou bloed tot onrus spoor
en in jou hart sy mooiste droom laat groei,
as jy die klopsang van orkeste hoor
en in jou glas die blink sjampanje vloei.

En ek is dit wat een nag sal ontdek
wat selfs grimeringskuns nie kan versteek:
Hoe jou gesig, deur ouerdom betrek
verval tot masker, bitter, koud en bleek ...

Deernis vir die werkers, die armes en die uitgestotenes gee oorsprong aan *Gebede vir 'n Goudstad*. Die siniese lewenshouding wat die mynwerker ontwikkel as gevolg van die beklemmende aard van sy werk vertolk die digter in *Saterdagaand*:

O more-aand gaan ons 'n bottel speen
en elkeen gaan vir hom 'n meisie leen;
en as haar hand jou in die nanag streele —
wat skeel dit jou waar dons die ure heen?

Die eerste deel word afgesluit met die gedig *Op die Brug*. Dis die brug tussen die twee lande, tussen die oue en die nuwe, tussen die stad en die landelike. Die keuse is daar: vorentoe of terug. Maar die oorheersende drang bly terug — na die bekoorlikheid van die flonkerende stadskultuur:

Maar die hart se onrus dwing terug
na die neon-valleie agter die brug,
en die hart se heimwee brand en brand
na die ou geheim van die vroeër land.

In die tweede deel nl. *Die Ou Land* gryp Mocke nie terug na die ou Boerebeskawing wat besig is om te verbrokkelen, hy gryp terug in die meer primitiewe Bantoekultuur, in die naturellefolklore, asof hy sodoende dieper tot die wesenskern van die landelike, die sober-eenvoudige kan deurdring.

Die inleidende gedigte handel, net soos by die sonnette *Die Koue Tye*, oor *Die Fluitspeler*, ook die ghoeraspeler, die Klong of Ou Gys genoem. Hy is 'n soort natuurgod, 'n primitiewe Pan wat in noue verband staan met natuurdinge soos vrugbaarheid, huwelik, geboorte, dood. Sy lied voorspel die komste van die reën na 'n groot droogte; hy kondig die lente aan, bring groeikrag en ontwaking. Die Fluitspeler trap op die stofpad, „nêrens heen, nêrens vandaan:

Met 'n velkaros oor sy skouer gegooi
van jakkalsvel en molvel,
van meerkatvel
van meerkatvel . . .
blaas hy,
eentonig-fyn
dieselde ou-ou refrein
wat die wind sing in die fluitjiesriet
of rank uit die keel van die kokkewiet . . .

Sy lied besit 'n besondere towerkrag: dit kondig die nuwe dag aan en bring ontwaking in die lente. *Fenduzi-Legende* vertel die verhaal van die Reëngodin wat 'n bloedoffer eis voordat die droogte gebreek word. 'n Groot fees word gehou en elke jongman moet 'n jongvrou bring waarvan één uitgekies sal word vir haar:

Sy moet die mooiste vrou wees in die land;
haar bloed die trots bloed van die arend wees,
en elke man sal meeding om haar hand
en in haar blik sy hartsbegeerte lees.

Ewe-eens eg in die gees van die primitiewe volksgeloof staan die *Ballade van die sterk man*: 'n uitbeelding van die krag van die simpatiese. Gelyksoortige dinge beïnvloed mekaar. Dis ook die onderliggende beginsel waarop die rituele moord berus. Mocke slaag hier om die skerp kontras tussen die wrede, afskuwelike moord van die moderne grootstad wat op patologiese geestesverwrongenheid berus en dié afkomstig van oer-instellings en geloof duidelik te laat uitkom. Isindi, die groot Koningin het haar spraak begin verloor. Die Raad van Wyse Manne sê sy is getoor en slegs bloedmedisyne sal genesing bring. Die sterkste man in die land moet gesoek word en die keuse val op Jobaan:

Die spiere span soos kabels op die stier se rug,
maar sterker is die spiere van Jobaan;
en sneller as die weerlig wat uit wolke vlug
die spoed waarmee sy spies die wildsbok slaan.

Plasties en vol beweging is die uitbeelding in *Knopkiergeveg*. Dis 'n tradisionele geveg wat jaarliks plaasvind, telkens met die doel om die vorige oorwinnaar van sy troon te stoot. Hierdie keer is dit die Bergtier, Koning van vorige gevegte teen die Musseljet:

Die Bergtier kom met kort, skerp oorlogsblaf,
— sy kieries vleg 'n skans al voor hom uit —
met laaste kragvaart op sy vyand af;
die Kat syg neer — die mense skree en fluit! —
maar nes die Tier nog weifelend oor hom staan,
spring hy opsy, reik steil omhoog en — slaan.

Die knop tref diep: Hul sien die Bergtier spring of daar 'n boogveer opskiet in sy lyf;
met spiere wat soos spanningssnare sing

word hou op hou nou teen sy kop gedryf;
en rillend rol hy, met sy mond vol bloed,
tot aan die lenige musseljet se voet.

Die digter skep 'n atmosfeer van geheimsinnigheid, slaag daarin om iets van die primitiewe angs op te vang wat by die naturelle heers wanneer iets buitengewoons die aandag trek in *Legende van die Fluitgras*. Die gedig *Albino* handel oor die ongelukkige naturelle wat nie 'n swart vel het nie maar 'n wit — en rooievlekke uiterlik as gevolg van 'n leemte in die pigmentasie van die vel. Hy word deur rasgenote verafsku en bespot as 'n minderwaardige, vernederende verskyning. Veral die kinders is wreed en ongevoelig in hulle spot:

Matielchwan! Kind van die Tokkelos!
Jou brandsiek hond wat rondloop in die bos!
Wit meerkat wat die rooi oogsiekte kry,
stink rot wat nie by ander rotte bly!
Hul sê jou ma het paddaslym geëet
en stinkblaas deur die modder uitgesweet.
Hul sê jou pa was 'n ou skaapstekerslang
wat net die muis en grastinktink kon vang!

Die Fluitspeler verskyn nogmaals in die laaste twee sonnette nl. in *Droogte* en *Die Klong*. In eersgenoemde beskryf hy die tekens van 'n heersende droogte: 'n wolkelose hemel, stygende sandhope, dwarrelwinde en hittegolwe... maar daar is hoop dat die reën sal val, want 'n vrou het die ghoera in die bos hoor sing...

Die somer gaan verby en die winde van die najaar begin waai. Maar net soos alle tekens nou op verwisseling van die jaargetye dui, net so sal daar weer tekens wees dat die lente kom, dat groeikrag en vrugbaarheid terugkeer, want alles val saam met die kom van *Die Klong*:

Sy (die jongvrou) hoor die maanvoël en herken sy fluit;
betas haar buik met teer, diep sekerheid,
en weet dat as die ooie najaars jong,
sal oor die eerste drif genesend streele
die ou verbondslied wat die rietfluit speel
en sy sal weet: Hy't teruggekeer — die Klong.

Tenspyte van voortreflike werk in die eerste deel, gaan daar vir my tog groter bekoring uit van die gedigte in

afdeling twee. Die verse is suiwerder en vry van alle gekunsteldheid. Dis asof die digter die stof meer vergeestelik en inniger deurvoel aan ons voordra. Sy liefde vir die ou omgewing, die teerheid van herinneringe uit sy jeug vind groter weerklank waar hy oorgaan tot die vergestalting van die primitiewe as waar hy die bitterheid en wrangheid uitbeeld wat hom oormeester by aanskouing van die indringende grootstadskultuur. Maar as geheel word die gedigte 'n uiting van diepdeurvoelde skoonheid, en dit, ten slotte, die openbaring van ware digterskap.

Adèle Naudé

AAN DIE WIND (Vir Patrick)

Jy praat met elk 'n ander taal
terwyl jy, swerwend, om die bome krul
en, ontevrede, onder hulle dwaal
om rus te vind.
Wat kan hul antwoord op jou bede,
wat kan hul gee maar hierdie raad?
Krul om, krul om jou eie hart
en soek dáár vrede.

SATURNUSFEES

Noudat die aarde diep aan somerwyn
gedrink het, sak sy neer, ontspan,
terwyl van haar verslapte arms
die gerwe gly en blare stil verdwyn.

Die goue saturnalië is klaar
en alles daal, ontbind, asof
Die wilskrag van 'n reus verswak
het en sy gelaat val stadig uitmekaar.

Onder 'n doodsuurlas van stilte buig
die hemel neer, en in die verte
begin die marmer puinhoop van
die wolke, langsaam kanteland, ter kimme neig.

Nou hang die winter, roerloos, met sy skraal,
gespanne vlerk, 'n kolossale
aasvoël, geduldig wagtend op
die aarde se geweldige verval.

SKEPPING
(Na aanleiding van Henry Moore)

Dit was maar steen
en nogtans met 'n krag
wat roekeloos sy hand
getrek het langs 'n ongewone weg
en hom gelei het na 'n vreemde land.
Deurdring met energie,
begin dit sag
ontwaak, maar groei die grens
van sy bedoeling oor,
ontwikkelend tot 'n wonderlike,
hol tragedie,
soos in daardie een
geweldige oomblik
toe die wilskrag eers gegee is
aan die mens.

Martinus Nijhoff

(1894—1953)

J. J. HUMAN

Dit is ongelukkig dat sommige digters by die verskyning van hul eerste werk deur die ordeningsgeesdriftiges dadelik „gekarakteriseer” word en formeel 'n plek in die „ontwikkelingsgang van die letterkunde” toegewys word. Afgesien van die twyfelagtige waarde van enige indeling van die letterkunde in vernuwers, oorgangsfigure, voorlopers, ens., verhoed dit baie kritici dikwels om te doen wat hulle eintlik behoort te doen, nl. om die poësie self te bestudeer.

Dit blyk veral uit die werk van die onlangs gestorwe digter M. Nijhoff wat sedert die verskyning van sy eerste bundel tot oorgangsfiguur uitgeroep en sedertdien as sodanig aanvaar is. Watter wesenlike doel hierdie indeling dien by die waardebepaling van Nijhoff se poësie, is my nie heeltemal duidelik nie. In elk geval is die waardevolle kritiese literatuur oor Nijhoff juis vanweë hierdie feit besonder klein. Almal skryf oor die opsigte waarin hy 'n oorgangsfiguur is, en dit is opvallend dat die twee beste artikels oor Nijhoff, wat ek ken, ten spyte van hul doel, in meerdere of mindere mate die oorgangsfiguurteorie loën. Ek bedoel die artikels van H. A. Mulder (in *Twee Wêrelde*) en van S. Vestdijk (in *De Poolsche Ruiter*).

En tog bied Nijhoff se poësie veel wat interessant en soms selfs indrukwekkend en groot is. Ek dink aan die talryke teksveranderings, wat 'n interessante studierrein bied, aan sy beheer oor ritme en veral aan sy simboliek. Die simbole wat Nijhoff aanwend, is besonder belangrik vir 'n juiste begrip van sy poësie, want, soos hyself in die gedig *Mozart* sê: „De thema's keeren telkens weer terug.” Net soos Mozart egter feitlik nooit sy temas in presies dieselfde vorm herhaal nie, gebruik Nijhoff sy simbole telkens anders, enwerp dit byna elke keer nuwe lig op sy poësie. 'n Mens hoef slegs aan die simbool van 'n reis te dink soos dit voorkom in *Pierrot aan de Lantaarn* (sien die belangrike toneelaanwyding wat een van die sleutels tot die werk is), in *Het Veer* en in *Awater*.

Ek wil probeer om hier kortlik enkele voorbeelde waarin Nijhoff die simbool van die kind gebruik, na te gaan. Dit is een van die sentrale simbole in sy poësie en werp ook

interessante lig op die ontwikkeling van sy kuns. Ek het drie verteenwoordigende voorbeelde gekies waaruit dit hopelik sal blyk hoe sy poësie verander het en hoe daardie verandering in sy gebruik van dieselfde simbool weerspieël word.

Ons tref die eerste verwysing na die kind aan in die sonnet *De Eenzame* wat in *De Wandelaar* voorkom. Hy gebruik die simbool in die laaste vers van die sonnet:

Ik ben een stille man waar God mee speelt,
Zoodat ik 't leven als een waanzin zie —
Maar soms is alles schoon en alles goed:

Ik sta voor 't raam en hoor een melodie
Die in me dringt en mijn hert bersten doet:
Hoor hoe hiernaast een kind piano speelt.¹

Hier moet 'n mens sy *Brief aan een meisje, In memoriam Johan van 't Lindenhou Jr.* in gedagte hou. Van 't Lindenhou was heeltemal ontnugter deur die brute geweld van die oorlog en, volgens Mulder, „(konden) 't lied van 'n vogel, 'n meisje, 'n stuk muziek hem soms plotseling smartelik aan het verloreng geluk herinneren.” (*Twee Wêrelde*, bl. 141). 'n Dergelike gemoedstemming kry ons hier. Weliswaar openbaar die eerste tersine 'n sekere romantiese selfbejammering, maar dit is opvallend dat die kind en die musiek gebruik word om deur kontraswerking die gevoel van wanhoop te aksentueer. Die laaste vers van die eerste tersine is oënskynlik uitsonderlik, daar dit nie die toon is wat hierdie bundel kenmerk nie. Die tweede tersine is 'n uitbreiding van die aanduiding „soms is alles schoon en alles goed,” nl. die verwysing na die kind wat klavier speel. Nou moet dit duidelik wees dat die assosiasies eie aan die simbool (onskuld, opregtheid, ongekunsteldheid, onvoorwaardelike geloof) hier spesifiek gekontrasteer word met „man” en „speel.” Laasgenoemde woord (soos dit voorkom in die eerste aangehaalde reël) moet, na my mening, hier vertolk word as „treiter” of „terg.” So verbeeld die eerste en laaste reël van die aangehaalde sestet 'n kontras tussen twee aparte wêrelde en dit is veral daardie kontras wat hy wou uitbeeld. Die uitsonderlikheid van die reël „maar soms is alles . . .” blyk dus inderdaad oënskynlik te wees. Hy het die simbool hier gebruik as 'n aanduiding van sy verlange na wat hy verloor het; vandaar die byna fisiese gewaarwording van pyn (in die voorlaaste vers).

1. Ek maak gebruik van die vyfde druk, 1947.

Dat die kind in hierdie bundel vir hom veral die simbool is van eenvoud, opregtheid en ongekunsteldheid, blyk heeltemal duidelik uit die volgende:

„En ik ben weer een kind na deze nacht.
Wees goed voor mijn eenvoudigheid, die zacht
Spreek als een schilderij der middeleeuwen.
(Con Sordino)

In die bundel *Vormen* tref ons in 'n groot mate nog dieselfde toon as in die eerste bundel aan wanneer hy verwys na die kind. Nog altyd is dit die groot kontras tussen kind en volwassene wat hy in die gedigte uitbeeld, maar die volwassenes is altyd 'n verpersoonliking van homself. Ons vind dit in *De Kinderkruistocht* waar die grootmense die kinders soen

... weenend om het woord
Dat de kinderen lachend hadden gehoord.²

Vir die digter bied die wêreld smarte en probleme wat vir die kind nie bestaan nie. Die kind is argeloos, sy hart „zoo warm en los... zoo buiten de wereld en roekeloos” dat 'n blote verwysing na hom 'n atmosfeer skep waarmee die gedagte wêreld van die digter in skrille kontras staan: hy is die eensame, verbitterde man wat

Het hart tot de onvruchtbare plek omspitten,
Pooltochten dromen en gedichten maken...
(Levensloop)

Daarom dat Pierrot weer kind word nadat hy selfmoord pleeg en die wêreld wat vir hom „ontzettende grimassen wrong” afle:

Het word een droom als kinderdromen:
Moeder, de witte engelen komen —
Zij spijkeren mij los van 't kruis —³

Hierdie obsessie met die eenvoudige lewe van die kind bepaal in 'n groot mate die atmosfeer van sy eerste werke. Sy gebruik van die simbool bereik egter 'n hoogtepunt in die gedig *Zwerver en Elven* (in *Vormen*) en dit is die tweede belangrike voorbeeld wat ek aanhaal:

2. Vierde druk, 1946.
3. Tweede uitgawe, 1936.

— O Christofoor, waar is het
Kind, het kind —

In die eerste plek wil ek hier wys op die effek van die beweging wat as gevolg van die enjambement „het/Kind”, met die nadruk op „kind”, besonder rukkerig en hortend is. Die simbool kry ook 'n verdere betekenisvlak by deur die verwysing na Christofoor waardeur die kind ook simbool word van Christus en die reddende genade van Sy leer. Dit is vir my nie slegs ten gevolge van 'n tipografiese toevalleghheid dat die eerste „kind” met 'n hoofletter en die tweede met 'n kleinletter gespel word nie (of anders het ons hier 'n sonderlinge voorbeeld van hoe 'n toevalleghheid 'n integrale deel van 'n gedig se simboliek kan word). Ek glo nie dis vergesog om aan te neem dat die digter die eerste maal na Christus verwys en die tweede maal weer die bekende simbool van die kind aanwend nie, maar dié keer sterk beïnvloed deur die godsdienstige atmosfeer wat geskep is. Albei is vir hom verlore en hier is die twee wat trouens self baie ineengestrengel is („Laat de kinderen tot mij komen,” haal hy aan in *De Kinderkruistocht*), naasmekaar gestel. Hierdie twee verse sê meer as baie van die gedigte uit *De Wandelaar*.

Dit is merkwaardig hoe Nijhoff hom in sy laaste werke al minder met homself en sy persoonlike probleme besig gehou het. In *De Soldaat en de Zee* beeld hy daardie verandering wat sy digkuns ondergaan het, uit en sedert *Nieuwe Gedichten* staan sy werk in die teken van hierdie vernuwing. „De tijden zijn niet meer als vroeger,” verklaar die kelner in *Awater* en in sy laaste gepubliseerde werk, *Het Heilige Hout*, sê Eva: „Al het oude is nu voorbij.” Ons bespeur hierdie verandering ook in sy aanwending van die simbool onder bespreking. In sy eerste werke verteenwoordig die kind vir hom persoonlik sekere dinge en hy gebruik die simbool om sy, 'n mens kan byna sê private, gevoelens uit te beeld. In welke mate hysself in die agtergrond getree het en sy poësie van sy private gevoelens losgemaak het, blyk uit sy aanwending van die simbool in *Het Uur U*, die gedig wat m.i. naas *Awater* die hoogtepunt van sy kuns verteenwoordig.

In hierdie gedig beeld hy 'n situasie uit waarin die inwoners van 'n straat as gevolg van die verskyning van 'n vreemde man 'n oomblik van hoogspanning ervaar. Hulle besit meteens 'n verhoogde sintuiglike waarnemingsvermoë en lank onderdrukte emosies maak hulle weer voelbaar, maar alles verdwyn weer sodra die man verder loop en

„men ademde als verlicht / het amen na van een preek.” Die man stap egter verder aan en bereik 'n groep kinders. Die kinders vorm dadelik 'n kontras met die volwassenes: hulle is heeltemal onbewus van die spanninge wat die man met hom meebring (wat vergelyk word met die Uur U, die geheim gehoue oomblik waarop 'n offensief geloods word). In elke opsig is hulle anders as die volwassenes wat soos uile agter die vensterruite sit en loer; hulle vind in alles wat hulle doen genot:

... soms staan ze maar
en praten wat met elkaar,
de woorden zelf zijn pleizier.⁴

Die kinders is die verpersoonliking van die *natuurlike* mens. Van die meisie sê hy: „alles aan haar was natuur” en haar hare is „te argeloos nog voor fatsoen” — sy is nog nie in die groef van die volwassene wie se lewe deur fatsoen, mode en uiterlikheid beheers word nie.

Die grootmense het die man slegs agternagestaar, één oomblik van intensiewe lewe ervaar en toe weer teruggesink in die alledaagsheid van hul bestaan. Die kinders begin egter die man te volg en speel terselfdertyd 'n kinderspel. Dit is hier waar ons werklik bewus begin word van die simboliek van die man. Hy is een oomblik Christus wat deur die volwassenes verwerp is maar wat gesê het: „Laat die kinders na my kom” en wat sy volgelinge gemaan het om weer soos kinders te word as hulle sy koninkryk wil ingaan. Die man word die verpersoonliking van alles wat die volwassenes nié is nie: iemand wat intensief lewe, wat nie in die groef van eenselwige alledaagsheid en kleinlikheid verkeer nie. Hy kan die digter self wees wat jou uit die gewoonheid van jou bestaan wegneem en die gees „in vergezichten” laat dwaal. Dan weer neem hy die gestalte aan van die Rottevanger van Hamelin wat redding vir die volwassenes gebring het maar as wraak vir hul ondank en hul verwerping van hom, die kinders weggevoer het. Inderdaad het ons hier 'n taamlike verwante situasie. Vir die inwoners van die straat het die man wel 'n groot diens bewys:

Een ogenblik had de geest
in vergezichten gedwaald
en was, door het oog van een naald,
als de klem, binnegegaan.

Hierdie passasie laat die klem natuurlik ook sterk val

⁴. Tweede druk, 1948.

op die Christelike simboliek van die man want deur sy verskynning het die bykans onmoontlike plaasgevind: die gees het, soos die kameel, deur die oog van 'n naald gegaan en die Christelike waardestelsel word in die herinnering geroep.

Die volwassenes het hom en sy heil egter verwerp, en as die kinders hom begin volg, herinner die situasie baie sterk aan Hamelin. Die groot verskil is egter: die man vat die kinders nie weg nie; hy laat hulle weer terugkeer na die straat waar hulle uiteindelik ook soos die grootmense sal word. So word die oordeel vernietigender as dié wat Hamelin getref het.

In hierdie gedig beroep Nijhoff hom nog op die kenmerkende assosiasies van die simbool, maar hy lê deur suggestiewe verwysings klem op sekere assosiasies terwyl hy in ander meer bepaalde assosiasie (Hamelin) deur die opset van die hele gedig suggereer en ook aan die assosiasie 'n wending gee. In hierdie gedig word die simbool nie net meer gebruik om sy eie problematiek uit te beeld nie, maar het dit gegroeи tot 'n vernietigende oordeel oor 'n beskawing waarin menslikheid en natuurlikheid verdwyn het en waarin die moontlikheid van redding ook heeltemal gering is. In 'n sekere sin staan die gedig dan nog in die teken van *De Kinderkruistocht* met sy gebed: „Pater infantium liberet vos.”

Hierdie artikel is uit die aard van die saak sketsmatig en onvolledig. Dit is juis 'n aanduiding van die grootheid van Nijhoff dat 'n mens dit onmoontlik vind om binne die bestek van 'n kort artikel alles te sê wat jy voel wat gesê kan word. Die Nederlandse letterkunde het een van sy belangrikste figure verloor.

Ik heb respect voor den tzigaan
Die met zoo 'n kunst ons hart ontroert
Dat hij ons, uit onszelf vandaan,
Naar een geheim ontvoert;

Maar meer nog voor den virtuoos
Die, waar hy aanraakt, musiceert,
Die wat hard is en levenloos
Tot instrument verkeert.
(Klein Prélude van Ravel).

G. Jezelijn

DES NACHTS

Ik trad in wijde, bloemversierde zalen,
Uit engten komend in de tere brand
van rozen, die voor immer ons omstralen
Sinds ik u weervond in vergeten land.

De maan besluipt u bij het ademhalen,
verstart uw lichaam met kristallen hand.
Verstild, doet uw gelaat mijn zinnen dwalen
en ik zie dood aan slapen na verwant.

De dood staat bij de rozenhaag te draLEN
en wikt of hij mij niet reeds vroeger vond
en liet ontvalLEN aan zyn snoer van kralen.

In sluimer hebt gij tastende uw mond
geheven en uw armen vastgeslagen
en mij welhaast tot wenens toe verwond.

THUISKOMST

Ik zwierf, mijn lief, langs eindeloze straten,
Mijn leven wist ik veilig aan uw ruit;
ik kon het niet in bitt're verten laten
daar gij mij, leedverzwegen, hebt verbeid.

Ik kom, mijn lief, van ver. Een streek, verlaten
als al de doden in haar uitgespreid.
Uw zold'ring is vervuld van hun gelaten
en aan uw boezem murmelt hun verwijt.

O zeg mij, lief, dat ik niet heb verraden
hun starre ogen en hun dorre hand
door u te minnen en de dood te hater!

De herfststorm heeft de blaad-ren overmand,
verdord de weke bodem ingeslagen.
Aan uw verlichte ruit ben ik beland.

Die Verstoteling

JOCHEM VAN BRUGGEN

Op die oomblik is dit die omkeer van Genoveva se gemoedsrus toe sy die voordeur van haar tant Hendrina se huis op Withoogte, agter haar toeklap, sonder dat iemand haar afsien. Sy het vinnig daaruit gekom, intens bewoë, sodat haar tante, nog haar niggie, by haar skielike vertrek 'n voet kon versit. Onbewus vat sy 'n heeltemal verkeerde koers, pleks dat sy na Oupa en Ouma se huis gaan, waar sy vanaf haar babaskap grootgeword het, altoos gewoon het totdat sy na die hoërskool moes gaan en in 'n meisiekoshuis saam met niggies en vriendinne gebly het. Die ou woning is nie ver nie, die voetpad lê breed-oop en mooi. Dis reeds naby skemertyd en in die hartjie van die winter. Sy het op die oomblik geen gedagte aan tyd of omgewing nie. Dis asof die wêreld sy rugkant vir haar gegee het. Sy stap sommer deur die veld en sy stap stadig, voel sku om iemand te ontmoet.

Genoveva was 'n egaal gemoedelike kind, gesond en lewenslustig. Haar niggies op Withoogte was haar maats, seunsvriende het sy nooit gehad of gesoek nie. Jongetjies was vir haar altoos te ontydig en laf; selfs op die hoërskool het sy hulle vermy, nieteenstaande hulle haar gesoek het, want sy was 'n mooi soepelgeboude meisiekind wat skrander in die klas was, aantreklik van geaardheid buitekant die skool en baie bruikbaar in die atletiek, die oë van groot seuns en selfs onderwysers getrek het. Hoewel haar meisie-maats wel vriende vir haar was, het hulle tog inwendig in sekere mate afgunstig geword op haar persoonlikheid. Wanneer die skugtere vyandigheid altemit haar opgeval het, was Genoveva onverskillig daaromtrent. Sy het niks van agterbakse verhoudings en praatjies gedink nie, nes Oupa en Ouma, wat dikwels in haar teenwoordigheid gesê het dat agterafgekekkel soos 'n hoenderhaan se kraai is; as een begin, kraai al die ander hane netnou; maar dit versteur nie 'n broeihen nie. Sy voel tevrede met haar vordering op skool en weet dat sy aan die matriek reeds vat.

Withoogte kan alreeds beskou word as 'n dorpie. Dis naby die Rand. Dis nie meer 'n plaas soos twintig jaar gelede nie, toe die bewoners almal nog geboer het en die okkupasies yl versprei was. Die plaas is opgesny in erwe en altoos word gebou en trek nuwe mense in. So het dit vir die laaste drie, vier jaar gegaan. Tog voel 'n mens daar asof jy nog op 'n

plaas is, in die ruimte, vry en gesond. Vroeg in die more gaan almal wat in die myne, winkels of kantore op die Rand werk, na hul verdienste toe en saans teen sononder kom hulle weer terug. Die kinders wat hoër onderwys ontvang, bly in die kosskool; net gedurende party naweke en vakansies is hulle by hulle ouers of familie tuis. Genoveva het veertien dae gelede met die wintervakansie gekom; nog omtrent solank kan sy by Oupa en Ouma bly. Haar moeder het sy nie gesien nie. Sy werk in Johannesburg. Selde kom sy Withoogte toe. Haar vader ken sy nie. Scos sy gehoor het, het hy voor haar geboorte in die myn verongeluk. Niemand praat van haar vader nie; daar moet glo geen portret van hom bestaan nie. Vir haar is Oupa en Ouma ook haar eie ouers en sy het hulle lief, so te sê meer as wat sy haar moeder lief het. Dis seker so omdat sy haar eie moeder so selde sien. Sy het nog nooit intiem met haar eie moeder gesels nie; wel met Ouma en die het haar eintlik vertel dat haar vader in die myn verongeluk het. Hoe lyk hy? Nee dit kon Ouma nie beduie nie. Wel, dis daarnatoe; Genoveva het nie meer daaroor gedink nie. Sy weet dat moeder darem geld stuur vir haar skoolbehoeftes en klere en as sy haar op Withoogte sien, dan is moeder darem baie lief vir haar. Sy weet dat moeder 'n knap vrou is. Sê nou dat moeder eendag weer trou... Sy is solank reeds weduwee... Genoveva loop baie selde met sulke gedagtes rond. Moeder is goed en Oupa en Ouma is baie goed vir haar. Niks kwel haar nie; sy voel gelukkig tot vandag, op daardie oomblik in tant Hendrina se huis, en veral op daardie oomblik toe sy die deur agter haar toeklap en alleen, sonder sinne in die veld van Withoogte koersvat...

Sy en haar niggie het daagliks met mekaar omgegaan. Hulle was amper elke middag ook in tant Hendrina se huis. Ook so te sê elke dag by Oupa en Ouma. Die tante help, sy en haar niggie sit ook hand by wanneer Ouma iets wil laat doen, of wanneer Oupa vark slag en dit doen hy altoos in die wintervakansie. Maar vandag het niggie gedwing dat hulle by haar ma moet koffie en beskuit eet in die agtermiddag. Tant Hendrina wil dan kastig vir haar 'n geheim vertel waar niemand van mag hoor nie. Wel, Ouma het selfs nie geweet dat sy nou spesiaal na tante toe gaan nie en hulle twee is daar weg, sonder om iets te sê. Tant Hendrina het dadelik na hulle ingekom en gaan sit en sommer begin met: „Ja ou Vevatjie, as ek jou dit nie vertel nie, dan sal jy... Wag eers ons sal net wag tot ons koffie drink. Driena, gaan skink jy vir ons koffie in.”

Die niggie staan teësinnig op. Genoveva kan dit sien.

Driena gaan teësinnig na die kombuis toe en tante maak die kamerdeur agter niggie toe, kom haastig terug en sê: „Sy mag dit nie hoor nie. Ek sê: as ek jou nie die geheim vertel nie dan sal jy dit later van 'n verkeerde kant hoor. Daar is ander mense wat ook van die geheim weet en hulle sal nie altoos verstandig daaroor praat nie. Ek voel dat dit vandag my plig is om jou in simpatie alles te vertel en ek voel ook dat jy dit in vriendskaplikheid sal opneem, omdat jy jou gesonde verstand het en so te sê reeds jou matriek het en omdat jy na matriek altemit die wêreld sal ingaan. Jy moet op hoogte van jou sake wees.”

Genoveva het haar aangestaar. Wat beoog die tante? „Baie dankie tante! Wat is die geheim? Tante maak my werklik baie nuuskierig.” Sy voel onbegrypbaar dom; hoe-kom mag Driena dit nie hoor nie?

„Kind, dis hard vir my om dit te sê; maar ek moet dit sê; ons het jou vader nooit gesien nie. Jou moeder wou ons nooit vertel wie jou vader is nie.”

„Hoekom sê tante my so-iets? Ek gaan vir Ouma vra ... Hoekom het Ouma my nooit die waarheid vertel nie?” Sy staan op toe Driena die kamerdeur oopmaak en met die koffie kom. „Ek gaan nou sommer loop. Tante nee dankie, ek wil geen koffie hê nie.” Genoveva sien dat haar niggie se hande beef toe sy die koppies neersit. Driena kyk haar nie aan nie. Die niggie het gestaan en luister. Driena weet alles ... „Ek loop!” Sy is sonder verder woorde weg. Die tante is totaal oorbluf en daadlik baie spytig dat sy gepraat het. Driena is ook oorbluf kombuis toe. Sy weet; sy het geweet; maar tog moes sy staan en luister. Innerlik voel sy tevrede. Nou sal ou Evatjie haar voor-op-die-waskap moet laat staan. Geen jongetjie sal meer na haar kyk nie, want wie sal dit doen as die waarheid bekend raak? Dis asof opeens die werklike waarheid met sy onherstelbare onheil-gevolge besit neem van Genoveva se gees toe sy die voordeur toeklap agter haar. Die geheim sal more oor die vlakte swerf ...

Sy staan besluiteloos 'n rukkie voor die huis. Waarheen? Geen gedagte in haar kan 'n rigting aanwys nie. Die open-barings wat sy sopas aangehoor het, was verpletterend vir haar wese as kind; dit bring direk kontak met moeder en die ontstaan van haar as kind. Moeder het gely deur daardie ramp. Moeder was bedroë en verlei. Nou staan haar kind hier op haar geboorteplaas ook as vroumens voor dieselfde gevare van haar lewe. Tant Driena was verstandig om die geheim te vertel. Genoveva moet dit as vroumens weet; dis beter as om later deur skindergerugte gekwel te word.

Nou kan sy aanstap deur die veld; die ruimte sal berusting gee en moed om haar donker toekoms in te gaan, want die wêreld gee nou sy rugkant vir haar.

Genoveva voel nie meer soos 'n kind nie. Ineens het haar liggaam en gees ryp geword asof sy 'n volwasse jongdogter is, ontvanklik vir die onbekende wat voorlê, opstandig teenoor die openbaring van sopas en hunkerend na drange wat in haar wese opstoot, sodat sy die volle lewe van 'n vroumens verstaan. Haar moeder het 'n prooi geword van die valsheid wat haar vroumenslewe bekruip en vernietig het, waardeur 'n nuwe lewe voor dieselfde ramp te staan kan kom. Gevaarlike probleme, wat haar moeder omring het, swerm deur haar gedagtes, sodat sy dralend aanstap om met haarself te kan redeneer oor iets uit haar verlede wat duister is en opheldering vra.

Sy is gebore op hierdie plaas. Haar moeder moes beskerm word. Genoveva is, vir die oog van die wêreld, Oupa en Ouma se kind, totdat die wêreld se oog nie meer noukeurig sou opmerk nie.

Hoekom is haar naam Genoveva? Geen niggie of tante van haar het die naam nie. Sy het wel die boek gelees wat die titel dra, en Genoveva was die naam van 'n half heilige vrou wat in 'n grot met haar kindjie gewoon het. Bokmelk het die kindjie grootgemaak. Maar hoekom moes sy die naam gekry het? Ouma het die boek gelees; moeder seker ook. Nou sy die felle duidelikheid gekry het, moet sy rondtas in gebeurtenisse van haar lewe; Ouma sal haar baie kan vertel.

Sy sal maak asof tant Hendrina haar nik svertel het nie. Die geheim moet vireers haar geheim bly. Tant Hendrina was openhartig en dis goed, al was sy self so woedend toe sy die waarheid van haar tante verneem... Genoveva kom tot haarself en sien dat dit reeds skemer word. Die huis van Oupa-hulle lê ver. Hulle kan bekommerd word oor haar. 'n Vroumens mag nie in die skemer deur die veld dwaal nie. Hulle het reeds ligte opgesteek. Sy stap vinnig. Tant Hendrina en haar dogter kom van Ouma af. Hulle was natuurlik besorg oor haar. As hulle maar net nie van die geheim gepraat het nie, want dit sal tog die eintlike rede van hulle besoek gewees het. Verskoning aanbied; nig Driena nogal inkluis; die skuld op Genoveva gooi. Ouma se kastige kind het mos van hulle af weggeloop soos 'n verstoteling, omdat haar vader onbekend is... Ja, selfs in Ouma se huis sal die kastige kind van nou af soos 'n verstoteling wees, al is die twee ou mense vol liefde, soos 'n vader en moeder vir haar.

Genoveva kom die voorhuis binne. Die tafel staan reeds

gedek. Oupa sit ook al op sy plek. Ouma het egter, toe sy binnekom, haar ontclip, kombuis toe, sonder om 'n woord te sê. Sy sou op ander aande seker haar beveel het: „Vevatjie bring jy die koffie vir ons.” Altyd sorg die kind vir die dekkery as daar geëet moet word. Ja, Ouma weet alles, maar Oupa nie, want hoekom vra hy: „Hoekom so laat? Dis donker en ongeregteheid dwaal in die duisternis, my kind.”

Sy moet maar daadlik prontuit vir hom vra: „Oupa ek het onnodig rondgedwaal, want ek het diep gedink: Hoekom is my naam Genoveva, Oupa? Geen sterfling in Oupa se ganse familie het so 'n naam nie.”

Hy kyk klaarblyklik versteurd vir enkele sekondes na die dak en sê met 'n verhelderde blik en baardbedekte glimlag: „Dis die mooiste naam wat jy ooit kon gekry het. Genoveva was 'n eerbare vroumens, so te sê 'n halwe heilige. Sy was mooi ook en het in 'n spelonk gelewe met haar kind. Dis of Gods gees in die spelonk rondgedwaal het, want God stuur 'n bok, wat in melk is, en daarmee is die kind toe grootgemaak. Elia moes in sy verdrukking ook na 'n spelonk toe vlug. Daar het hy God ontmoet na die ruising van 'n stadige koeltetjie, sodat God hom na Israel terug kon stuur met Sy boodskap en 'n opdrag om weer teen die Baäls-priesters op te tree.”

Ouma het met die koffie ingekom, dit op die tafel neergegit, voordat sy met 'n diep sug gaan sit en Oupa bekommend aankyk, want haar man het nog nie klaar nie. Hy moet nog iets byvoeg uit die ondervinding van sy eie lewe. Ouma weet dit. Genoveva ook, en altoos moet sy daarna luister. Toe Oupa weer begin, sit Ouma haar opgesteunde regterhand voor haar oë. Genoveva voel dat Ouma deur haar vingers vir haar loer; net om te sien hoe sy op Oupa se bewonderenswaardige vertellings reageer.

Maar sy reageer nie soos Ouma dit begeer nie. Genoveva weet mos nou die waarheid. Genoveva is 'n naam soos Violet. Dit het mos mode geword om familiename te vervang. In haar geval was dit noodsaaklikheid. Wie wou gehad het om deur haar vernoem te word?

„My kind, dis wonderlik, soos Genoveva moes ek ook eendag gedurende ons Boereoorlog in 'n grot vlug, net soos my vinger alleen. Daar het ek ook so te sê met God gelewe. want my siel was eensaam en verlangend na die onsigbare, wat ek duidelik gevoel het om my swewe. Twee dae en drie nagte het ek daar deurgebring. In die spelonk het ek die gesig gesien dat ek en jou Ouma eendag 'n kind sal kry wat ons die naam van Genoveva sal gee, want ek het ook die

aanwysing ontvang dat hierdie einste Ouma my vrou sal word. Tog was ek glad nie bang of bevrees in die spelonk nie; ek was hoopvol soos Genoveva was. Dit is regtig die mooiste boek wat ek gelees het. Wat sê jy ou vrou? Is dit nie so nie?"

"Ja, my ou man, dit is." Ouma se hand het haar oë verlaat. Genoveva voel dat dit nie so is nie. Sy voel ook dat Oupa se vertellings van sy ondervindings meesal net verbeelding was. En dat Ouma hom altoos onderdanig glo, is pragtig. Die spelonk het hulle kastige kind se oë oopgemaak. Sy voel dat sy niks meer as in skyn geleef het nie . . . „Reken bietjie, vrou: Genoveva wil weet hoekom haar naam so is en dis die dat sy buite in die donker rondgedwaal het."

Hierop word Ouma darem selfbewus. Regop in haar stoel sê sy driftig, wyl haar oë skerp na Oupa kyk: „Wat se befoeterde affére belewe ons vandag? Hendrina het ons kind onnodig omgekrap."

„Ek is nie julle kind nie, Ouma. Ek wens in my siel dit was so! My kastige pa het nooit in 'n myn verongeluk nie. Oor sestien jaar lewe ek, gedra deur 'n leuen. Ouma, ek voel asof ek van nou af in 'n spelonk gaan woon, want die wêreld gaan my verstoot . . . Rigtig, ek verlang na my moeder; ek dink dat ek by haar pas . . ."

Oupa spring heftig orent, stap na die voordeur en sê: „Hoekom moes Hendrina vandag die geheim uitblaker wat oor die sestien jaar al hier 'n opgepaste geheim was? Almal van ons het dit so te sê al vergeet. Ek gaan Hendrina nou bydam."

„Moenie, my man, bly hier. Hendrina se man is nou ook daar. Jy gaan moleste maak, my man. Gaan liewerster morevroeg."

„Goed! Onthou my net dat ek soontoe gaan. Hendrina moet op haar plek gesit word. Hierdie onheilige affére moet in die kiem gesmoor word. Geheim . . . wat se geheim is dit? Ons kind sal nie in 'n spelonk soos Genoveva lewe nie. Hier is haar tuiste . . . Wat se verstoteling-gelollery is dit? Kom ons gaan eet. Ek is geen man vir moleste nie."

Genoveva het onder die struweling, wat vir haar pynlik was om aan te hoor, kombuis toe gegaan en voor die stoof gesit. Dit was daar warm, sy wou liewerster alleen bly en die winteraand is koud. Sy wil nie eet nie. As Oupa vanaand wil boekevat, sal sy kom. Maar Oupa het nie. Die oumense se gemoed was omgekrap en onbekwaam vir die Bybel; so het Genoveva haar alleenbly uitgelê; ook die nagsê van hulle in die kombuisdeur, kort na hul ete.

Sy voer die vuur en dink aan moeder wat haar pad alleen

veg in Johannesburg. Dit sal haar bestemming ook wees. Withoogte is te klein vir 'n verstoteling; in die Goudstad is alles groot en ruim en vreemd; daarin kan sy met moeder saam verdwyn en goed lewe. Tussen baie mense bly jy onbekend; die lewe is jou skool; jy het mense nodig en hulle kan nie sonder jou klaarkom nie wanneer jy bruikbaar is. Sy sal probeer om haar matriek te haal vanjaar. Nog net ses maande... Sy het lank so in gedagte voor die stoof bly sit; die vaak het haar nie bygetrek nie; selfbewus het sy as groot volwasse dogter kamer toe gegaan, volgroei ook as haar planbestuurder.

Oupa het geen moles gemaak nie. Ouma het hom aan nik s herinner nie. Gelukkig dat dit so is, dink Genoveva. Oupa is soos altyd, bang vir rusie. Dis die krag in sy bestaan. Baie mense sou sy vyand geword het, as hy, soos hy soms voel, wil bydam en opfoeter. Hy keer hom net bytyds, of Ouma keer hom as hy dalk net wou... Die geheim is binne die veertien dae, wat Genoveva nog op Withoogte moet bly, aan almal daar bekend. Sy gaan skool toe, en ook daar is haar geheim bekend binne enkele weke; selfs die onderwysers weet daarvan. Genoveva kan dit merk aan vriende van voorheen en in die skoolbank. Sy voel dat sy vermy word, gesprekke stilstaan wanneer sy daarop afkom. Aan sport en atletiek voel sy sku om te dink. Sy dink, dink net om weg te kom... Sal sy Matriek kan haal?... Haar moeder kom meer en meer op die voorgrond. Voor die Matriekeksamen skryf die prinsipaal vir Oupa dat Genoveva na haar moeder is en hy dink dat dit onder omstandighede die beste is.

Soos 'n verstoteling het Genoveva haar moeder in Johannesburg ontmoet. Die ontmoeting was sieltreffend. Hulle het mekaar verstaan.

Kwetryne

VINCENT VAN DER WESTHUIZEN

ADAM

As ek uit hierdie swynpoel op moet staan
om halfnaak na die Tuin terug te gaan,
wag daar 'n ring, 'n vetgevoerde kalf,
of sou die blinkswaard-engel nog daar staan?

ISKARIOT

Sy naam staan as 'n vloekwoord neergeskryf
in bloed, en vir die Wrok dien hy as skyf —
tog, onontbeerlik vir die Reddingsplan,
was hy 'n skakel in 'n Godsbedryf.

STRAATPREDIKER

Met koorsgloed in sy oog, rou, haatlik hees,
so raskal hy oor waar die weg moet wees—
die vuusgeswaai, die spierwit kneukelknop
staaf hierdie oerkreet van sy eie vrees.

KROEGGANGERS

Hier drom dit saam, soos bye om 'n koek
van dié wat soet vergetelheid kom soek —
die drif laai hoog, en, spoedig uitgevlam,
braak hul die roes uit op die straat se hoek.

TEATERGANGERS

Die halflig in die altyd-vreemde saal
ontruk hul aan die son se soeklig-straal,
hier waar hul, sonder denke, droom of drang,
wit wense uit 'n linnedoek kan haal.

Boekbespreking

SWART PELGRIM, deur F. A. Venter. (Die Boek-van-die-Maand-Klub, Posbus 9947, Johannesburg, 1952).

Ons tyd staan in 'n groot mate in die teken van rasstestryd en rassesimpatie. Hierdie teengestelde verhoudings, soos hul direk of uit omstandighede spreek, word deur Venter in *Swart Pelgrim* tot 'n brandpunt verenig in die ongerepte gemoed van 'n jong, landelike naturel wat vanuit sy eie, afgeleë gebied die groot stad van die witman en van sy verstedelikte rasgenote binnegaan.

Dit is die verhaal van Kolisile. Omdat die grond te uitgeput geraak het om sy familie te dra, besef hy dat hy sal moet uitspring om geld te gaan verdien, geld ook om die grond weer reg te maak soos die witman leer. Sy ou vader, wat teenstribbel, haal hy oor deur te beloof dat hy sy broer Mfazwe, wat lank reeds weg is, terug sal bring.

So gaan hy na die Goudstad wat hom sal rondslinger en vermink. Hy werk in 'n myn. Dan wil hy na sy broer gaan van wie hy allerlei slegte dinge hoor, maar onderwyl hy werk soek by 'n huis aan die stadsrand, word 'n hond op hom gesit deur 'n vrou wie se man deur naturelle vermoor is en hy kom nouliks met sy lewe daarvan af. By Mafasoe, die blinde mandjievlechter, en Miriam, sy aanlokklike, geheimsinnige, maar goedhartige vrou, word hy in die plakkersdorp verpleeg. Hy woon by hulle in en Miriam laat die gedagtes aan sy eie vrou en kinders tot skuldgevoelens op die

agtergrond word. Sy word egter gevange geneem weens skokiaanhandel en dan verkoop Kolisile die mandjies van Mafasoe, die sagsinnige man wat uit dankbaarheid vir een weldaad die regskapenheid van die blanke bly verdedig. Maar Kolisile begin opstandig voel en Jackson, die agitator, probeer hierdie gevoelens uitbuit. 'n Oorstromingsramp tref dan die plakkersdorp. Verskuiwing daarvan lei tot 'n bloedige botsing met die polisie, waaraan Kolisile lustig deelneem. Hy besluit om na sy broer te gaan, wat die gevreesde hoof van 'n rowersbende is, en word lid van die organisasie. Hul lei hom op en voed sy haat. Maar telkens in die stilte, as hy tot besinning kom, dink hy aan sy land, aan Miriam en die voorbeeldige Mafasoe en voel hom ongelukkig in sy nuwe kring. En as sy eerste rooftog op mislukking en botsing met Mfazwe uitloop, gaan hy terug na die myn, waar hy in 'n ongeluk sou omgekom het as blankes hom nie gered het nie. Vermink, maar dankbaar keer hy na sy land terug.

Dit, in breë trekke, is die draad van hierdie pakkend geskrewe roman. Dit bestaan, soos daaruit enigsins opgemaak kan word, uit 'n aantal min of meer losstaande en toevallige avonture wat in die onsigbare band van 'n oorspronklike doelstelling hul samehang en sin het en in omstandigheidsfaktore hul werking in ander rigtings. Hierdie strukturering bring mee dat die verhaal voortdurend gedra word deur 'n meervoudige

spanning: rigtingspanning tussen opset en situasie en onderlinge spanning tussen die momente van die situasie self.

Die tekening as sodanig verloop veelal as die geleding van 'n insluitende gegewe, as uiteenleggende verdieping, veraanskouliking en afronding. Dit is die kader waarin bv. 'n indruk of stemming so dikwels uitloop in 'n aanskoulike vergelyking van landelike aard. Vgl. bv.:

So storm die een gebeurtenis na die ander hom, soos 'n groot, rooi os wat op jou toeloop en dan wegswaai en wegharloop, met sy stert in die lug. (p. 230).

,,Die wit man het hulle (die mynhope) gemaak?“ Sy vraag is sommer soos 'n verdwaalde kalf wat by die trop beeste aangesluit het. (p. 20).

Maar dit het alles laf en kragteloos geword, soos bier wat nie gegis het nie, wat nie soos fyn grasspriete op die tong steek nie. (p. 230).

Verder is daar 'n fyn weefsel van woordassosiasies wat onmerkbaar 'n sterk sfeer skep. 'n Mens kom dit eers agter as jy 'n bietjie noukeuriger gaan let op die wyse waarop 'n situasie opgebou word. Laat my dit met 'n kort voorbeeld toelig:

In die wit son van die winter glinster die stad blank en groot en skoon, toering hy uit die aarde omhoog, met die hoekige skouers van sy massiewe strukture vér in die stil lug. Van vér af lyk hy soos 'n wolkmassa waaruit die dondersuile omhoog staan.

Die groot horlosies slaan tal mend in die stilte bo die dreuning. Vér steek die geluid van 'n fluit dun en hoog in die lug, dun en fyn soos die gil van 'n bang vrou . . .

Uit die aarde kom daar 'n fyn siddering soos wanneer die voorwind van die orkaan fyn rimpels op die oseaan opjaag.

Hulle wat dit gehoor het, gaan staan soos bedagsame diere wat anderkant die kuil 'n tak hoor kraak het. (p. 269).

Dit is die begin van die hoofstuk oor die myninstorting.

In die aangehaalde paar sinne is daar 'n beweging vanuit die verte na die nabyheid en in die verloop daarvan is daar nog dwarsbewegings van geringer omvang tussen bo en onder, bv. in die omhoogstrewing van die boukonstruksies en in die horlosieslag bo en die fluitgeluid onder.

Maar ook op 'n tweede vlak is daar 'n dergelike voortgang. In 'n atmosfeer van wit winterson (koudheid), glinster die stad (koue hardheid) en toering hoekig en massief omhoog (hardheid en krag). Uit hierdie kenmerke word nou nog die onheilspellende vaagweg losgemaak deur die dondersuile in die vergelyking, wat met die voorafgaande origens nog verband hou deur vér, wolkmassa, wit en omhoog. In die volgende sin sluit die talmende horlosieslag hom assosiatief aan by die stilte en by die toering uit die eerste sin, maar terselfdertyd duï dit ook op onverbiddelike tydsverloop en versterk daarmee, in samehang met dondersuile en dreuning die sfeer van bedreiging. Met 'n nuwe verbandstigtende aanwending van vér, word die gevaaarlike nou digby gebring met 'n fluitgeluid, wat die nosie van waarskuwing inhoud en dadelik, by wyse van vergelyking, oorgaan in 'n angsgil.

Die groot, onpersoonlike dreigbeweging word gekruis deur dié van getroffenheid. Dan word die motief van die stad wat uit die aarde omhoogtoering, ook op hier-

die niveau oorgeneem met *Uit die aarde kom daar 'n fyn siddering*. En weer tref dit: *Hulle wat dit gehoor het...*

Dit is inderdaad 'n baie fyn spel van wisselwerkende en mekaar versterkende kragte wat hier na vore tree. Noukeuriger ontleding sal nog meer van hierdie samehang blootlê, maar dit is seker voldoende om 'n indruk te gee van die stilistiese kunsvaardigheid van die skrywer. Weliswaar is die herhaalde gebruik van woorde soms enigsins opsigtig, maar oor die algemeen doen dit tog selde afbreuk aan die gawe gehalte van die beskrywing.

In sy geheel beskou, tref die werk deur die plastisiteit van die uitbeelding, deur die afgerondheid van die figuurtekening en deur die lewendige karakteristiek van die gesprekke. Dit het nie die sentimentaliteit wat 'n werk van hierdie aard so lig aankleef nie. Afgesien van die toneeltjie in die burgemeesterskantoor, wat origens m.i. nie tot die besgeslaagde gedeeltes behoort nie, word dinge vanuit die oogpunt van die naturel besien en die weergawe maak meestal die indruk van egtheid: die naturel in sy naewe, elementêre gevoelslewe, sy beïnvloedbaarheid, sy optimisme, sy trou en ontrou, sy verantwoordelikheid en onverantwoordelikheid, sy wredeheid en goedaardigheid. Die min of meer los voorvalle waarin die verhaal verloop, is dan ook uit hierdie gesigspunt geheel in ooreenstemming met die aard van die onderwerp.

As 'n mens *Swart Pelgrim* deurgelees het, dan voel jy seker dat Kolisile in jou herinnering sal bly; jy vra jou soms selfs af of jy hom nie êrens al teëgekom het nie.

F. J. SNIJMAN

GROU MURE, deur S. J. Pretorius. (Nasionale Boekhandel Beperk, Johannesburg, 1953).

In *Trekkerswee* (1915) beeld Totius die ondergang van die ou Boerebeskawing uit en toon aan hoedat die eenvoudige landelike lewe vervang word deur die glansryke en tog onegte en gedwonge kultuur van die grootstad. Daarna kom D. J. Opperman met *Negester oor Ninevé* (1947) en *Joernaal van Jorik* (1949) waarin etlike gedigte voorkom wat die beklemming en onruswekkende bestaan van die grootstadslewe vertolk. Ons dink bv. aan verse soos *Stad in die Mis* en *Ballade van die Grysland*. Nou het daar weer twee bundels verskyn waarin die futileiteit en onnatuurlikheid van die grootstadslewe uitgebeeld word, nl. *Twee Lande*, deur S. Ign. Mocke en *Grou Mure*, deur S. J. Pretorius.

Pretorius stel hom ten doel om die stryd uit te beeld van die landelike bewoner wat deur omstandighede genoodsaak word om in die grootstad 'n heenkome te soek. Dis nie alleen 'n vergestalting van die uiterlike worsteling om op materiële gebied staande te bly nie — die stryd is ook innerlik, want in die stad sak allerhande vreemde magte op hom toe wat hom moreel en geestelik wil ondermyn. En wanneer hy in die kunsmatige, benouende lewe vasgevang sit, breek die verlangtelkens deur na die vrye, ongerepte bestaan van sy jeug.

As geheel het Pretorius daarin geslaag om 'n goeie stuk werk te lever — dis die beste bydrae wat hy tot dusver op die gebied van die poësie gelewer het. Die lang gedig bevat gedeeltes wat van egte ontroering en suiwer vormgewing getuig. Maar voordat ons daarop wys, wil ons tog enkele :

besware aanstip, 'n paar leemtes noem wat afbreek doen aan die andersins so verdienstelike werk.

Eerstens dan die rymverbindings. Die digter hou enduit vol met die sg. gepaarde rym. Dit bring mee dat hy soms die rymvorm moet forseer en dan dadelik die indruk van gekunsteldheid skep. Maar die vernaamste beswaar hierteen is die een-tonige „dreun” wat dit op die lange duur veroorsaak. Instede dat die herhaling van klanke die oor streele en as 'n saamluidende krag dien om die geheel saam te snoer, wek dit 'n mate van vermoeidheid; die knaend-aanhoudende ritme laat die betekenis van die verse vervaag.

My tweede beswaar het veral betrekking op die uitbeelding van die stadslewe. Hier ontbreek daardie persoonlike eienskap, die felle ontroering wat alleen na vore tree as die stof deur en deur vergeestelik is. Dis asof die lewensritme van die digter nog nie spontaan en harmonieus opgaan in daardie soort lewe nie; daarom maak sy werk hier en daar die indruk van verstandelikheid, van bewuste en opsetlike samestelling.

In die derde plek is dit jammer dat Pretorius nie deurgaans op sy eie seggingskrag staatmaak nie, maar hom laat verlei om in die trant van sekere van sy tydgenote te skryf. Gelukkig kom sulke „naklanke” nie baie voor nie, maar die wat daar wel is, werk steurend op mens se gevoel in.

Die digter lewer sy beste werk waar hy die verlange na die landelike uitbeeld:

Hoe dikwels ver gedwaal langs vlei
en rant, verruk deur wat ek kry
in die natuur se skatkis: hier 'n silwer spinnekop of mier

van amber, daar 'n vuurrooi bessie,
of lank gesoek tot ek die nessie
met skilder-eiertjies, of styf
die likkewaan se stert en lyf
half deur 'n bos se blare sien,
of in klein hasie wat miskien
oop oë tussen takkies slaap
en hoe in gras, opeens verskrik,
swart koppies van patryse mik.
Sulke gedeeltes, wat oral in die
gedig voorkom, getuig van fyn
waarneming en aanvoeling. En
iemand wat reëls soos die volgen-
de kan skryf, is werklik digter:

O groot begraafplaas waar die
skaar

van vreemdelinge langs mekaar
in hul nou graffies lê, een teen
die ander, rye, steen aan steen,
met bottels, engeltjies en gruis,
diep-eensaam langs die groot
gedrus

en drukte van so baie strate,
ewig vergete en verlate . . .

Gebrek aan ruimte belet my om
op meer sulke voorbeeldte wys.
Maar ek wil ten slotte weereens
beklemtoon, dat, ten spyte van
bogemelde besware, Pretorius 'n
wesenlike bydrae tot die Afrikaanse
poësie gelewer het, dat
daar groot vooruitgang in sy dig-
terskap waar te neem val en dat
ons met belangstelling uitsien na
sy volgende skeppingswerk.

S. C. HATTINGH

DIE RYK WEDUWEE, 'n Blyspel deur Uys Krige. (Afrikaanse Pers-boekhandel, Johannesburg, 1953).

Uys Krige is een van die mees produktiewe toneelskrywers in Afrikaans en het alreeds belangrike bydraes gelewer. Die blyspel onder bespreking is egter klaarblyklik suiwer vermaakklikheidslektuur en as sodanig bedoel. Dit sou derhalwe vitterig wees om op alle tekortkominge in te gaan.

Ons kan volstaan deur te sê dat die dialoog buitengewoon fris is, dat van alle problematiek vroegtydig weggeskram word en dat die toeval alle komplikasies uit die weg ruim.

Ek twyfel daar vir geen oomblik aan nie dat *Die Ryk Weduwee* onmiddellike byval sal vind by die algemene publiek. Ongeleukkig is dit nie die hoogste lof wat mens 'n literêre werk kan toeswaai nie.

E. LINDENBERG

GROENFONTEIN SE MENSE,
roman deur Jan Kloppers.
(H.A.U.M., Kaapstad/Pretoria,
1953).

Oor die algemeen geld dit nog dat die gewone leser swak ingelig is oor die kultuurstryd van die Afrikaner in Natal. As mens sake egter van naby bekyk — wat gebeur as ons hierdie outobiografiese verhaal van Jan Kloppers ter hand neem — sien jy baie gou dat die stryd dáár dieselfde patroon vertoon as elders in die land ongeveer 'n kwarteeu gelede. Die skrywer se noukeurige beskrywing van persone en toestande bring ons helder onder die indruk dat die Natalse Afrikaner in wesenstrekke nie verskil van die Afrikaner elders in die land nie.

Die boek is besonder goed versorg en die skrywer beskik oor 'n aangename verteltrant. Die grootste waarde van die werk is geleë op die gebied van die kultuurgeskiedenis en dit verdien 'n ruime leserskring.

A. J. COETZEE

DRIE SWERWERS OOR DIE EINDERS, reisverhaal deur W. A. de Klerk. (Nasionale Boekhandel Bpk., Kaapstad ens., 1953).

'n Reisverhaal lees mens om die selfde rede as waarom jy lang

swertogte onderneem: om die bekoring te ondergaan van ander mense en ander dinge as dié waarmee jy daaglikс doenig moet wees om jou broodjie te verdien. Die sleur verbonde aan jou gelykvloerse bestaan bring naderhand mee dat jy 'n geroetineerde outomaat word en jy voel jou siel stadigaan in jou sterf.

De Klerk en twee maats het 'n reis deur Suidwes onderneem tot aan die Kunene met die doel om dieselfde reis af te lê wat die Dorslandtrekkers byna 'n driekwart eeu gelede afgelê het.

De Klerk beskik oor 'n besondere gawe van sintuiglike waarneming van sigbare dinge en stemminge. Daarby beskik hy oor die één goeie trek wat die „geseslaagde“ swerwer kenmerk: die vermoë om gemoedelik en vrymoedig met vreemdelinge om te gaan. En as skrywer beskik hy oor die talent om met kleur en geur te vertel van die reiservarings en van die onsienlike gewaarwordings op sodanige wyse dat die leser gaandeweg in beslag geneem word deur 'n aangroeende begeerte om ook dié veraf geweste te besoek.

Dis 'n veelsydige boek wat nie net iets bied vir dié leser wat belangstel in die spannende verhaal, of die nuwe ervaring, of die aanskoulike landskap, of die fyner gemoedsbeweging nie, maar ook vir die meer gevorderde fynproewer wat sy hart ophaal aan 'n ryke geskakeerdheid van segging en uitbeelding.

Dis 'n reisverhaal in sappige, gemoedelike Boere-Afrikaans wat ons De Klerk se kunstenaars-talent uit 'n nuwe hoek laat sien, en dis beslis 'n boek wat 'n plek verdien op elke Afrikaanssprekende se boekrak.

A. J. COETZEE

OOR AFRIKAANS, Tweede Deel, deur G. S. Nienaber. (Afrikaanse Pers Bpk., Johannesburg, 1953).

Wat hier aangebied word, is deel II van 'n samevattende beeld van Afrikaans in sy wording, waarvan deel I in 1949 die lig gesien het. In hierdie deel word die taalstoestande aan die Kaap vanaf die stigting van die blanke nedersetting in 1652 tot aan die einde van die neentiende eeu uitgebeeld teen die nodige agtergrond van die nie-Germaanse tale wat van belang is by die bespreking van die ontstaansvraagstuk.

Die studie is deeglik gedokumenteer en alhoewel dit die grootste waarde sal hê vir studente aan die universiteit, is dit eenvoudig genoeg vir die gevormde leek om dit met genoë te kan lees. Al mis die werk die gebruiklike saakregister, is dit tog 'n boek wat die aandag moet ontvang van almal wat hulle voorberei vir gevorderde Afrikaanse eksamens en van almal wat werkelik belangstel in die geleidelike groei van Afrikaans uit voorafgaande taaltydperke.

A. J. COETZEE

TAALHISTORIESE BYDRAES, deur J. L. M. Franken. (A. A. Balkema, Amsterdam/Kaapstad, 1953).

Lesers wat nie so jonk meer is nie, sal onthou hoe gretig die grondige opstelle gelees is wat

professor J. L. M. Franken in die jare dertig in *Die Huisgenoot* en die *Tydskrif vir Wetenskap en Kuns* laat verskyn het oor bepaalde aspekte van die Afrikaanse woordeskata: Maleis, Portugees, visserstaal, Frans ens. Destyds was ons nog druk besig om die twee belangrikste ontstaansteorieë teen mekaar af te weeg en in menige oopsig het Franken se geduldige navorsing in ons argiewe gegewens aan die lig gebring wat na regte opgediep moes gewees het alvorens so 'n druk getoetseer oor die ontstaan van Afrikaans begin is. Franken se opstelle het dan ook dikwels as 'n korrektief gewerk wat 'n juister perspektief help skep het.

Met die verloop van bykans twee dekades het daardie opstelle egter niets aan hulle prikkelende frisheid verloor nie, en die samesteller en versorger van hierdie bundel, professor G. S. Nienaber, het die Afrikaanse taalwetenskap en die gewone belangstellende, gevormde leser 'n guns bewys deur toe te sien dat die opstelle in boekvorm beskikbaar gestel word.

Die werk is goed versorg en skrywer, redakteur en uitgewer sal daar veel plesier van beleef. Meldenswaardig is veral die feit dat die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap geldelike bystand verleen het om die publikasie moontlik te maak.

A. J. COETZEE

Uit Die Tydskrifte

Critisch Bulletin, Junie 1953: Hierin verskyn die rede gehou deur Top Naeff by geleentheid van die aanvaarding van haar ereburgerskap van die stad Dordrecht. *Een Mystiek-Muzikaal Dichterschap* is die titel waaronder Anthonie Donker die nuwe bundel, *Regionen*, van H. W. J. M. Keuls bespreek. Hy vind dat Keuls hierin selfs groter hoogtes bereik as in sy versamelde gedigte, en verder beskou hy Keuls as 'n meester in die vertaalkuns. Alhoewel hy Jan Vercammen se nuwe bundel, *Verbroken Zegel*, as 'n merkwaardige menslike dokument beskou, meen Pieter G. Buckinx tog dat die vaagheid en veelwoordigheid daarvan dit as gedig minder bevredigend maak. „Wie niet in de wieg wordt gelegd als verteller, legt de lezer te bed” is die bevinding van Karel Jonckheere na aanleiding van 'n paar bundels verhale, waarvan slegs Louis-Paul Boon se *Twee Sproken hom* kan bevredig.

De Vlaamse Gids, Julie 1953: In sy poësie-kroniek probeer M. Rutton twee hooflyne in die ontwikkelingsgang van die Vlaamse poësie aantoon: die formeel-gerigte poësie wat dikwels eksperimenteel van aard is (Gezelle-Van Ostaijen-Burssens-Claus) en dié van die ewig-menslike belydenis-poësie (Van Langendonck-Van de Woestijne-Van Nijlen-Hensen). Van Karel Jonckheere verskyn nuwe poësie.

Dietsche Warande en Belfort, Julie 1953: Dr. R. V. van den Bussche O.P. gee 'n waardering

van die veelsydige geskrifte van Cyriel Verschaeve. Hy probeer die wesenlike kenmerke aantoon en waardeer sonder om die swakhede te ontken. Bert Ranke skryf met geesdrif oor die romanskrywer Piet van Aken en meen dat lg. sy leerlingsjare by De Pillecijn ontgroei het in *Alleen de Doden* en *Het Begeren*.

Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jaargang 7, nr. 7: „Deze getijden betekenen een vlot en handig spelletje met rijmen en zijn een uitstekende oefening voor leerlingen uit een declamatie-klasse, onderdeel: phonetic drill.” Hierdie sin is illustratief van die vernietigende kritiek wat Karel Jonckheere vel oor 'n aantal nuwe poësie-bundels van digters soos Richard de Cneudt, Gaston Gevaert, Jan Vercamen, Julia Tulkens, Liane Bruylants en Frans Buyle ens. 'n Enigsins sagter toon vind hy vir o.a. Marcel Coole en Bert Decorte. Verder bevat hierdie nommer nuwe poësie van Hugo Claus en Prosper de Smet en twee artikels oor Herman Vos, respektieflk van P. Geyl en Alex de Vries.

De Nieuwe Taalgids, 4e aflevering, 46e jaargang: W. A. P. Smit vind die negende deel van die *Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden* (versorg deur prof. dr. W. J. M. A. Asselbergs) as geheel 'n belangrike, deurwrogte en teoreties goed gefundeerde studie, al is hy dit nie altyd eens met die skrywer se praktiese toepassing van teoretiese beginsels nie. Prof. Smit bespreek

ook Opperman se *Digters van Dertig* en vind dit „de uitzondering die de regel bevestigt.” Die reël waarop gesinspeel word, is dat geen geskiedenis van 'n tydgenootlike beweging moontlik is nie. D. A. de Graaf besluit sy bespreking van *Pierson en Tachtig* met die volgende woorde: „Het minste dat men van Pierson kan getuigen, is wel dat hij zoal geen heraut dan toch een voorloper van Tachtig geweest is.”

Standpunte 28, Jaargang 7, Nr. 4: In 'n belangwekkende artikel, *Geskiedenis en Lewe*, stel F. A. van Jaarsveld sekere gebreke in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing aan die kaak. Hy verwyt Afrikaanse historici veral 'n gebrek aan beginselgrondslae t.o.v. die prinsipes van „Relatiwiteit” en „Totaliteit.” Verder bevat hierdie nommer 'n kortverhaal van Jack Cope en gedigte van Phyllis Haring (Engels) en Afrikaanse verse deur Ina Rousseau en A. J. J. Visser. As die werklik belangrike nuwe romans in Nederlands, sonder Greshoff uit *Een Vinger op de Lippen* van Pierre H. Dubois en *Het Wilde Feest* van Adriaan van der Veen. Finus M. P. Oosterhof het baie bedenkings teen Grové en Endt se bloemlesing *Digters uit die Lae Lande* en meen dat die veelvuldige foute 'n verbeterde uitgawe noodsaaklik maak. Ten spyte van 'n aantal bedenkings (teen die feit dat die gedigte self nie soveel aandag ontvang as die *Empfin-*

dungs- und Geistesgeschichte nie, teen naïewe psigologismes en teen die chronologie), meen Antonissen tog dat Opperman se proefskrif soveel gee wat nuut is, dat die invloed daarvan „waarskynlik onmiddellik merkbaar sal word in die geskiedskrywing van die Afrikaanse letterkunde.” Van T. T. Cloete se *Trekkerswee en Joernaal van Jorik* sê hy dat alhoewel die „akademiese voortreflikheid” daarvan onbetwisselbaar is, die betekenis daarvan hoofsaaklik nog lê in „die demonstrasie van 'n metode.” Antonissen oordeel verder ongunstig oor I. D. du Plessis se *Lig en Skaduwee*.

E. LINDBERG

Helikon, jaargang 2, nommer 11: S. Ign. Mocke skrywe afkeurend oor Miep Nienaber-Luitingh se „openlik partydige” oorsig in *Critisch Bulletin* van die onlangse letterkundige polemiek in ons blaaie oor die toekenning van die Hertzogprys. In 'n verdere artikel betreur hy die „erosie van die siel” wat veroorsaak word deur verstandelike poësie wat gebruik maak van „bewuste skoktaktiek” met seksualisme, en selfs lof in oes van „sogenaamd Calvinisties georiënteerde kritici.” D. J. Opperman se proefskrif *Digters van Dertig* word as 'n mislukte werk beskou. Die digter G. A. Watermeyer sluit sy artikel oor Opperman se poësie af deur aan te toon dat dit oorskot is en op 'n doodlooppad beland het.

E. LINDBERG

Nuwe Afrikaanse Boeke

P. J. NIENABER

ROMANS EN VERHALE

- BEUKES, Dricky. Grenslyne. Pretoria, Keur-biblioteek, 1953. 221 bl. 7½ x 5. 8/6 (aan lede 6/6).
- BUSS, P. Maanlig oor Bwana. Johannesburg, Drostdy-boekklub, 1952. 318 bl. 7¾ x 5. 12/6.
- BUYS, Bernhardus R. Wyl die mis sweef. Johannesburg, Van Riebeeck-biblioteekskema, 1953. 221 bl. 7½ x 5. 10/6.
- ENGELENBERG, Theo. Die geheime laai. Johannesburg, Goeie hoop-uitgewers, 1953. 224 bl. 7½ x 5. 10/6.
- FRASER, E. J. M. Duistere oes. Johannesburg, Drostdy-boekklub, 1953. 318 bl. 7¾ x 5. 12/6.
- GROEN, Sanet te. Hoe skraal die oes. Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 185 bl. 7½ x 5½. 11/-.
- GROENEWALD, André. Deurmekaar met 'n rooikop. Kaapstad, Tafelberg-uitgewers, 1953. 216 bl. 7¾ x 5. 10/6.
- HEERDEN, A. van. Die goue jare. Johannesburg, Van Riebeeck-biblioteekskema, 1953 224 bl. 7½ x 5. karton. 10/6.
- HEEVER, C. M. van den. Dirk se oorwinning. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 267 bl. 7½ x 5.
- HEINRICH, J. Lynkloof. Kaapstad, Tafelberg-uitgewers, 1953. 251 bl. 7½ x 5. 10/6.
- HOFMEYR, S. A. Vallei van die Wanko. Johannesburg, Voortrekkerpers, 1953. 250 bl. 7 x 4¾. karton 11/- (11/6).
- HÖRSTEN, Hendrik en Fritz von. Kérel van die Goudstad. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 275 bl. 7½ x 5.
- KLERK, W. A. de. Drie swerwers oor die einders. Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 187 bl. bibl. illus. 8½ x 5¾.
- KLOPPERS, J. Dwarsgange. Johannesburg, Van Riebeeck-biblioteekskema, 1953. 221 bl. 7¾ x 4¾. 10/6.
- KLOPPERS, Jan, skulnaam. Groenfontein se mense. Kaapstad, H.A.U.M., en Pretoria, J. H. de Bussy, 1953. 127 bl. 7¾ x 5¾.
- LAGERKVIST, Pär. Barabás; uit die Sweeds vertaal deur Hymne Weiss. Johannesburg, Voortrekkerpers, 1953. 213 bl. 7 x 5. 11/- (11/6).
- LINGUA, Susanna M. Rista. Johannesburg, Goeie hoop-uitgewers, 1953. 239 bl. 7½ x 5. karton. 10/6.
- LOMBARD, Thilda. Sal dit te laat wees? Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 185 bl. 7½ x 5¾.
- LOUW-Theron, Miemie. Soos een wat dien. Kaapstad, N. G. kerk-uitgewers, s.j. [1953]. 194 bl. 7½ x 4¾. 12/6.

MARÉ, Leon. Pronkdae. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 286 bl. 7½ x 5.

MERWE, H. A. van der. Staan op en wandel. Johannesburg, Boek-van-die-maand-klub, 1953. 189 bl. 7½ x 5.

MOCKE, Annette. Offervreugde. Pretoria, Keurbiblioteek, 1953. 224 bl. 7½ x 5. 8/6 (aan lede 6/6).

MÖLLER-Malan, Dorothea, Dina Fourie. Johannesburg, Voortrekkerpers, 1953. 222 bl. 7 x 5. 11/- (11/6).

NAUDÉ, Eugene. Sahara-saga. Johannesburg, Voortrekkerpers, 1953. 207 bl. 7 x 5. 11/- (11/6).

OTTO, Paul E. My liefste Britta. Johannesburg, Dagbreek-boekkring, s.j. [1953]. 240 bl. 7½ x 5. 11/6.

RENSBURG, Elizabeth van. Die uitnemendste daarvan. Kaapstad, Tafelberg-uitgewers, 1953. 208 bl. 7½ x 4¾. karton. 10/6.

RICHARD, Dirk. Voor die nag kom. Johannesburg, Dagbreek-boekkring, s.j. [1953]. 250 bl. 7½ x 5.

ROUX, Braam le. Kloue van die valk. Johannesburg, Boek-van-die-maand-klub, 1953. 126 bl. 7½ x 4¾. pap. ("Die swart luiperd-reeks," nr. 11).

—. Rooi maskers. Johannesburg, Boek-van-die-maand-klub, 1953. 142 bl. 7½ x 4¾. pap. ("Die swart luiperd-reeks," nr. 10).

—. Skedels in die sand. Johannesburg, Boek-van-die-maand-klub, 1953. 127 bl. 7½ x 4¾. pap. ("Die swart luiperd-reeks," nr. 12).

SCANNELL, Jan. Die dwaling van Frederik Oppel. Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 228 bl. 7½ x 5½. 11/9.

SPENCE, Ela. Lied van verlangen. Pretoria, Keurbiblioteek, 1953. 222 bl. 7¾ x 5. 8/6 (vir lede 6/6).

STEYN, Elmar. Die gemaskerde ridder. Johannesburg, Van Riebeeck-biblioteekskema, 1953. 221 bl. 7¾ x 5. 10/6.

STRYDOM, Nic. J. Die verlore seun. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 279 bl. 7½ x 5.

TOIT, Nada du. Maskerade. Johannesburg, Drostdy-boekklub, 1953. 317 bl. 7¾ x 4¾. 12/6.

DRAMA

KLERK, Helen en Andries de. Die ongebore dag. Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 71 bl. 8½ x 5¾. pap. 7/6.

KRIGE, Uys. Die ryk weduwee. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 115 bl. 8½ x 5½. ("Geskenkboeke," nr. 27).

POËSIE

PRETORIUS, S. J. Grou mure. Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 40 bl. 8½ x 5½. 9/6.

LETTERKUNDE

CLOEOTE, dr. Theunis Theodorus. Trekkerswee en joernaal van Jorik. Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1953. 203 bl. 9½ x 6½. pap. 15/-.

TAALKUNDE

FRANKEN, dr. J. L. M. Taalkhistoriese hydreas. Kaapstad, A. A. Balkema, 1953. 224 bl. bibl. 9½ x 6½.

NIENABER, dr. G. S. Oor Afrikaans. deel II. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 331 bl. kaart. 7 x 4¾. slap linne.

VOLSKUNDE

COETZEE, dr. A. J. Die Afrikaanse volkskultuur. Kaapstad, A. A. Balkema, 1953. 128 bl. 9½ x 6½.

WOORDELYSTE

DEPARTEMENT van mynwese. *Afdeling geologiese opname*. Voorlopige paleontologiese woordelys. Pretoria, Departement van mynwese, 1951. 96 bl. 9½ x 6½. pap.

SUID-Afrikaanse Akademie vir wetenskap en kuns. Afrikaanse woordelys en spelreëls; sesde druk. Kaapstad, Nasionale boekhandel, 1953. 317 bl. 7½ x 5½.

VAKTAALBURO van die S.A. Akademie vir wetenskap en kuns. Lys bouterme. Pretoria, Vaktaalburo van die S.A. Akademie, 1951. 12 bl. 12½ x 7½. 15/-.

KINDERBOEK

BARR, Noel. Bekkie, die gulsige eend; illustrasies deur P. B. Hickling. Loughborough, Wills & Hepworth, s.j. [1953]. ongep. gekl. illus. 7 x 4½. karton. 3/6.

- Die nuuskierige veldmuise; illustrasies deur P. B. Hickling. Loughborough, Wills & Hepworth, s.j. [1953]. ongep. gekl. illus. 7 x 4½. karton. 3/6.

- Toontjies die ondeunde katjie; illustrasies deur P. B. Hickling. Loughborough, Wills & Hepworth, s.j. [1953]. ongep. gekl. illus. 7 x 4½. karton. 3/6.

- Die verstandige rooiborsie; illustrasies deur P. B. Hickling. Loughborough, Wills & Hepworth, s.j. [1953]. ongep. gekl. illus. 7 x 4½. karton. 3/6.

- Die verwaande lammetjie; illustrasies deur P. B. Hickling. Loughborough, Wills & Hepworth, s.j. [1953]. ongep. 7 x 4½. karton. 3/6.

BUYS, I. D. Kindergebedjies. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 41 bl. illus. 8½ x 8½. slap linne.

GILDENHUYSEN, M. J. Interessante blokkiesraaisels, deel I. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 46 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne. („Stokperdjereeks,” nr. 16).

-, deel II. 1953. 46 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne. („Stokperdjereeks,” nr. 17).

JACOBS, Fred. Die yskoning. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 69 bl. 7½ x 4½. slap linne.

MALHERBE, Marie. Die ontevrede boom. Stellenbosch, Universiteitsuitgewers, s.j. [1953]. 53 bl. illus. 8½ x 6½.

NAUDE, Bettie. Saartjie se geheim. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 176 bl. 7½ x 4½. („Saartjie Baumann-reeks,” nr. 3).

- Saartjie se donkie. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 165 bl. 7½ x 4½. („Saartjie Baumann-reeks,” nr. 4).

- Saartjie se nuwe maat. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 166 bl. 7½ x 4½. („Saartjie Baumann-reeks,” nr. 5).

RUITER, E. H. W. de, red. Gevaarlike insekte vir mens en dier. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 59 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne. („Excelsiorboekies” V, nr. 13).

- In Sneuland. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 28 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne.

- Jagavonture. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 47 bl. illus. 8½ x 6½. slap linne. („Excelsiorboekies” V, nr. 18).

- Die snelboot van Maklepos. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 31 bl. illus. 8½ x 6½. slap linne. („Excelsiorboekies” V, nr. 16).

SMITH, Topsy. Die Botha's. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 119 bl. 7½ x 4½. slap linne.

SWANEPOEL, Elise. Die land anderkant die berge. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 86 bl. 7 x 4½. slap linne.

VISSCHER, L. A. Avonture van Buks Venter. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 164 bl. 7½ x 5½. karton.

VRIES, Anne de. Bertus en Bruno. Silvertown, J. Semmelink, s.j. [1953]. 38 bl. illus. 8½ x 6½. pap. 2/9.

BIOGRAFIE

MALHERBE, Janie A. Predikante-prestasies en petaljes: lewensbeskrywing van ds. E. G. Malherbe. Kaapstad, Maskew Miller, s.j. [1953]. 203 bl. illus. 8½ x 5½. karton. 12/6.

GODSDIENS

BOTHA, da. Jac. J. S. Ek glo! 'n uiteensetting van ons geloofsgeskiedenis. Kaapstad, N.G.-uitgewers, s.j. [1953]. 281 bl. 7½ x 5½. 17/6.

HANEKOM, dr. T. N. Die hoë toering: die Ned. Geref. Kerk Otjiwarongo gedenkboek (1902-1952). Otjiwarongo, Ned. Geref. Kerk, s.j. [1952]. 127 bl. illus. 8½ x 5½. 12/6.

KLERK, dr. P. J. S. de. Woorde en dade van die profete. Pretoria, J. L. van Schaik, 1953. 204 bl. bibl. 9½ x 6½.

MERWE, dr. W. J. van der. Sendingenade in Mashonaland. Kaapstad, N. G. kerk-uitgewers, s.j. [1953]. 124 bl. illus. 7½ x 5½. 9/6.

- PRETORIUS, dr. H. S. Die kerknaam: antwoord aan ds. Joh. Dreyer en prof. dr. S. P. Engelbrecht. Pretoria, die Skrywer, s.j. [1953]. 20 bl. 8½ x 5½. pap. 1/-.
- RONÉL, Haar kinderkransboek. Prins Albert, die Skryfster, s.j. [1953]. 64 bl. 7½ x 4¾. pap.
- SCHOLTEMEIJER, Herman. Ons blaai deur die Bybel. Kroonstad, die skrywer, bus 313, s.j. [1953]. 48 bl. bibl. 8½ x 5¾. pap.
- VENTER, dr. E. A. Geskrewe kursuskema van die Ned. Geref. Kerk, reeks twee. Kaapstad, N.G. kerk-uitgewers, s.j. [1953]. 71 bl. 9½ x 6. pap.
- WAAL, ds. P. de. Die belangrikste halfuur. Kaapstad, N.G. kerk-uitgewers, s.j. [1952]. 82 bl. foto. 8½ x 5½. 4/6.
- WATTS, Newman. Edin Orr, wérckel-eangelis: vertaal deur Timo Kriel. Roodepoort, C.U.M., s.j. [1953]. 175 bl. 7½ x 4¾. pap. 4/9.
- SPORT**
- KELDER, Jan C. Dis swemtyd. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 45 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne. ("Stokperdjiereeks," nr. 18).
- VOS, Wouter de. Doring met 'n vuis. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 52 bl. illus. 8½ x 5½. slap linne. ("Stokperdjiereeks," nr. 15).
- MUSIEK**
- CARSTENS, Nico, SEGAL, Charles, en WAAL, Anton de. Die koeitjie spring oor die doringdraad. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.126).
- CARSTENS, Nico, en WAAL, Anton de. Adam en Eva en die appeltjie. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 3 bl. 11 x 8½. pap. (M.P.68). 2/-.
- . Brakkie. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.118).
 - . Ek het my wens gekry/In answer to a prayer. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.120).
 - . Ek ry met die trein. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.115).
 - . Snippie. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.123).
 - . Toktokkie. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.125).
 - . Die tortelduif wals. Johannesburg, Trutone Afrika, 1952. 2 bl. 11 x 8½. pap. (M.P.67). 2/-.
- . 'n Vloo is 'n ding wat byt. Johannesburg, Trutone Afrika, 1952. 2 bl. 11 x 8½. pap. (M.P.66). 2/-.
- HUMAN, Hofmeyr. Eensame paadjie. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.128).
- HUMAN, Hofmeyr, STELLING, Jock, en CARSTENS, Nico. Bobbejaan. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.129).
- SEGAL, Charles, STYGER, Viv, en WAAL, Anton de. Hy-ba-ba-rie-bab se ding is vim. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 2 bl. 11 x 8½. pap. (M.P.69). 2/-.
- SEGAL, Charles, en WAAL, Anton de. Geldjies. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.122).
- . Kalkoenjie, Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.127).
- SPUY, Kobus van der. Onder om die draai. Johannesburg, Trutone Afrika, 1953. 1 bl. 12½ x 8½. pap. (P.K.123).
- LEWENSKUNΣ**
- ALPHEN, Alnie van, en MALAN, Hélène. Lewenskuns en goeie maniere (briewe oor die etiket). Kaapstad, Nasionale boekhandel, s.j. [1953]. 231 bl. illus. 8½ x 6½.
- HELPENDE hand, Die. So is die mans. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 156 bl. 7½ x 5.
- . So is die vrouens. Johannesburg, Afrikaanse pers-boekhandel, 1953. 169 bl. 7½ x 5.
- GESKIEDENIS**
- BOESEKEN, dr. A. J., KRÜGER, dr. D. W., en KIESER, dr. A. Drie eeue: die verhaal van ons vaderland, deel IV: laaste jare van die Republieke. Kaapstad, Nasionale boekhandel, 1953. 307 bl. illus. 9½ x 6½.
- TUINBOU**
- SPUY, K. R. van der. Hoe om rose in Suidelike Afrika te kweek. Kaapstad, Maskew Miller, s.j. [1953]. 82 bl. gekl. illus. 8½ x 5¾. karton. 10/6.
- SPUY, Una van der. Tuinmaak in Suidelike Afrika (die blomtuin). Kaapstad, Juta & kie., 1953. 287 bl. illus. 8¾ x 5¾. 21/-.
- DIERKUNDE**
- DREYER, J. J. Ondersoekinge oor die gevolge van akute atiaminoese by die rot. Stellenbosch, Pro Ecclesia-drukkery, drukkers, 1953. 54 bl. illus. 9¾ x 7½. pap. ("Annale van die Universiteit van Stellenbosch," jg. 29, reeks A, no. 1 (1953). 4/6.

A.P.B.



